

1899-1902

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er udateret. Det må være skrevet efter 1898, for Hempel Syberg bor i Odense, og han flyttede dertil i 1898. Alhed Larsen omtaler i brevet sin far, som døde i 1902. Alhed har ikke været i Elevatoren siden sin bryllupsdag, og hun og Larsen blev gift i juni 1898.

Generel kommentar:

Alhed er på besøg på Erikshaab hos forældrene.
Elevatoren må være en restaurant i Odense.
Det er uklart, hvem Kesse er.
Det fremgår af flere breve, at Louise Amstrup var vanskelig at omgås, og at hun især var skrap overfor sin mand.

Omtalte personer:

Kesse -
Ellen Agnete Amstrup
Louise Amstrup
Lars Christian Balslev
Niels Elgaard Amstrup
Hans Rasmussen
Christine Swane
Albrecht Warberg
Laura Warberg

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Larsen har været i Odense og ordne ærinder samt besøge Hempel Syberg.

Niels Elgaard Amstrup (Onkel Amst) har været på besøg med lille Nete. Han græd og kan ikke holde hende (konen?) ud mere.

TRANSSKRIFTION

Min egen kære Dreng!

Jeg slap lykkelig og vel fra min Odensetur i Gaar, drak Rødvind og spiste Appelsiner hos Onkel Syberg, besøgte Ærinder, drak The sammen med Christine i Elevatoren, hvor jeg ikke har været siden vores Bryllupsdag, vi sad ved det samme Bord og snakkede om Lars Christian. Christine tog med hjem i Aftes, hun kunde ikke undvære Kesse længere. – Hvor jeg savner Dig min Dreng, jeg har været saa nedtrykt i Aftes, at jeg slet ikke kunde snakke op og fortælle om mine Oplevelser i Odense. – Jeg vilde have skrevet et langt Brev til Dig, var saa oplagt, men nu kom Onkel Amst. og lille Nete spadserende, og saa maa jeg tage med Mor i Stedet for Far over til Hans Rasmussens. – De skulde køre lige som Amst. kom. Stakkels Amst han græder og er saa fortvivlet, hun er værre end nogensinde, og han kunde ikke holde det ud længere men maatte over og beklage sig lidt til Far og Mor! – Har Du det godt? Du kan tro jeg savner én, der kan hviske lidt sødt til mig! Nu er Vognen der! 1000 Millioner Hilsner
Din egen Alhed.

Min egen Rare Drey!
J. slap lykkelig og vel fra mine Odenstær i
Gaar, drak Røvin og spiste Appelmær hos Onkel
Syber, besøgte Kruder, drak The sammen med
Christine i Elevatoren hvor j. ikke har vent si-
den vore Myllerseds, vi sad ved det samme
bord og snakkede om Sars Christian. Christine
sagde mig ligesom i Aples, hun kunne ikke undvære
Rorre lægere. - ~~Men~~ j. sætter j. min Drey,
j. var saa nedtrykt i Aples, at j. det ikke
kunne sætte op og fortælle om mine Oplevel-

ser i Odense. - J vilde have skrevet et langt
brev til D, var saa oplagt men nu kom Du
vel snart og lille Nils spadserende, og saa maaske
1/2 dage med Mar i Phed for far over til Havn
Rasmussen. - De skulde høre lidt som du
kom. Pankels duat kan glæde og er saa for
hvilet tinn er verre end ugensinde, og han
kunde ikke holde det ud længere men maatte
over og beklage sig lidt for far og Mar! -
Har du det godt? Du kan tro j saarer
er der kan leve lidt rodt til mig! Mit
er dejligt der! Vaa millioner kys
Din egen Almed.