

1910-06-14

AFSENDER

Mads Rasmussen

MODTAGER

Jens Rasmussen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet.

Omtalte personer:

Robert Brandt

Anders Nordahl Petersen

- Petersen

S Skouenborg

Arkivplacering:

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads

Rasmussens Familiearkiv, Mappe 27

DOKUMENTINDHOLD

Mads Rasmussen skriver til sin bror Jens Rasmussen, at han sender sin tale til åbningen af museet og udbeder sig hans kommentar. Desuden skriver han, at han havde tænkt sig at indbyde såvel den lokale som den københavnske presse, men er gået bort herfra, da han ikke vil virke udfordrende.

TRANSSKRIFTION

14 Juni 1910.

Kære Broder :

Indlagt sender jeg Dig Manuskript til en Tale, som jeg har tænkt at holde ved Galleriets Aabning i Faaborg St Hansdag. Du bedes gennemse den og omgaaende meddele mig,om Du mener, at noget skal forandres eller være anderledes. Aabningshøjtideligheden skal foregaa den 24 ds. -jeg synes, at St Hansdag vil være en smuk Dag dertil - Kl 4 ,herefter der skal være Middag paa Hotellet. Jeg havde oprindelig saa smaat tænkt at indbyde Pressen,det vil sige de større københavnske Blade ,samt Odense-,Svendborg- og Faaborgbladene ,men efter nærmere Eftertanke er jeg kommen bort derfra, da det jo ikke i den Grad vedrører Offentligheden og der jo ingen Anledning er til at udfordre unødvendig Kritik. Jeg har derfor bestemt at tage Kunstnerne og deres Fruer med, samt i Faaborg Borgmester Skouenborg som Byens første Mand,samt de to Redaktører Brandt og Petersen med Fruer ,ikke just i deres Egenskab som Bladmænd,men som officielle Personer der i Byen. Jeg vedlægger en Liste over dem jeg har tænkt , der skal sendes Indbydelseskort til .Er der en eller anden, som Du mener er forbigaaet,bedes Du bemærke det. Kan Du ikke skaffe Nordahl Petersens Adresse.

Jeg imødeser Din Meddelelse omgaaende. Paa Torsdag indlades Kunstværkerne og paa Lørdag, til hvilken Dag de er i Faaborg, rejser jeg derover tillige med Peter Hansen m.fl. Ophængningen begynder saa med det samme.

Med venlig Hilsen

M Rasmussen

24
17 Juni 1918,

Kære Broder!

Jodsiagt sender jeg Dig Manuskript til en Tale, som jeg har tænkt at holde ved Galleriets åbning i Faaborg St. Mandag. Du bedes gjenne- sende den og ogsaa meddele mig, om Du mener, at noget skal forandres eller være anderledes. Åbningsaftidigheden skal foregaa den 17^{de} ds. - Jeg synes, at St. Mandag vil være en smuk Dag dertil - Kl. 9, hvorefter der skal være Middag paa Hotellet. Jeg havde oprindelig ogsaa tænkt at indbyde Frensen, det vil sige de større københavnske Blade, saak som Sjællands- og Faaborgbladene, men efter nærmere Eftertanke er jeg kommen bort derfra, da det jo ikke i den Grad vedrører Offentligheden og der jo ingen Anledning er til at udfordre unødvendig Kritik. Jeg har derfor bestemt at tage Kunst- nerne og deres Fruer med, saak som i Faaborg Borgmester Skousborg som Byens fer- ste Mand, saak som de to Redaktører Brandt og Petersen med Fruer, ikke just i deres Frenskab som Tidsskræft, men som officielle Personer der i Byen. Jeg vedlægger en Liste over den jeg har tænkt, der skal sendes Indbydelseskort til. Er der en eller anden, som Du mener er forbigaaet, bedes Du bemærke det. Kan Du ikke skaffe Nordahl Petersens Adresse.

Jeg læseser Din Meddelelse ogsaa. Paa torsdag indledes Kunstværkerne og paa Lørdag, til hvilken Dag de er i Faaborg, rejser jeg der- over tillige med Peter Hansen. Omfangningen bestyrer saa med det samme.

Med venlig Hilsen

Hansen