

1937-09-12

AFSENDER

Marie Larsen

MODTAGER

Laura Warberg Petersen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Johannes Larsens bror, Vilhelm/Klaks,
og hans familie boede på
skovridergården Rørdam.

Det vides ikke, hvem Asmussens søn,
Mama og Aggi, Ingrid Ravn, Fru
Knarreby, Bertel og barnepigen var.
Søster var der flere i Larsen-familien,
som blev kaldt.

Vilhelm/Klaks Larsen og Sigurd
Swane havde en brevveksling om Lars
Swanes fremtidige erhverv. Sigurd
Swane ønskede, at Lars skulle
uddanne sig indenfor skovbrug.

Afsendersted:

Lindøgård

Afsenderinfo (lakstempel, adresse
m.m.):

Gårdens navn er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Hans Christian Branner

- Ferlov

- Hansen, hushjælp, Kerteminde

- Heiring

Andreas Larsen

Gudrun Larsen

Henning Larsen

Johannes Larsen

Urban Larsen

Vilhelm Larsen

Kirsten Larsen, Elena Larsens veninde

Else Larsen, Else, Andreas Larsens
kone

Jeppé Larsen, Pufs søn

Didrik Overgaard Nielsen

Emma Overgaard Nielsen

Christine Swane

Lars Swane

Ane Talbot

Martin Warberg Larsen

Arkivplacering:
Kerteminde Egns- og Byhistoriske
Arkiv, BB0416

Trykt udgave:
Nej

Proveniens:
Testamentarisk gave fra Laura
Warberg Petersen til Østfyns Museer

DOKUMENTINDHOLD

Marie Larsen har været til Henning/Bror og Kirstens bryllup på Rørdam. Lars Swane var ikke inviteret, for Vilhelm/Klaks var utilfreds med, at han ville være maler. Da Christine Swane erfarede dette, tog hun heller ikke med.

Marie m.fl. var på køreture fra Rørdam. De var i Jylland og i Odense. Derefter var hun ca. 10 dage i Kerteminde, hvor hun hjalp med at passe børnene. Ane/Lillepigen var blevet nemmere at omgås. Marie var på rådhuset i Odense og se Johannes Larsens freskoer, og de besøgte Farbror Urban på næsten 90 år i Svendborg.

Christine Swane arbejder på værker til Grønningen. Hun og Marie har fået nye genboer, og de er omgivet af mennesker.

TRANSSKRIFTION

Lindøgaard d. 12 – 9 – 37.

Kære lille Bi / Endelig får jeg begyndt på Skriveriet. – Da jeg skrev Din Fødselsdagshilsen skulde jeg jo Dagen efter rejse til Rørdam til Bror og Kirstens Bryllup. Henning hentede mig i Ejby, han var Dagen før kommen hjem fra en Biltur i Norge sammen med Ditte, en af Asmussens Sønner og en anden ung Pige, de havde kørt rundt i 14 Dage, ligget i Telt og moret sig godt, både han og Ditte var så solbrændte; hun var med til Bryll, jeg syntes hun var så sød, kedeligt at de ikke kan lide hende på Rørdam. – Vi morede os godt til Festen, der var kun det kedelige at Uglen ikke var med; det kom af at vi var inviteret derover i Sommers og troede at Invitationen gjaldt os alle 3; men så viste det sig at Lasse ikke skulde med; på Rørdam er de vrede over at Lasse er begyndt at male og så vilde Klaks ikke have ham med og da Uglen og Lasse havde bestemt at de vilde ud og male sammen, tog de til Båstad sammen ["sammen" overstreget] i Stedet for ["i Stedet for" indsat over linjen] Uglen vilde selvfølgelig heller ikke derover når hun fik at vide at Lasse ikke er velkommen. – Jeg var på Rørdam en Uge, Søster var hjemme og Ingrid Ravn boede hos Mama og Aggi, hun kom ned hver Dag og vi gik i Vandet sammen; Søster har fået Kørekort, den sidste Dag kørte hun for Gudrun og mig Fru Knarreby og Aase K. til Lillebæltsbroen vi kørte over den og lidt ind i Jylland, det var en dejlig Tur; Dagen efter kørte hun for Gudrun og mig til Odense, vi var til The hos Kirsten, Bror og Henning kom også og de skulde da alle 3 med til Rørdam, (det var en Lørdag), Bror og K. har faaet en yndig og hyggelig moderne Lejlighed, en Mængde Brudegaver fik de, blandt andet Billeder til at hænge på Væggene; af Uglen, Lasse, Las, [ulæseligt] og Bertel; da de andre kørte, gik jeg til Banegården og tog til Kerteminde, hvor jeg var en

halv Snes Dage; Du kan tro de 2 smaa er søde, Lillepiggen taler nu så fornuftigt og lille Jeppe siger alting bagefter, det er en dygtig Dreng og lille Ane er blevet meget blidere, det er sjældent hun er arrig nu; jeg havde meget med dem at gøre da Barnepiggen havde Ferie og Else og Frk. Hansen havde travlt, jeg gik til Stranden med dem, hvor de morede sig herligt med at samle Skaller; mens jeg var der var vi alle en Eftermiddag ude hos Elses Forældre og Else og jeg var på Rådhuset og se Las's Freskoer; den sidste Søndag jeg var der var Las, Puf og jeg i Svendborg for at se til Farbror Urban, han var meget glad over at se os og havde det virkelig forbavsende godt, han ser og hører dårligt, men ellers rask og i godt Humør, tænk han bliver 90 i December; Familien var umådelig elskværdig de har fået bygget et Sommerhus på Thurø og da vi havde drukket Kaffe kørte vi allesammen derover, det varede kun 10 Minutter, der var dejligt, det lå helt nede ved Stranden begge Døtrene havde Kajaker; vi var der en Timestid og kørte så hjem til et overdaadigt Aftensbord; KL. 9 kørte

[Skrevet på tværs øverst på s1:]

X Sverrig og 3 store og nogle mindre Akvareller i Kerteminde og nu skal hun male i Birkerød så hun kan få en god Udstilling på Grønningen i Januar. Heirings har bygget dem et dejligt nyt Hus i en Del af deres Have og solgt det andet og vi har fået Fru Ferlov til Genbo, hun har lejet det ny Hus nede ved Søen for 2 År; Hans Christian Branner har ogsaa lejet i Birkerød i Skrivergaarden, ikke så langt fra os, så vi har snart mange gode Venner derude. Nå nu må jeg vist slutte, det er da et nogenlunde langt Brev selv om det ikke er særlig morsomt. -

[Skrevet langs venstre kant på brevets s1:]

Hav det nu godt til vi ses kæreste Bi, hils Manse mange Gange når Du ser ham og tusind Hilsner og Kys til Dig selv fra Rie. -

[Skrevet på hovedet øverst på s. 1:]

Alle på Lundsgård hilser. - De små Hunde er henrivende.

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: Freskomalerier til festsalen, Odense Rådhus. 1930'erne

37. Den 12te Febr. 1837.
Kære lille Bi!
Da jeg skrev Din Fødselsdagsbrev
skulde jeg jo sige efter rejsen til Rosdamm til
Brou og Kirstens Besynder. Henning henvendte sig
til Esbjørn, naar var Dagen for Kommen hjem fra en
Bjeltus: Vore Kammer med Døtterne, en af dem
Spanner og en anden ung Pige, de havde holdt rundt
14 Dage, ligget i Jæld og maalt sig godt, både hun
og Døtterne var så saltedte, hun var med til Brou.
Jeg syntes hun var så spid, kedeligt at de ikke
kun lide kende fra Rosdamm. - Det maade sa godt
til Fæsten, der var kun det kedelige at Mogens ikke
var med; det kom af at vi var inviteret derover -
Samme og havde at Invitationen gjaldt os alle 3;
men så vilk det sig at Lasse ikke skulde med;
på Rosdamm er de inde over at Lasse er begyndt
at male og så vilde Klare ikke have ham med og da
Mogens og Lasse havde bestemt at de vilde ind og
male sammen, tog de til Bæltad ^{at Lasse og Mogens}
vilde selvfølgelig heller ikke derover naar hun fik at

880416
vide at Lasse ikke er velkommen. — Jeg var fra Bredem
en Uge, Lasse var hjemme og Ingrid Ravn boede hos
Mama og Agge, hun kom ned hver Dag og vi gik i
Dandens skolemen. Lasse var færdig Høstskole, den sidste
Dag kom hun for Gudrun og mig Fru Knarrbo og Aase K.
til Hillebælsstaven vi var over dem og lidt ned
i Jylland, det var en dejlig Tur; Dagen efter kom
hun for Gudrun og mig til Odense, vi var til Theora
Kiehn, Boer og Hennings kom også og de skulde alle
3 med til Nordens, (det var en Søndag), Boer og K.
var færdig en yndig og hyggelig moderne Lyngsted,
en Mængde Børnedejeres fik de, blandt andre Børnedejere
til at tage sig af Vægen, af Vægen, Lasse, Lasse, Momen og
Berth; da de andre kom fik jeg til Børnedejeren og Lasse
til Kiehninsde, hvor jeg var en halv Uges Dage, da
han var de 2 små et sted, lillepiggen kaldte vi i for-
muffigt og lille Jeppe siger Alvin og Agger, det er en
dejlid Drenge og lille Aase er blevet meget stor, det er
spændende hun er rigtig nu, jeg havde meget med dem og jeg
da Børnedejeren havde Fru og Edel og Fru Hansen havde hende,
jeg gik til Manden med dem, hvor de morde sig meget
med at samle Skaller; men jeg var der var i alle
en Eftermiddag var han Edel og Edel og Edel og jeg
var på Rindum og et Lasse store Fruktor; den sidste
Søndag jeg var der var da, Tuf og jeg i Svendborg for
at se til Farver Metan, han var meget glad over at se os
og havde det virkelig fortærende godt, han ser og hører
dårligt, men ellers sæk og i godt Humør, han har
blivet 90. December; Familien var uendelig elskende;
de har færdig bygget et Sommerhus på Thudt og da vi
havde drukket Kaffe kom vi Allesammen derover, det varede
kun 10 Minutter, det var dejligt, det lå helt ned ved Munden
begge Søstrene havde Højstet; vi var der en Tæmmer og
Høst så hjem til et overordentligt Affentord; Kl. 9 Aften