

1927-08-23

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
dansk

Dateringsbegrundelse:
Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:
Johannes Larsen skrev dette sidste brev til Alhed Larsen fra Island, hvor han var i færd med at lave illustrationer til bogværket med de islandske sagaer. Alhed Larsen døde 31.8.1927, og Johannes Larsen nåede ikke at komme hjem, inden det skete. Bogudgaven af De Islandske Sagaer med Johannes Larsens illustrationer udkom 1930-1932. Laxaadalen, Oxney og Alflafjord er lokaliteter på Island, som JL omtaler i dette brev.

Afsendersted:
Island, Stykkisholm

Omtalte personer:
Erik den Røde -
Ragnar Ásgeirsson
Andreas Larsen
Johan Larsen

Omtalte steder:
Stykkisholm
Reykjavik

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:
Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen sender en dagbog hjem til Alhed. Han skal med båd til Laxaadalen og Oxney. Johannes Larsen savner Alhed.

TRANSSKRIFTION

Stykkisholm 23 August 1927.

Kæreste Alhed!

Skønt Bogen No 4 ikke er skreven fuld sender jeg nu da der gaar Post til Reykjavik. Saa kommer det med den første Damper der tager Danmarkskort, med, men hvilken det er kan jeg ikke se i min Liste, jeg haaber det kan naa "Lejru" til Norge 25, ellers kommer det ikke af Sted før med Alexandrine 31. Men jeg ved heller ikke om der er lejlighed til Forbindelse med den fra nu af og til den 31. Som Du ser af Bogen har jeg haft godt Vejr stadig væk, men de lange besværlige Ture giver jo ikke meget i Rygsækken. Naar vi nu er færdige her om et Par Dage, hvis Vejret tillader det skal vi til Laxaadalen, vi tager Baad herfra ind i Fjorden, saa kan vi med det samme besøge Oxney med Erik d. Rødes Boplads og vi sparer Halvdelen af de Penge det vilde koste at ride rundt om Alflafjord. Jeg længes efter Dig og hvert Øjeblik naar jeg sidder ude og tegner sidder jeg ved siden af Dig i Fordvognen og kører paa fynske Landeveje eller i Smaaland, det hjælper. F. ringede om Breve til Ragnar Asgeirson, der ligger 2 hos Ministeren, men han var bange for at han ikke kunde naa at faa dem med Baaden. Det er spændende og kommer vist i Dag. Jeg tør ikke vente med at sende, jeg mener bringe dette paa Posthuset. Da jeg ikke ved, om det kan naar, hvis Vejret forbedrer sig saa jeg kan komme paa Arbejde. Men jeg har bestemt mig til at telegrafere "Svar betalt" enten jeg faar Breve eller ej. Hils dem allesammen, særlig Puf og Lysse. Tusinde Kys og Hilsner
Din
JL.

Styckisholm 23 Aug 1927.

Kæreste Alhed:

Deint Bogen N: 4 ikke er skrevet fuld sende jeg
den nu da den er Post til Reykjavik. Saa kom
me det med den første Dampskibe de Tage Dan-
markspost, med min tvivlen det er kom og
se i min Liste; og haaber det kom nu. Lige
til Norge, eller kommer det ikke af Sted for
Alexandrina 31. Men jeg ved ikke om det
er Løst og til Forbindelse med den fra
me af og til den 31. Som du er af Bogen har
jeg haft gode Veje stadig velt, men de kom
og bevarer sine give og ikke nogen
Ryggebeten. Naar vi er færdige her om
et Par Dage, hvis Veje tillader det skal vi
til Laxaadalarn, vi tage Boad herfra ind
i Fjorden som kom vi med det samme
lesige Ferey med Løst d. rødes Boplads og vi
spare Halvdelen af de Dage det vilde koste
at ride Som Alflafjord. Jeg længe efter dig
og hvet Gættet naar jeg sidde ude og Tjære
sidde og ved Liden af Sj. Fordragene og hve
gave jense Landeveje eller i Småland
det lydes. De omgæder om Drevet til Ragn
Agerisom, der lyde 2 hos Ministeren, men kan
var bære for at han ikke kunde man at for
den med Dauden. Det er oprændende.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Den kommer vist i Dag. Jy var ikke ventet
med at sende, jz mine breve ditte paa Post-
huset. Da jz ikke ved om det kan naas, bin
Vegret forbedret zj saa jz kan komme paa
Arbejde. Men jz har bestemt mig til at telegra-
fere, I var kaldt" enten jz paa Boere eller
ej. Hvis den allersamme, saa jz Prof. galden
Tuusim Keys & Hilms

Din Hr.