

1886-04-18

AFSENDER

Vilhelmine Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

dansk

Dateringsbegrundelse:

Johannes blev lovet pølser i et brev fra d. 15.4. Han får dem med dette brev.

Det er søndag før påske, som falder d. 25. april.

Der tales om Olga Olsens gymnastikkursus. Hun har annonce i Kjerteminde Avis d. 24.5 1886.

Generel kommentar:

Johannes Larsen havde to studiekammerater med tilknytning til Birkerød Kostskole: Niels Mollerup og Karl Manzius. Niels Mollerups søster var gift med stifteren af kostskolen Johan Mantzius. Denne var farbror til Karl Mantzius.

Notabenebrev (NB brev) = et anbefalet brev.

Svensk gymnastik blev skabt af svenskeren P.H. Lings. Den fik stor udbredelse indenfor skole og militær.(Den Store Danske)

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

København

Omtalte personer:

Margrethe Eckardt

Adolph Larsen

Georg Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Jørgen Larsen

Marie Larsen

Vilhelm Larsen

- Markusen

Olga Olsen

Christine Swane

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Forvalter Marcussen fra Højeryd, skal have sin egen gård. Johannes og hans venner skal til Birkerød i påsken. Der er ikke rigtig gang i træhandlen. Fuglen Klaus volder problemer. Den stjæler penge i butikken og ødelægger blomsterne.

TRANSSKRIFTION

Søndag Eftermiddag

Kjæreste Johannes

Imorges afsendte jeg Pølsene og vil haabe de maa smage Dig og de andre rigtig godt. Gud ske Lov Du er rask igjen gid Du maa vedblive at være det saalænge Du er i Byen – hør lille Johannes Du klager over Heden med Overfrakken men skulde det vedblivende være varmt saa gaa med din nye Trøje paa Gaden og lad den gamle hænge paa Skolen saa du kan skifte deroppe ligesom Du gjør med Skoene husk nu endelig at tage Morgenskoene med Dig ud til Birkerød det er da morsomt at I skal derud i Paasken – her sendes Dig 10 Kr som du kan bruge til det nødvendigste og til Touren der skal senere følge flere nej vi kan godt huske min Ven at du ingen Penge har faaet i denne Maaned

Hr Markussen er her og han skal nu overtage sin egen Gaard i Jungby vi skal da have en anden Bestyrer jeg haaber du seer ham paa Hjemrejsen det bliver vist Onsdag da han haster hjemefter; iaftes blev jeg standset for vi saa at det var bedst at sende de 10 Kr i Notabenebrev for ikke at resikere noget

Nu er det Mandagmorgen her var stærkt Bygevejr igaar 3 store Lyn og Skrald og Plaskeregn nu i dag mærker det saa koldt og er kun 2 Kraders Varme; vær dog forsigtig og tag ikke Overfrakken af før det er højst nødvendigt men pas Helbredet min Ven det er det vigtigste vi har – Gud være lovet og takket at Faers Helbred er saa godt i denne Vinter da han trænger til at bruge sit Hoved og sine Kræfter i høj Grad – kunde der dog blot blive noget Liv i Træhandelen da var det godt for os; vi har dog solgt til 2 Huse her i Byen og kommer maaske ogsaa til at sælge den Gaard i Midskov der skal bygges – jeg har vel fortalt dig at Jørgen Larsens Gaard brændte forleden – det er den jeg mener

Det er dejligt for mig at høre at Du er saa glad i Tanken om hvad Du vil male fortæl mig dog hvad Du har tænkt paa, hører Du –

Nu er her Tale om at Frøken Olga Olsen vil give et Kursus i svensk Gymnastik saa skal vi rigtignok have Margrethe derned at vi kan faa Deel i den Vejledning til at hjælpe paa Legemets Udvikling

Du spørger til Klaus ja Johannes ham holder vi Haanden for vor

Kjærligheds Skyld til Dig for han er en slem Fugl nu han vender med alt
hvad der skinner Penge i Boutikken forleden kunde de ikke faa den ene
Tiøre han rendte med – og Blomsterne skader han vi fik jo alle vore Planter
givet frisk Jord - nu da Becker var her – og de stod jo saa i Skygge herude
bag Trappen, der nappede han Toppen af en dejlig Lillie som jeg med stor
Glæde havde seet spire og da nu Blomsten sidder i Toppen saa er den
Herlighed forbi – Georg siger mange Gange ja vent nu til Johannes
kommer saa maa han gjøre nogen Redeligheed med den Fugl for han er
ikke til at have og den Stillids der er tilbage er vist en hun det troer de
Allesammen den synger ikke meget, men den har sin Frihed; er en
underlig vild Indretning mod alle de andre og saa griser den jo voldsom til
paa Lampen, men det ordner jeg jo ogsaa nok – naar du kommer om du
ikke siger lad I den faa sin Frihed? saa kan du tro den blev glad; nu maa du
ikke blive gnaven for jeg skal nok beholde hende til du kommer
Nu maa jeg gaa til Kontoret med Brevet for Georg har været her er du nu
straks færdig Moder
Snørebaandene skal komme imorgen imorgen
Kjærlig Hilsen fra os Alle din hengivne Moer
Hils de Andre

Tunge har spætt i disse Klæder

Hj. Wolkow'sen er her - og han skal
nu sætte sine egne Fødder i Jærløng
si ikke du har en anden Præst
jeg kalder den saa længe som Kjæmpe
delt hvi mit Censur da han hørte
Kjæmper; - efter den jeg skæfted for vi
menne for at det var bedst at færdig de 10 Kr
i Næstebeeren for ikke at resten var
vi er det handagsværgen har nok stude
Nye igor 3 Stene Lige og Skæfted og
Nye nu i dag skæfted dit var Skæfted og
2. Kender Næste - var den forrige og
skle Chroffsklen af for det er ligesom
men for Heltedde min Censur af
vi har - Gud nok læst og tabt at den
er for godt i denne Vinter da han
for at bringe sit Klæder og fine
for God - Kende den var det
Lid i Troshandelen da var det
er nu har den solgt til 2 Skjorte
Hjem og Kæmper minde og for
at sætte til den Gaard i Næste
den skal ligge jeg har vel fortælt
at Jørgen Løvsens Gaard brønde
forleden det er den jeg

Det er dejligt for mig at høre at du
er for glad i Taktens om hvad du
vel gerne fortælle mig dog hvad du
har tænkt på hører du -

Nu er der Tale om at Frøken Oge
Oliver vil gå til Torsø, og om det
Jeg har tænkt på skal vi rigtig nok have
Hjortens derved at alle for det
den betydning til at hjælpe for
Legemets Udsættelse

Den spørger til Klæder ja Johannes
har holdt vi Klæder for vor Højhed
Kjeld til dig for han er en
Kjeld til han vender med alle
den Klæder Tunge i Bærklæder
forleden Kende de ikke for den ene
Tunge har været med - og Klæder
Steen skæfted han i Skjorte for alle
vare Klæder godt frisk for
nu de Klæder var her - og de stod for
i Klæde havde jeg Troppen der
han Troppen af en dybt Lille som
med det glade hode med spise og
nu Klæder den sidste i Troppen for
den Herlighed forbi - Jørg sigt mig