

1921-11-11

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Andreas Larsen, Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Andreas Larsen er elev på Birkerød kostskole. Johan Larsen er færdig som student og går nu muligvis på Harald Giersings malerskole i Valby. Alhed og Johannes Larsens

økonomiske problemer skyldtes flere forhold. De havde kautioneret for flere venner, som ikke kunne betale afdragene, der var afmatning på kunstmarkedet, deres egne byggeaktiviteter havde været omfattende, deres forbrug højt mv. Se Erland Porsmose: Johannes Larsen, Gyldendal 1999 s. 216f.

Alhed Larsen udstillede i 1922 sammen med Asta Krohn og Christine Swane.

Sidensvans er det svenske ord for silkehale. Alhed og Johannes Larsens drenge fangede, da de var små, silkehale med et fuglenet.

Træsnittet af gejrfluglene (indsat) er en illustration til Lehn Schiølers Danmarks Fugle. Et eksempel på en allerede dengang uddød fugl.

Omtalte personer:

Martha Adolfsen

Harald Giersing

Johanne Giersing

Christian Houmark

Marie Larsen

Eiler Lehn Schiøler

Elisabeth Mackie

Johannes Madsen

Christine Swane

Poul Uttenreitter

Arkivplacering:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske

Arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Larsen har travlt med at gemme frugt og nødder, med at sy gardiner og passe huset. Hun og Johannes sparer, så de har ikke piger i huset, men Marie (Johannes' søster) og Putte (Elisabeth, Alheds niece) hjælper, og maden smager desuden bedre, når man selv har lavet den. Drengene får snart 200 kr, men de må være sparsommelige.

Der har været silkehale i haven, og Johannes Larsen har malet dem. Han har også lavet et træsnit af gejrfulge. Alhed når ikke selv at tegne og male. Hun er spændt på, hvordan hendes akvareller klarer transporten.

TRANSSKRIFTION

11-11-21

Ikke gennemlæst, der er vist meget Sjask!

Kære søde Dreng!

Hvor jeg dog forsømmer jer skrækkeligt men jeg har haft saa meget at virke med i denne første Tid med Ordning og Flytning, Gardinsyning o.s.v. og ogsaa udenoms Arbejder som Indflytning af alle mine Blomster, Dækning af Pærer nu da Frosten kom, jeg har pakket dem alle i store Kurve, I ved dem vi faar Planterne sendt i, jeg tænker vi faar fint med Pærer til Jul. Send bare Kassen hjem igen, saa skal I faa en ny Forsyning, ogsaa Valnødder, og jeg tænker at nogle af Pærerne bliver modne inden ret længe, men husk at lægge Snavsetøj i. Hvordan gaar det med Sager og deslige? Det graa Tøj skal jeg nok gaa i Gang med, maaske [ordet "maaske" overstreget] lille Gamle, maaske paa Mandag, naar jeg skal brygge alligevel. – I Dag har jeg trykket Træsnit af den unge Mand manglede, saasart jeg er færdig med dem, sender jeg dem og beder om Pengene, vi er jo paa Bunden nu, men jeg tænker jeg kan sende jer 200 en af de første Dage. Det er maaske meget fornuftigt at tage bestemt til Lompepenge, men I vil nok være saa søde at passe paa alt det I kan. Her sparer vi en Ladning Penge ved ikke at have Pigerne, det er utroligt, hvad Forskel der er i Husholdningen, det pynter jo meget paa Slæbet, men for Resten gaar det udmærket og vil jo gaa endnu nemmere naar jeg faar lidt Øvelse, alle er enige om, at Maden smager langt bedre, alt faar ligesom mere Værd, naar man selv virker med det, selv et Stykke Rugbrød med Fedt er en Delikatesse, naar man selv har kælet for Fedtet med Æbler, Løg og Timian og hvor man nyder sine ledige Stunder, naar man sætter sig ned med en Bog og en Cigarette [de sidste to bogstaver overstreget]. I kan ikke tænke jer, hvor tante Ia er hyggelig at have, jeg kan drøfte alting med hende og hun er altid saa sød og hjælpsom og i godt Humør. Hun ligger nu paa Adolfsens Værelse. 5 af vores Kyllinger er begyndt at lægge.

– Og den søde Putte er en udmærket Kraft at have, hun er saa flink og dygtig og altid med et straalende Ansigt. – Men Malingen har jeg lagt slap, det sidste var en stor, broget Efteraarsbuket (P som Marie med Hønsene) af Riddersporer og Morgenfruer og Buketroser. – Nu er Blomsterne foreløbig forbi Frosten tog dem, men I kan tro her har været pragtfuldt i disse Dage med Sne og Frost og Solskin. Her har været Sidensvaner i store Baner, - vi kunde ikke finde Dit Fuglenet, min Dax – jeres Far har malet et lille Oljebillede og en Akvarel af dem. Desuden har han skaaren et meget smukt Træsnit af 3 Geirfugle. Lehn Sch. skrev at han var glad ved jeres lille Besøg, - I kom "paa jeres gode stille Maade". – Hvad har jeg saa mere at skrive – Oplevelserne er jo ikke videre store, jeg glæder mig til snart at se jer kan I tro, men jeg gruer for hvordan alle de Pasteller skal komme derind, Madsen er vist ingen fin Pakker og de handler saa rædsomt med Forsendelser. – Skriv nu endelig snart sødeste Unger, jeres Breve er saa kærkomne, jeg ved nok, jeg ikke har fortjent det, men gør det alligevel, alt om jeres daglige Færd interesserer os jo. Hils tante Ugle mange Gange, hvordan har hun det? Uttenreiter ringede den anden Dag, han sagde han vilde gaa op og besøge jer en Dag. Hils Gekke og Giersings. Og 1000 Hilsner fra jeres Mor

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: Gejrfugle. 1921. Træsnit. 140 x 190 mm. Johannes Larsen Museet

11 - 11 - 21

Yrke gennemført, der er
vildt mest Gode.

Pære side Druge!

Haar i de farouge i et Kæll-
Kæll. Pære har haft de mest af
ikke med denne fordele Tid med
Ordnig, Flytning, Gærdning, o. s. v.
I en Tid som Arbejder som Hund
Flytning af alle mine Tilværelser, Delt-
tagelse af Pæren i de Freden, Pære
i det pæne den alle i store Kæll-
i med den i faar Pæren kendt,
i det Pære, i faar fint med Pære
til Jul. I den bare Pære ligen
igen, der skal I faar en ny Fang-
ning, en velværdig, i det Kæll-
nede af Pæren alene, i det Kæll-
det længe med Lære at lægge Pære
Løp i det Kæll, gaar det med Lære
i det Kæll, i det Kæll, i det Kæll,
I faar i den med, i det Kæll, i det Kæll,

af 3 Geirfugle. Leden P. de. skrev
at han var glad over vores lille
Brev. - "I Kern paa jeres gode
"Lille Maade". - Hvad har
i saa mere at skrive -
Oplevede serne er jo ikke
videre slars i glæder
og vil snart at se jer. Kan
I bre, men i griser for
hverden alle de Parletter
skal komme derind, Maden
er vist ingen fin Patter
i de hveder saa rødsomt
sind forsendelsen. - Kan
i endelig snart sådanne
tyer, jeres Brev er saa nær
komme, i ved har i ikke
har fortjent det min god
det almindelig alle om vores
daglige færd interesserer os jo.
Hils tante Lyse yndig henz
hvar den har min det 2
hilsen reiser ringede den anden
De kan sige ham ulykkelig
og belære os i De. Hils alle
i sierring. I Taad hilsen fra
jeres Mar