

**1898-10-13**

**AFSENDER**

Vilhelmine Larsen

**MODTAGER**

Christine Swane

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dato i brev

Generel kommentar:

Christine Swane er begyndt på  
Kunstsolen i København. Johannes  
og Alhed Larsen er ved at planlægge  
bryllupsrejse til Italien.

Planten Viburnum hedder også  
japansk snebolle.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse  
m.m.):

Står i brev

Modtagersted:

København

Omtalte personer:

Anna 2 -

Maren -

Thora Branner

Fru Bülow

Margrethe Eckardt

Elisabeth Eckardt

Adolph Larsen

Alfred Larsen

Alhed Larsen

Cathrine Larsen

Georg Larsen

Helga Larsen

Jeppé Andreas Larsen

Johannes Larsen

Lars Larsen

Marie Larsen

Martin Larsen

Valdemar Larsen

Vilhelm Larsen

Anna Marie Larsen, Georg Larsens  
hustru

Vilhelm Larsen, Georgs søn

Christine Mackie

Sophie Meyer

Elisabeth Storm  
Hempel Syberg  
Albrecht Warberg  
Frederik Andreas Warberg  
Laura Warberg  
- Winther

Omtalte steder:

Korsør  
Ullerslev  
København

Arkivplacering:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske  
Arkiv

**DOKUMENTINDHOLD**

Vilhelmine Larsen og Laura Warberg mødes for første gang. Familien Warberg ser, hvor Johannes skal bygge villaen på Møllebakken. Vilhelmine Larsen håber, at Christine Swane er begyndt på skolen.

**TRANSSKRIFTION**

Kjerteminde den 13/10 98

Kjæreste Christine!

Du kan nok slet ikke forstaa hvorfor jeg ikke skriver og takker for den smukke Gave Du sendte mig ja du kan rigtignok tro jeg blev glad ved at eje den som jeg har set dig arbejde paa herhjemme Tak skal Du have og naar Johannes kommer skal han hjælpe mig at faa den i Ramme og saa skal jeg daglig have Glæde

Du længes vel efter at høre lidt om selve Dagen, Maries Brev kom om Morgenen og om Eftermiddagen Margrethe Du og Slagelse og Stege om Aftenen Johannes og Vilhelm jeg blev saa glad da Johannes kom fordi jeg troede ikke han huskede den; men Glæden var kun kort han nævnede ikke med et Ord Fødselsdagen; kom om Rejsepenge, nu sender vi dem i Morgen saa har I dem snart i Kjøbenhavn, derfor er det at jeg ikke kan sende Dig dine firs sammen med Bisses men der er jo heller ikke mange Dage til, vi haaber saa Du er begyndt i Mandags og længes efter at høre hvad Du synes om det. Nu til Fødselsdagen igjen jeg har faaet mig et Par nye Sko dem lod jeg Fader give mig i den Anledning, G Larsen kom med 2 Flasker rødvin, 2 store Blomkaalshoveder og et Pund fin Chokolade Lille Ville med et helt Fad Givekager – Maries Moder med en smuk Boukjet, Sofie ligesaa Fru Storm med den dejligste Margeritha som hun gaar og flytter rundt med

Din Vibornum er taget ind og dit Træ saa her er mange Blomster i stuen, om Formiddagen rejste Faer til Korsør der var igjen Bud fra Fru Bülow og flere andre men det blev en hel fornøjelig Tour for ham det var fint Vejr og de var alle saa medgjørlige.

Om Eftermiddagen kom Faster Thrine hun og Sofie havde været Dagen forud for at gjøre Visit og blev jo meget overrasket ved at det allerede var den Tid da det saa var Lørdag kom hun ikke med igjen om Aftenen kom Farbror Martin og Drengene og Helga, Cathrine vi drak saa en Kop Kaffe inden Adolph kjørte for at hente Fader han kom til Ullerslev Kl 10 saa det blev ikke saalænge at sidde oppe Men nu skal du høre hvad der skete om Søndagen der kom Hr og Fru Varberg Onkel Syberg Thora og Dedde; Christine Varberg havde kaldt paa mig i Telefonen og spurgt om Johannes og Alhed var her nede samt takket mig for mit Brev men saa sagde hun

noget jeg ikke forstod og saa ringede [gad] af det var saa dette at de kom herved – de var jo velkomne og rent var her vi kogte saa Chokolade og Kaffe og medens vi var oppe i Haven, de skulde jo se hvor Johannes skulde bo og bygge, havde Maren dækket Bord, men saa maatte jo Syberg bekjende at de havde bestilt Mad paa Hotellet til Kl 4 vi fulgte dem saa ned og de lovede at en anden Gang skulde de ikke bære sig saadan ad det er dog en nydelig ja kjøn Dame Alheds Moder – hun synes det var saa underlig at vi ikke kjendte hinanden derfor kom de Nu lille Dinemor maa Du være glad for i Aften jeg er saa træt vi har klippet Faar og igaar gjort rent paa Loftet, Madam Vinther var her i 2 Dage saa har vi kun Stuerne hernede og Kjøkken tilbage hils nu alle gode Venner Margrethe skal snart høre fra mig, ja om aftenen fik jeg fra Dumpe en Skildpadde af Chokolade Lev vel og Gud velsigne Dig Din Moder Børnene ere raske!



KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Vibenhavn derfor er det at jeg ikke  
kæde sende dig mine for saemmen  
med Pijs - Sæde der es jo heller  
ikke særlige Dage for si haaber  
saa du es begyndt i Maanedag og  
langt efter at hore hvad der gaaer  
med det. Nu ti's Fødselsdagen igjær  
jag her faad mig et Par styk  
deu lad jeg Fader give mig et  
Auletaars og en Lorseu Kæde med  
2 Flooer Rodare, 2 store Blau  
Kædehaeder og 1/2 sin Chokolade  
Lille Lille send et held Fod fine  
Konger - Konen kade send en  
sødt Brev til Sæde og saa for  
Stuen med den dejlige konger  
saa her gaar og flittet med  
den Kæde es taget ind og  
id Træ saa her es søde Stuen  
stær i Sæde, den forreidslagen  
nejste Faer til Korsen der vor igjær  
Pind fra Fru Pind og flere andre  
sæde det blev en hel forreidslagen  
Tans for hær det var fint og  
de var alle saa medgjørige -

Om Eftermiddagen kom Fader Thorsen  
hjem og Sæde havde været Dagen for  
for at give Brev og blev jo meget sød  
rostat send et det allerede var den  
J. H. de det saa vor Fødsel Kæde hær  
ikke send igjær med Sæde hær  
forbræde Kæde og Drogen og  
Helge, Catharina vi drak saa en  
Kop Kaffe saalen Adolph Kvær  
for et heide Fader - hær Kæde  
Ole'sles KL-10 saa det blev i hær  
saa send et i dele affe - hær en  
skal vi hore hvad der skete med  
Lædageren der Kæde H. og for  
Vand og Mel og Sæde Thors og  
Døde, Christian Charles og  
Kæde, Kæde pro mig i Tale  
men og Springt hær hær  
sæde og alhed var hær send  
sæde Takket mig for send  
Brev send - saa send hær  
meget jeg i hær forsted og for  
rengede gæst af det var saa hær  
at de Kæde hær - de var  
jo velkommen og send var