

1918-12-29

AFSENDER

Ludvig Brandstrup, billedhugger

MODTAGER

Laura Warberg

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Ludvig Brandstrups kone, Berta, døde 18. sept. 1918.

Det vides ikke, hvem Holger var.

Frøknene Anna og Eva Hirschsprung kendes heller ikke.

Afsendersted:

Valby

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Wilhelmine Berg
Berta Brandstrup
Birgit Brandstrup
Hans Ebbe Brandstrup
Jørgen Brandstrup
Mogens Brandstrup
Kate Brünniche
Christian Caspersen
Johanne Caspersen
Erik Hirschsprung
Johan Hirschsprung
Grethe Jungstedt
Ellen Sawyer

Arkivplacering:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB2657

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Gave til Østfyns Museer fra en efterkommer af Charlotte Louise Brønsted

DOKUMENTINDHOLD

Ludvig Brandstrup og børnene savner Berta.

De har været rundt hos Hirschsprung-familien i juledagene og også haft mange besøg.

Birgit Brandstrup skal fremover kun have få fag i skolen og ellers koncentrere sig om sin musik.

(Jo)hanna Caspersen har været på besøg.

Jørgen Brandstrup skal giftes den følgende dag.

TRANSSKRIFTION

Valby 29/12 1918

Kære Søster Laura!

Tak for Din Hilsen og glædeligt Nytaar.

Du kan tænke Dig at vi har det temmelig trist og føler Savnet af det elskede lille Menneske forfærdeligt i disse Dage. Hvor er det slemt at savne saadan, og dog vil man jo ikke undvære sit Savn, og kan ikke lade være at mane Billederne frem af hende hvor sørgelige de end er; de staar saa fast i mine Tanker som om de var skaaren ind med Knive. Jeg tænker nu at de med Tiden viger Pladsen for de mange lysere Minder fra tidligere Aar.

Vi var hos Kate Brünniche Juleaften og 1ste Juledag var vi herhjemme med Frøknene Anna og Eva Hirschsprung og Mis. Saa skal vi i Morgen til Johan og ogsaa en Dag til Holger og en til Erik; saa har vi været Familien rundt og dermed har jeg nok.

Børnene ere meget søde og besøger deres Venner og her kommer ogsaa en Del Unge her til Dem; det er jeg glad ved.

Birgit skal nu ikke mere i Skole og det glæder jeg mig meget til. Hun er meldt ud men har faaet Lov at læse et Par Fag paa Skolen, saa hun ikke helt slipper sine Klassekammerater. og saa skal hun rigtig dyrke sin Musik det er meget bedre end at slide med Bøgerne fra Morgen til sen Aften for at faa den Studentereksamen og saa glemme det altsammen bagefter. Hanna var ude hos mig igaar og vi sad og snakkede saa hyggeligt om Berta. Hun vil have os hen en Aften og vi er saa glade ved de to og kan allesammen snakke med dem.

I Morgen har Jørgen Brandstrup Bryllup og jeg har været i Byen og købt en smuk stor Ske. De skal have Middag i Ny Rosenborg Restaurant. Igaar var de paa Visit her.

Hils Pelle og hendes Datter og ønsker om godt glædeligt Nytaar til Jer Hilsen fra Børnene og Din Broder

Lut.

Valby 29/12 1918

Store Søster Laura!

Jels for din Hilsen og
glædeligt Nytår.

Du kan tænke sig at vi
har det temmelig trist
og føler savnet af det
eldre lille menneske
forferdeligt i disse dage.

Quar er det slemt at savne
saa dan, og dog vil man
jo ikke undvære sit Savn,
og kan ikke lade vær at
mane Billederne frem af
hende hvor sorgelige de end
er; de staa saa fast i
mine tanker som om
de var skaaen ind med
Skrive. Jeg tænker nu

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

at de med tiden søger Pladsen
for de mange Egere Mindes
fra tidligere Tid.

Vi var her på Ståle Strøm-
nichte Juleaften og 1. Julidag
og var vi herhjemme med
med Frøkenens Dama og
Sofie Herschepotens og Miss
Saa skal vi i Morges
til Juleaften og ogsaa en
Dag til Høljens og en til
Lids; den har vi været
Familien rundt og
dermed skal vi rode.

Størrelse er meget
Søde og besigtig deres
Damer og her kommer
ogsaa en del unge her
til dem; det er jo Gud
ved.

Birgit skal nu ikke mere
i Skole og det glæder sig
mig meget til. Hun er
meldt ind men har først
lov at lære et Par Fag paa
Skolen, saa hun ikke helt
slipper sine Klassebøger
vader. og saa skal hun
rigtig dygtig sin Musik
det er meget bedre end at
slide med Bøgerne fra Morges
til den Aften for at faa den
Skidensværdigen og saa
glæmme det alt sammen
bagefter.

Yvonne var ikke her min
igaar og vi sad og snakke
de saa hyggeligt om Peter.
Hun vil have en her en
Aften og vi er saa glade

BB 2657

ved de to og kan allersammen
make med dem.

I morgen har Jørgen Bramte
strap Bryllup og vi har været
i Byen og købt en smuk
stor Skæ. De skal have
cladde i Ny Rosenberg Restau
rant. Igen var de paa
visit her.

Hils Pelle og hendes
Datter og ønsker om
godt glædeligt Nytår
til Jer

Helen fra København
og sin Broder
Lut.