

1906-08-03

AFSENDER

Johanne Christine Larsen

MODTAGER

Laura Warberg

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen står øverst side 1

Generel kommentar:

Erholm ligger i Gelsted, Assens Kommune.

Brahesborg Gods er beliggende mellem Assens og Glamsbjerg.

Johanne Warberg blev gift med Adolph Larsen, som var Johannes Larsens bror.

Det vides ikke, hvem Doktorens og Marie var.

Gelskov var nogle år forpagtet af Hempel Syberg (Onkel Syberg), hvorefter Mogensen-familien overtog forpagtningen.

På Ølstedgård boede Albrecht Warbergs søster (Tante Visse) med familie.

Omtalte personer:

Louise Amstrup

- Andresen

Carl Andresen

Christian Brandstrup

Thora Branner

- Mogensen, Fru

Otto Emil Paludan

Kirstine -, pige i huset hos Hempel Syberg

Anna Schaffalitzky de Muckadell

Johanne Schroll

Hans Smidth

Henry Smith, nær Erikshaab

Hempel Syberg

Frederik Andreas Warberg

Arkivplacering:

Warberg Kerteminde egns- og

Byhistoriske Arkiv BB 0013

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Testamentarisk gave fra Laura
Warberg Petersen til Østfyns Museer

DOKUMENTINDHOLD

Johanne takker for brevet , og hun vil tage til Brahesborg og tale med godsforvalteren. Hun håber det bedste.

Brylluppet er sat til 22. august.

Johanne kunne ikke holde ud at være på Erikshaab.

Paludan har givet Johanne 60 kr. i bryllupsgave.

Tante Visse/Louise Amstrup har talt grimt om Johanne, men Andresen stoppede hende.

Johanne spørger, om moderen har taget hendes kogebog med fra Erikshaab. Hendes skrivebord og klaver var i god stand, men hendes bøger lå i et pulterkammer udsat for mus og regndryp.

Det er synd for Andreas/Dedde, at han skal slide i varmen.

TRANSSKRIFTION

3 Aug. 06.

Kæreste Mor!

Det var rigtignok et epokegørende Brev, jeg fik fra dig! Jeg skrev øjeblikkelig en Ansøgning – d.v.s. Fuldmægtigen lavede Kladden – og fik det af Sted samme Dag; mere expedit kunde det altsaa ikke være. Men Grevinden kan jeg ikke faa fat i, da hun tager lige fra Erholm til Fanø og bliver der. Jeg tager derimod i Morgen selv over til Brahesborg for at tale med Godsforvalteren – det kan aldrig skade, mulig gavne. Hvis han saa fortæller mig, at der absolut er alt Haab udelukket for mig, så vil jeg ikke gøre Grevinden Ulejlighed, men hvis jeg kan mærke mig til, at der er Gnist af Mulighed, skriver jeg til hende og beder hende gøre noget for mig, hvis hun kan. Onkel Syberg er meget interesseret i det og mener at jeg skal bære mig saadan ad. – Jeg gør mig slet intet Haab, men vil selvfølgelig alligevel hænge i med det ud af alle Kræfter. Det var dog forfærdelig pænt af Onkel Christian at skrive til dig, vil du hilse ham, naar du ser ham og takke ham fra mig. Tænk! Hvis det skulde lykkes! Hvis jeg faar det, telegraferer jeg til dig! -----

Jeg kan ikke huske, om jeg skrev til dig, at vi ellers havde berammet Bryllupsfest til d. 22nde Aug., men hvis Godsforvalteren forlanger det opsat p.Gr.a. Legatet, saa opsætter vi det selvfølgelig. Men det vilde være næsten grinagtig småligt for de 14 Dage. – Jeg cyklede fra Erikshaab i Gaar ved 11 Tiden; jeg kunde ikke rigtig holde ud at være der; desværre fik ["fik" overstreget] kom jeg ikke rundt til Folk (undt. Degnens Fru Peja og Stationsforvalterens) jeg kunde bogstavelig talt ikke; Heden virkede saadan paa mig, at jeg blev daarlig det slog sig paa vore Maver, saa jeg var helt elendig – tilsidst. Men jeg er ked af at tænke paa Smidts,

Doktorens og den gl. Grevinde. Da jeg sagde, at jeg vilde rejse den og den Dag, sagde Marie blot "ja jeg vil ikke bede dig blive, Ja Otto skal jo rejse ". Men da Pallam havde bestemt at rejse Mandag og jeg rejste Torsdagen før, lød det jo ikke hel plausibelt. Men tænk, da jeg skulde cycle, fulgte Pallam mig hen til den lille Skov og gav mig 60 Kr! som jeg selv skulde købe Brudegave for; synes du dog ikke, det var imponerende! Jeg er forfærdelig glad ved det, sætter dem foreløbig i Sparekassen hernede og holder det hemmeligt paa visse Steder. - - Den sidste Aften var vi paa Gjelskov til Ære for mig; vi fik Rødvind og det var i det hele overmaade festligt. Jeg snakkede meget med Fru Mogensen, der talte meget smukt om dig og alt andet end venligt om Tante Visse; og hun sagde, at det var jo aldeles utilgiveligt, hvad Fru Jørgensen der havde gjort.

Andresen var forleden paa Ølstedgrd. hvor Tante Visse straks begyndte at snakke om mig, men Andresen stoppede Diskussionen ved at sige, at han syntes nu, jeg var en rar Pige og kunde ikke se andet, hvorpå Tante Visse tav stille. -----

Herude befinder jeg mig saa udmærket. Onkel Syberg er saa flink og venlig imod mig og Tutte og jeg har det jo som altid storartet sammen. Kirstine er ogsaa flink og meget mere tiltalende end i Vinter. Hun giver os god Mad. - - Mon du dog havde min skrevne Kogebog med som jeg bad dig om, saa var det dog ærgerligt, at jeg ikke fik den; men ellers kan jeg jo faa den naar du til Efteraaret sender det andet. Mit Skrivebord stod godt i Spisestuen, Klaveret i Havestuen, men alle mine gode Bøger laa i en Hob paa Gulvet paa Pulterkammeret, udsat for Mus og Støv og Regndryp fra Taget!

Hvad mener du saa om Saften skal jeg sende den, hvis Varmen vedvarer eller hvordan? Nu er der vist ikke mere for denne Gang! Jeg længes meget efter at høre, hvordan du synes, Dedde har det, om han taaler Læsning og Hede o.s.v. Jeg var gruelig ked af det for ham, da han rejste ned og skulde til at slide i den trykkende Luft. Hils ham mange Gange og kærlig Hilsen til dig selv fra Junge – og Tutte.

3 Aug. 06.

Kæreste Mor!

Det var rigtig nok et epokegørende
Brev, j fik paa dig! Jeg sære gøblig-
belig en Ansøgning - d.v.s. Fuldmagtgen-
lader Kladden - og fik det af det
samme Dag; mine expedier kunde
det altsaa ikke være. Men Greinden
kan jo ikke paa paa i, da hun tager
lige paa Skolen til Fars og bliver
der. Jeg tager derimod i Morgen selv
med til København for at tale med
Godforæderen - det kan aldrig skade
mig, ganske. Hvis han saa fortæller
mig, at der absolut er det Haab
udelukket for mig, saa vil jeg ikke gøre
Greinden Ulejlighed, men hvis jeg kan
make mig til, at der er en Smule af
Mulighed, skriver jeg til hende og beder
hende gøre noget for mig, hvis hun kan.
Arbejdet Lykkelig er meget interesseret
i det og mener at jeg skal have mig
saa dan at. - Jeg gør mig slet intet
Haab, men vil selvfølgelig alligevel
bruge i mest det ut af alle Kræfter.

BB0013

udmærket. Det er Syber er
saa flink og ventig imod mig
og Tulle og jeg har det jo saa altsaa
skrevet sammen. Kirstens er
ogsaa flink og meget mere tilb-
talend end i Tullen. Hun gives
et godt Mat. — Men du dog
haver min skremske Bogbog med
saa jeg har dig om, saa var det
dog dyrt, at jeg ikke fik den, men
ellers kan jeg saa den naar du
er. Efteraaret sender det andet,
med Skrivet og et godt i Spisestue,
Klaumet i Havnstuen, men alle
mine gode Bøger har i en Slag
paa Gulett paa Pallekamret,
udsat for Vind og Stov og Ryndryg
for Tager!

Hvad mener du saa om Sæften
skal jeg sende den, hvis Varmen
vedværes eller hvordan?

Men er der vist ikke mere for
denne Gang! Jeg længe angest
efter at høre, hvordan du synes,
Det er har det, om han taale det
mig og Helt o.s.v. Jeg var gruelig ked
af det for ham, da han rejste ind og
skuer sig at sidde i den trykkeske
kuff. Hils ham mange Gange og kær-
lidsen til sig selv for den Jung og Tulle.