

1899-05-22

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Johannes Larsens forældre er flyttet til en ny lejlighed, og Larsen betragtede aldrig "den anden Lejlighed som mit Hjem". Dette må betyde, at I.A. og Vilhelmine Larsen fraflyttede deres store lejlighed i købmandsgården, Langegade 50, Kerteminde, da grosserer Victor Bøtterne forpagtede købmandsgården. De boede formodentlig i en mindre lejlighed i ejendomskomplekset (som altså ikke var Johannes Larsens barndomshjem) og er nu flyttet til en tredje. I oktober 1900 flyttede I.A. og Vilhelmine Larsen til Kjærbyhus i Kerteminde. "kys lille Jeppe": Alhed og Johannes Larsen kaldte de første uger deres nyfødte barn Jeppe. Han fik navnet Jeppe Andreas og blev kaldt Andreas og Puf.

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

Erikshaab

Omtalte personer:

Victor Bøttern

Andreas Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Marie Larsen

Vilhelmine Larsen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har hjulpet sine forældre med at flytte til en ny lejlighed. Han har haft ondt i øjnene på grund af modvinden dagen før.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 22 Maj 1899.

Kæreste Alhed!

Jeg sidder nu inde i den ny Lejlighed og skriver, vi har flyttet hele Dagen og er nu paa det nøjeste færdig med Skilderier paa Væggene og Blomster i Vinduer og alle Møbler paa Plads. Vi har spist til Aften hos Grossereren og senere været deroppe at drikke Kaffe incl. Frk. Lau, som kom med Posten. Jeg tager mig det ikke nær at vi har flyttet, her kan være lige saa rart og jeg har aldrig betragtet den anden Lejlighed som mit Hjem. Marie kom saa ikke derned i Dag men hun kommer nok i Morgen. Her har været en væmmelig Kulde i Dag og jeg har hele Dagen været øm i Øjnene af Modvinden i Gaar, saa det har jo passet helt godt at kunde hjælpe til med Flytningen. Marie siger nu at hun rejser med Dagvognen i Morgen og tager saa dette Brev med. Nu maa jeg holde op Skrivebordet staar i Sovekammeret og Fader og Moder vil i Seng. Tjalfe er sød, han har gaaet og passet paa mig hele Dagen og af og til ytret Misfornøjelse med Flytningen. God Nat min allerkæreste Ven, kys lille Jeppe. Mange kærlige Hilsner fra Din

Johannes Larsen

Søndag — I Dagen det der  
degligt. Vær. jeg har malet  
paa Morgensbilledet og syet  
Frokost og chal med og  
fat. Debetraalt. Marie  
kom ikke af Sted i Morgen  
men rygte nu med Portia  
Jeg syntes det var flere  
jeg vilde have fortalt  
men jeg kan ikke komme  
i Tanker om det nu.  
Nu gæder jeg med  
Haven. Mange Bilan  
til jer begge 2.  
JL.

Opsterrimede 27 Maj 1899.  
Deareste Alhed!  
Jeg sidder om inde i den  
my Lygthed og skriver  
hvo flyttet hele Dagen og  
nu gæder det migst Jæder  
med Silkeviser paa Væg  
og Blomster i Vindues og alle  
Milles paa Plads. I. har  
egite til efter. her Gomer  
ven og senere været der.  
ogge at dertil. Kaffe  
isak. Fil. Lær som kom  
med. Portia. Jeg tager  
mig det, ikke med at  
har flyttet, her har var  
lige som svot og jeg har  
aldrig betragte dem an  
den Lygthed som mit  
Geme. Marie kom ran

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

ille dømed: Dog min  
hær kommer nok.  
Morgen. De har været  
en væmmelig Rulde.  
Dog og jeg har hele Dagen  
været om: Gjennem af  
Modvinden: Gaaes den  
det har jo passet helt  
godt at jeg kommer  
hjælpe til med Flyt-  
ningen. Marie rejse  
nu at hun ryger med  
dagrognen: Morgen  
og tager seer dette  
Brev med. Nu  
nu og jeg holdt op  
Skriverbordet staa

: Lovhansinnet og  
Fader og Moder vil:  
Jeg. Tjalde er end,  
hær har gaaet op og  
et paa mig hele Dagen  
gen og af og til ydret  
Misforståelse med  
Følelsen. God  
Nat min allerdereste  
Pær, kys lille Jeppe.  
Mary kære lige Helene  
for din

Johannes Larsen