

# 1922-11-18

## AFSENDER

Johannes Larsen

## MODTAGER

Alhed Larsen

## FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Peter Fahrenholtz

Frederik Hendriksen

- Jacobsen

Eiler Lehn Schiøler

Johannes Madsen

Aage Marcus

Carl Petersen, arkitekt

R. V.

Niels Dines Wangberg

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek  
af Larsen-familien

## DOKUMENTINDHOLD

JL får et brev fra Lehn-Schiøler, som han er meget i tvivl om, hvad han skal svare på.

JL er i banken for at betale et afdrag og møder her den nye bankdirektør, der er meget imødekommende. JL finder en regning frem fra 1919, der ikke er korrekt.

JL har en del tryk klar til Hendriksen, som på sit xylogرافiværksted laver en del grafiske arbejder for JL.

## TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 18 Novbr. 1922.

Kæreste Alhed!

Jeg fik i Morges indlagte Brev fra Schiøler. Fanden staa i det fordømte Postvæsen der ikke arbejder om Søndagen mere, saa jeg er afskaffet fra at høre hvad Du mener om det. Jeg kunde næsten have Lyst til at ringe Schiøler op i Aften. Jeg er i mange Sind med hvad jeg skal gøre. I Gaar gav jeg saa Fahrenholtz et Afdrag paa 200 Kr. Tænk vi skylder ham derefter endnu 1050 Kr. Det er den Masse Oljemaling jeg har brugt i Sommer. I dag var jeg hos Madsen og bestilte et Par store Rammer med Hessian. Derefter i Banken for at betale den første Rate. Der var en højtidelig Forsamling i Anledning at de lige skulde til at aabne (ulæseligt). En del bl.a. R.V. Han kom hen og stak mig paa Næven og en lille rund og glatbarberet Mand præsenterede sig for mig som den ny Direktør. Han sagde han kendte mig og fortalte han havde været i Ordrup-Charlottenlund Bank og at det var ham der havde ordnet Calles Laan, men tilføjede at han den Gang ikke var klar over (ulæseligt) Overlegenhed i Pengesager. Vi talte lidt om Calle og Koch og da jeg gik sagde han at dersom der var noget de paa nogen mulig Maade kunde være mig til Tjeneste med maatte jeg endelig komme til ham. Efter at jeg var kommen hjem rodede jeg alle Papirer i Værkstedet igennem, og fandt aller sidst Wangbergs gamle Regning fra 1919 der begynder med en Saldo i følge Regning 200 der bag efter er rettet til 213 Kr. og i Sammentællingen er læst som 218 Kr. Men Enden er heller ikke kedelig den lyder paa Rest 1267 Kr. Medens den ny begynder med 1367 i følge Regning 1919. Der kunde han altsaa have scoret 100 Kr hvis ikke jeg havde mine Papirer i Orden. Jeg glæder mig til det lille Møde med ham i Aften. Naa nu har han været her og jeg har foreslaaet ham at jeg vil forsøge paa at skaffe penge hvis han foruden de fradragne 318 Kr vil slaa yderligere 300 Kr af paa Regningen som saa efter at han i Aften har faaet 200 Kr, kommer til at lyde paa 1264 Kr. Lykkes det ikke skal han altsaa have 1564 men efter min

Lejlighed i mindre Portioner. Jeg gad vide om ikke Jacobsen vil rykke Pengene naar han ser at vi sparer 618 Kr.

Søndag.

Jeg har ringet og snakket med Schiøler og jeg tager saa imod Invitationen fra Marcus's. Jeg er ved at farvelægge en Lom, der var ikke andre Tryk der kunde males paa. Jeg har ladet en Del Tryk fra til Hendriksen saaledes at han vist faar de fleste af dem han mangler undtagen Haren og den ene Ederfugl [stok]