

1910-09-02

AFSENDER

Mads Rasmussen

MODTAGER

Anders Nordahl Petersen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet.

Arkivplacering:

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads

Rasmussens Familiearkiv, Mappe 27

DOKUMENTINDHOLD

Mads Rasmussen skriver til forfatteren Nordahl-Petersen, der har foreslået en fynsk "bogstue" og et legat for fynske forfattere. M.R. ser sig ikke i stand til at finansiere dette, da museet har taget helt andre dimensioner end oprindelige tænkt, men finder ideen tiltalende.

TRANSSKRIFTION

3' September 1910.

Herr

Forfatter Nordahl-Petersen,

Odense.

Deres venlige Brev af 1'ds har jeg modtaget tillige med det sendte Eksemplar af "Søndagsbladet" med Artiklen om Faaborg Musæet. for hvilket jeg bringer dem min forbindligste Tak.

Jdeen, De fremsætter om en fynske "Bogstue" med Legat for fynske Forfattere finder jeg i og for sig ganske fortrinlig . Musæet har imidlertid antaget ganske anderledes Dimensioner, end jeg oprindeligt tænkte mig, og jeg ser mig derfor desværre ikke i Stand til at tage andet op for Tiden. Derfor maa jeg give Afkald paa et for de af Dem udkastede Jdeer ,som jeg som sagt forøvrigt finder meget tiltalende , ud i Livet ,men der skal jo ogsaa være noget som andre kan tage fat paa.

Tak for Meddelelsen om, at Anton Andersen i Havrehed fejrer sit Jubilæum den 17' September. Jeg glæder mig over at faa Lejlighed til at sende ham sin Lykønsking.

Jeg forbliver med venlig Hilsen

8^{te} September 1910.

Herr

Forfatter Nordahl - Petersen,

C o p i e .

Deres venlige Brev af 11^{de} har jeg modtaget tillige med det sendte Exemplar af "Søndagsbladet" med Artiklen om Pausberg Mønstet, for hvilket jeg bringer Dem min forbiindtligste Tak.

Jeg har, De fremsætter om en fynsk Bogstave " med Legat for Fynske Forfatters Flinder jeg i og har sig ganske fortræffelig. Mønstret har indtilværd antaget ganske anderledes Dimensioner, end jeg oprindelig tænkte mig, og jeg ser mig derfor desværre ikke i Stand til at tage andet op for Tiden. Derfor må jeg give Afkald paa at forlade af Dem udvæltede Flinder, som jeg som sagt forlevert Flinder meget tiltalende, end i Livet, men der skal jo ogsaa være noget, som andre kan tage fat paa.

Tak for Meddelelsen om, at Anton Andersen i Havrehed fejrer sin Jubileum den 17^{de} September. Jeg glæder mig over at få Lejlighed til at sende ham min lykønskning.

Jeg forbliver med venlig Hilsen