

1899-05-13

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Alhed Larsen er hos forældrene på Erikshaab og har nu født sit og Johannes Larsens første søn (Andreas/Puf).

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

Erikshaab

Omtalte personer:

Andreas Larsen  
Jeppe Andreas Larsen  
Vilhelmine Larsen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er meget glad for, at Alhed og hans lille søn er blevet født, og at Alhed selv har været i stand til at skrive brev om det samme dag. Han kunne ikke fortælle andre om det, fordi han ville komme til at græde. Ved frokosten fik familien det at vide. Larsen vil blive i Kerteminde for at male på sine kodriver, og hans mor vil komme til Erikshaab. Senere i brevet har han besluttet at låne en cykel og køre til Erikshaab.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 13 Maj 1899.

Min egen kære Alhed!

Du kan vist ikke forestille Dig hvor jeg blev glad ved at læse Dit Brev og se at den lille søde er kommen og at Du selv skriver for saa, antager jeg at Du har det godt efter Omstændighederne. Jeg sad ude i Køkkenet og læste Brevet og jeg blev saa glad at jeg ikke kunde fortælle det til nogen uden at komme til at græde og saa maatte jeg gaa ind og se paa mine Billeder; lidt efter da jeg havde sundet mig lidt sagde jeg det til Fader og gik saa ned i Haven, men da jeg kom ind til Frokost var der ikke andre der vidste det og saa maatte jeg ud med det og de blev saa glade og jeg kan ikke lade være græde saa glad jeg er. Moder rejser nu ned til Dig, men jeg har bestemt at jeg vil male den Buket færdig i Dag, men saa tænker jeg at jeg kommer i Morgen. Du er vel ikke vred fordi jeg ikke kommer i Dag for saa maa jeg opgive at faa malet det Billede og jeg synes at det tegner saa godt og i Morgen visner Blomsterne. Jeg er saa forfærdelig glad og jeg kommer snart, Du synes vel uvenligt at jeg ikke kommer strax, det er det vist ogsaa. Min egen kære Ven jeg vil se om jeg kan laane en Cykel og køre derned i Aften. Din  
Johannes Larsen.

Porteminder 13 Maj 1899.

Min egen kæreste Alhed.  
Du kan vist ikke forestille  
Dig hvor jeg blev glad ved  
at læse Dit Brev Dit Brev  
og se at den lille søde  
kommen og at du selv  
skriv for mig, antag  
og at du har det godt  
efter Onsdagsfredagen.  
Jeg sad inde i Køkkenet og  
læste Brevet, og jeg blev  
så glad at jeg ikke kun-  
de fortælle det til nogen  
uden at komme til det  
glade og saa m. antte

da jeg gaa ind og se paa  
mine Billeder, lidt efter  
da jeg havde sendt mig  
lidt søjle sig det til  
da jeg gik saa ned i Ha-  
ven, men da jeg kom ind  
til Frokost var der ikke  
andre der vidste det og  
endnu jeg ved om det  
og de blev saa glade og  
kan ikke lade være at  
saa glad jeg er. Medes  
er nu ned til sig, men  
jeg har bestemt at jeg  
vil male den Præst  
leerdig: Day, men saa  
tænkt jeg at jeg kom.

mes: Morgen. Du er vel  
ikke roed fordi jeg ikke  
kommer; Day for saa  
maa jeg opgive at faa  
male det Billede og  
jeg agter at det tegne  
saa godt og: Morgen vi  
er Bloomstone. Jeg er  
saa forferdelig glad og  
jeg kommer snart, du  
agter vel det er usult  
ikke komme stov,  
det er dit vist ogsaa.  
Min egen bedste Ven jeg  
vil se om jeg kan komme  
en Cypel og hore dem  
Aften. Din  
Johannes Loren.