

1898-06-17

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Adolph Larsen

Vilhelmine Larsen

Frederik Rex

Kristian Zahrtmann

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af

Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Adolf (Agraren) og Johannes Larsen har kørt deres badehus ud på plads. Skiven med kronprins-motivet, som Larsen har fået bestilling på, er færdig.

Larsen vil gerne vide, hvad han skal tage med, når han kommer til Alhed.

De skal være væk i 14 dage.

Johannes Larsens forældre giver dem en grødske af sølv og seks spiseskeer.

Johannes Larsen maler stadig på guldregnen.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 17 Juni 1898

Min egen søde Kæreste!

Jeg vil skrive et Par Ord til Dig nu inden jeg gaar ned og maler, saa faar Du, det i Morgen sammen med det Brev fra i Gaar. Hvis Du vil gaa ud til Faaborg, kan Du ogsaa faa Brev paa Søndag. I Morges kørte Agraren og jeg vores Badehus ud hvor det skal stilles op og i Formiddag har jeg gjort Kronprinsen færdig. Gud ske Lov. Nu har jeg kun at gøre hvad jeg kan ved Guldregnen og saa skynde mig ned til Dig. Tusind Tak for Dit Brev i Dag, men det er jo skrevet i Forgaars, det løber snart rundt for mig med den Postgang. Kan Du skrive til mig hvad jeg skal tage med naar jeg kommer, Sæbe Planksværte Børster o.l. vi skal jo for Resten ikke have ret meget for jeg mener at Du sagde vi skulde kun være der en 14 Dages Tid. Der var Brev fra Zahrtmann i dag, som jeg sender indlagt. Moder viste mig i dag en stor Grødske af Sølv, som vi skal have foruden de 6 Spiseskeer. Trods jeg længes saa meget efter Dig synes jeg mere og mere at det er udmærket som Du har ordnet det med at jeg rejste hjem samme Dag, jeg kunde aldrig have glædet mig saadan til vores Bryllup som jeg nu glæder mig til at komme ned til Dig, og saa forsvinde som var i Tirsdag Eftermiddag havde det da heller ikke været videre morsomt at begynde med at være sammen. Vel? Nu vil jeg holde op med at skrive og begynde med at male igen, Stadsen fra Guldregnen, men jeg maa have gjort noget ved Bregnerne og Buskene, at det ikke skal ende med at de bliver sjoflede til næste Aar ogsaa. Mon jeg ikke skulde kunne komme paa Tirsdag? Synes Du det er uforskammet af mig at lade Dig gaa alene dernede? Hvis Du gaar ind efter Brev paa Søndag kan Du saa tage et med og lægge i Kassen til mig. Din hengivne Johannes Larsen som elsker Dig og længes efter Dig.

Men vil jeg holde op med
at skrive og besvare med
at male igen, Stalden
fra Guldrønnen, men jeg
maa have gjort noget
ved Børgernes og Børnenes,
at det ikke skal inde med
næste Stav ogsaa. Men
jeg ikke beslutte kunne kom
me paa Tirsdag? Sjævel
det er uforsæmnet at
mig at lade Dig og alle alle
dronede? Hvis Du og de andre
eftre Prov naar Torsdag kan
Du saa tage et med og
legge i Kassen til mig. Din
højsind Johannes Lorenz
som elsker Dig og alle andre
Din.

Kjøbenhavn 17 Juni 1898

Min egen gode Recitat!
Jeg vil skrive et Par Ord til
Dig nu inden jeg og saa med
og male, saa farer Du, det i
Morgen sammen med det
Brev fra: Gaa. Hvis Du vil
gaa ned til Faaborg, kom Du
ogsaa paa Brev paa Torsdag.
I Morgen kørte Skovene og jeg
vores Dadelene ved hvor det
skal stilles op og i Formiddag
har jeg gjort Kronprinsen
ferdig. Gud ske Lov. Nu
har jeg kunat gøre hvad
jeg kan med Guldrønnen.

og saa skryvde mig med ske af Tølv, som vi skal
til Dig. Tusind Tak for dit breve forinden de 6 Spise,
Brev: Day, men det er jo sket. Trods jeg længe saa
skrevet: Foraar, det lobe meget efter dig synes jeg
snart vordt ful mig med mere og mere at det er
den Postgang. Kan du thi endsmæket som du har ord
vi til mig hvad jeg skal tage med det med at jeg rejste
med naar jeg kommer, hvem kommer Day, jeg kom
Labi Plankvater Børster de aldrig have glædet mig
o. t. vi skal jo for Resten sadan til vores Bryllup
ikke have ret meget for som jeg nu glæder mig til
jag mener at du sagde at komme ned til Dig,
vi skulde kun være der og saa forsvinde som vi
en 14 Dages Tid. Der var var: Tirsdag, Eftermiddag
Brev fra Fährmannen havde det da heller ikke
i Day, som jeg ender været videre moment
indlagt. Møde viste at begynde med at
mig: Day en stor Gode, være sammen. *del?*