

1885-01-08

AFSENDER

Vilhelmine Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dato i brev

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

København

Omtalte personer:

Frøken Bendal

Adolph Larsen

Georg Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Omtalte steder:

Kerteminde

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsens mor beder til, at han skal bruge de evner, som Vorherre har givet ham. Fuglen med det dårlige hoved er blevet aflivet, og den grønne skal slippes fri. Adolph spørger ofte efter Johannes.

TRANSSKRIFTION

[påtrykt:]

J.A. Larsen.

Kjerteminde.

[Håndskrevet:]den 8 Januar 1885

Kjære Johannes

Vi kom lykkelig og vel hjem igaar fik 2 Mennesker der skulde til Kjerteminde med op at kjøre, -- Nu længes vi blot om jeg faar Brev imorgen fra dig oh min lille Ven hvor en Moder dog kan bede hjærteligt, Herre bevar det elskede Barn fra alt Ondt og giv ham et reent Hjærte saa Du kan glædes ved ham, ja min lille Ven gjør dit til at vi altid kan have Glæde af dig gjør din Pligt i Livet og brug de Evner vor Herre har givet Dig til Herrens Ære og Du skal see det skal gaa Dig godt.

Den lille Fugl med det daarlige Hoved kunde ikke gaa i Fred og saa blev Fader og jeg enige om at den skulde have sin Frihed -- og hvis Du vil give mig Lov til at den grønne maa gaa ud at leve i Frihed sammen med sine lige saa gjør Du mig glad Johannes -- saa længe vil jeg lade den gaa og du skal tro den vil blive passet og det er jo kun dog et Øjeblik at Adolph vil græde over Tabet

Jeg skal nok faa kastet Mad ud til de frie [måske mangler noget af teksten] Træt skal komme ud og alting i Orden. Vores Skole her er nu begyndt og Adolph vil være flittig med Læsningen for at Du kan høre ham læse naar du kommer hjem igjen han spørger mange Gange er Johannes hos Benne nu og skal han ogsaa i Skole nu

Her kom nu Brev fra Dig Du Kjære og saa vil jeg vente om der er noget at svare Du er saa sødt

Lev vel

Og de kjærligste Hilsner fra din Moder

Kjærlig Hilsen fra Georg Larsen

[tidligere medarbejder har tilføjet: uden paa Konvoluten]

J. A. Larsen.
Kjerteminde. Dren 8 Januari 1885

Kjære Johannes

Vi kunne lykkeligt og sel hjæm igaar fik
2 Hejersker der skulde tre Hjerteminder med
og at høre, -- Nu kommer de blot -- men jeg faar
Brev i aften fra Dig og min lille Ven
savner en Moder dog kan bede hjerteligt, Her
bevar ham det elskede Brev for alt godt og
gør ham et rent Hjerte for Du kan glæde
med ham, ja min lille Ven gør det tre at
vi altid kan have glæde af Dig og Din Pligt
i Livet og brug de Casus som Heron har givet
Dig tre Herrens Dre og du skal se det ikke
gør Dig godt.

Den lille Tugt med det dødelige Floed kende
ikke gør i Fred, og far-les Fader og jeg
sige om at den skulde have sin Frihed -- og hvis
Du vil give mig Lov til at den grænse nu
gør ud at læse i. Frihed faar med sig
Lige for gør Du mig glad Johannes --
saa langt vil jeg lade den gaa og du skal
tro den skal blive passet og det er jo ikke
dog et øjeblik at Adalgh vil gøre med Tabet
jeg skal nok gøre noget med det to de fire

Trost skal komme ind og alting i Orden
Vores Skole her er nu begyndt og lidet vil
være flittig med Læsningen for at Der kan høre
hans Løse men Der kan nu høre sig selv
hans spinger mange Gange er Gode men hør
nu hos Børnene men og skal han og på Skole
men
Her kan man Brev for Dig Der Gode
og for vil jeg vente men der er meget
at sene - Der er for-fæst

Se ul
og de Kærligste
Hilsener fra den
Maler

Kyrtis Helten fra Georg Linsen
(uden fra Konstituten)