

1885-04-13

AFSENDER

Vilhelmine Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

dansk

Dateringsbegrundelse:

Dato i brev

Generel kommentar:

Johannes Larsen opholder sig i København i forbindelse med sin uddannelse.

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

København

Omtalte personer:

Anders, havemand -

Mads -

Hans Hinke

Adolph Larsen

Georg Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Niels Møllerup

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Det er forår og der er gang i såning og harvning på familien Larsens marker ved Kerteminde. Vilhelmine Larsen lover, at det kun er hende og Johannes Larsens far, der fremover vil læse hans breve, så han kan roligt fortælle, hvad der ligger ham på sinde. Johannes Larsens ven, Møllerup, er velkommen til at bo hos dem.

TRANSSKRIFTION

[Påtrykt:]

J.A. Larsen

Kjerteminde

[Håndskrevet:] den 13 April 85

Kjære Johannes!

Det bliver ingen langt Brev for Du ved nok mit Hoved er ikke godt Dagen efter en saadan Tour - men oppe er jeg og har gaaet en Tour i Marken i Formiddags med Fader for at se til Saaefolkene

Gjæstgiveren for Maskinen og Anders med de store med den ene Harve og Mads med de smaa Heste for den anden, saa iaften er der saaet 8 Tdr Byg

Vores Faar kom paa Græs idag og du kan nok tænke dig Adolph i en Travlhed med at hjælpe Hans nu de skal hentes ja det er en Glæde at være rask jeg er saa glad og taknemlig idag ved at være oppe nu vil jeg haabe og bede til Gud Fader at Du mit elskede Barn maa føle Kraft til at tage fat saa du selv kan blive glad. jeg skal bede saa inderlig for Dig men du maa først og fremmest selv tage den bedste Hjælper med paa Raad du veed Gud ske Tak nok hvem jeg mener, nu kom Georg med dit Brev du søde Ven at du skrev straks jeg skal meget gjerne opfylde dit Ønske at Brevene bliver til mig og Fader; ja saa maa Du love mig at du begynder paa at tale med mig om Alt hvad der saadan ligger dig paa Sinde at vi kan give dig Raad om

Jeg glemte at sige Dig at du jo nok forstod at du maatte sige til Hr Møllerup at han saa godt kan bo hos os synes han saa ikke om det hos os saa kan han jo altid flytte han kommer her og gør sig bekendt med Egnen om den falder i hans Smag om her er værdt at blive; du kan nok fortælle ham han er velkommen for du veed det er Sandhed hils nu Alle de andre og vær saa kjærlig hilst og favnet af din trofaste og glade Moder

J. A. Larsen.

Hjerteminde. Den 12 April 85

Kjære Johannes

Det bliver iiggen længe Brev for Der med udkast  
Klædet er ikke godt Dagen efter en smaa Tacir-  
men oppe er jeg og har gaaet en Tacir i kirkens  
i Færemiddags med Fader for at se til Laas folkene  
Gjæstgæverne for Moskauer og kendt med store med dem  
ene Klæde og hadt med de smaa Fleste for dem  
veden, saa iiggen er det saadant & Tider sig

Vores Fader har paa Guds idag og Der kan nu  
tanke sig adalpt i en Træskel med at hjælpe  
Hans med de skal hentes - ja det er en Glæde at være  
vakt - jeg er saa glad og taknemlig idag med at være  
oppe med sine jeg havde og bedt til Gud Fader at der  
mit elskede Brev med alle Kraft til at tage fat  
saa Der selv kan blive glad. jeg skal bede om  
sindelig for Dig men vi med forit og fremsent,  
selv tage den bedste Hjælper med paa Raad til  
med Gud ske Tak med hvem jeg mener mit kan  
Gjøre med dit Brev der side blev at Du skrev  
straks - jeg skal meget gjerne affide dit Gode  
at Brevene bliver til mig og Fader; ja saa  
saa Der love mig at Der begjærer paa at

<sup>ind</sup>  
Tale mig nu alle haad der voodaa ligger Dig for Lunde  
at vi kan give Dig Raad aen.

Jeg glemte at sige Dig at Du ja nok forstod at  
Der maatte sige til Hr. Kulleris at han saa  
gædt kan ha hos os - spues - kan saa. Måske aen  
det kan os saa kan han ja altid flytte kan kan  
mer hos og giv sig bekjend med Egnen  
aen du fælder, kan Sag aen her er værdt at  
helvæ; Du kan nok fortælle ham kan et velkæn  
aen for Du aen det er Sandhed -

hils aen alle de andre ... og var saa -  
Kjærlig hils og hænd af Din trofaste og glæde  
Hæder -

Suort aen