

1899-07-21

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:
Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:
Den lille knægt er Alhed og Johannes første barn, Andreas (Puf) Larsen, født 12. maj 1899. Det er uvist, hvem "Min tykke Madam" er. Peter og Elise Hansen fik deres eneste fælles barn, Elena Ilalia Hansen, i Italien. Hun blev som voksen i øvrigt gift med Alhed og Johannes Larsens yngste søn, Johan (Lysse).

Omtalte personer:
Thorvald Balslev
Peter Hansen
Andreas Larsen
Hedevig Lützhøft
Nicolaus Lützhøft
Karl Schou
Marie Schou

Omtalte steder:
Langeland

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:
Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Larsen har opgivet at male et billede af floks, for de visner, og den nyfødte søn er plaget af varme og fluer. Lützhøft-parret skal komme på besøg.

Peter Hansen og hans kone har fået en datter.

TRANSSKRIFTION

Min kæreste Ven!

Nu har jeg opgivet mine Flox, jeg kunde ikke naa at faa noget ud af dem, inden de visnede, jeg har været saa rasende uheldig med Forstyrrelser af forskellig Art i disse Dage, men jeg er frygtelig ked af det, det var et henrivende Motiv. Den lille Knægt har bl.a. forstyrret mig en hel Del, han har været saa plaget af Fluer og Varme det lille Pus. Vi længes meget efter Dig, saa jeg gaar i 10 Sind, om jeg skal ønske, at Du kommer paa Søndag, naar alle de Mennesker er her. Jo, naturligvis ønsker jeg det, især hvis Du kom i Morgen Aften. Men Lüsse og Mutter maa da hellere vente til en anden Dag, ikke? Alle her glæder sig meget til at se dem, men vi kunde bedre nyde godt af dem, naar vi ikke ere saa mange, desuden kommer Christine først hjem fra Langeland først i Ugen og vilde naturligvis gærne være hjemme. – Min tykke Madam har været her for at besøge mig i Dag. Tænk det Skind, hun har mistet sin lille Pige, hun var meget ked af det. – Tak for Dit Brev i Dag! – Haaber at faa igen i Morgen, det er saa tomt, naar jeg ingen faar. – Jeg har vist glemt at hilse Dig saa mange Gange fra Thorvald tænk, han syntes den lille var grim! Fatter Du det? Naa, saa P's har faaet en Pige, hun kan nok ikke faa andet end Piger. – Hil dem alle, ogsaa Schous, mange Gange!

De aller kærligste Hilsner til Dig min egen Ven
Fra Din Alhed.

Hvis det er d. 21ende Juli 99

I Dag saa er det den Dag med Skoen, Du husker nok, lige hernede i Møllemarken - med andre Ord vor Forlovelsesdag, det kalder jeg den da.

or saa lout, naar, i
 glem faar. - P har int
 glemt at liide D sae
 mange konge fra Tharvald
 konge, han gude, den lille
 var grimm. Falder Di det?
 Naar saa P's konge faaet
 en pige, konge Kongen
 indre faa andet end Pige.
 - Hils dem alle, upaa
 P'ris, mange konge!
 De aller konge de Hils
 til D' mig egen konge
 fra den Nille.
 Hvis det er d. 31^{ste} Juli 99

i dag, sae er
 det den konge
 P'risen den konge
 her med konge
 konge; Nille
 den konge
 det Or' var for
 konge, det
 Nille, den
 da

Min konge den.
 Nu har P, appint min
 Flot, P'risen indre konge
 at faa konge ind af den,
 inden de visende, P
 har været saa konge
 indre med konge
 af konge det i disse
 dage, men P, er konge
 konge af det, det var et
 konge konge.

Den lille Kæde har bl.
a. først været mig en
lil Del kan her været
saa plaget af Fluens og
Varme det lille Tid. -
Vi længe meget efter D.
saa is gaar i 10 Sønd
om is skal sørge, at de
kommer paa Søndag, naar
alle de Menesker er her.
Is, naturligvis ønsker is
det isar hvis den kom
i Morgen Aften. Men
hvis og Minder ma
da heller venter is en
anden Dag, ikke? Alle

her glæder sig meget til at
se dem, men is bedre sig
gort af dem, naar is ikke
ere saa maage, derude
kommer Christiane først
hjem fra Landet først
i Ugen og vilde naturligvis
gerne være hjemme. ~~uden~~
- Men hør Madam kan
være her for at besøge
mig i Dag. Tænk det skind
den kan virket sin lille
Pige, den var meget Pen
af det. - - Tak for Mit
Brev i Dag! - Haaber at
saa igen i Morgen, det