

1924-06-23

AFSENDER

Alhed Marie Brønsted

MODTAGER

Peter Oluf Brønsted

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

I brevet er anført "St Hans Aften 1924".

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Ellen Brønsted

Else Birgitte Brønsted

Alhed Larsen

Johan Larsen

Omtalte steder:

Møllebakken 14, 5300 Kerteminde,  
Danmark

Arkivplacering:

Kopier findes på Johannes Larsen  
Museet.

Trykt udgave:

Nej.

Proveniens:

Kopier af brevene givet til Johannes  
Larsen museet.

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Marie Brønsted erindrer hjemlige traditioner omkring St. Hans. Sommeren kommer sent i år, men kirsebær og pæoner er tæt på at være klar. Der er også opsæt et tennisnet. Sønnen Johan Larsen kommer også hjem på ferie, ABM er begyndt at læse naturhistorie.

TRANSSKRIFTION

St Hans Aften 1924.

Kære Peder!

Du er rigtig nok sød til at skrive til mig. De er alle sammen forbavset over det "Luftpost", du skriver bagpaa, og jeg bilder dem ind, at der kommer en Flyvemaskine og kaster Brevene ned til mig. I Aften tænker jeg paa alle de vidunderlige Baal vi har haft paa vores Mark og paa Processionen ved det lilla Hus. Det er sørgeligt naar traditionerne ikke bliver overholdte.

- -

Mon I har været her ovre paa en Tid hvor Pæonerne og de store røde Valmuer blomstrer og hvor Asparges stikkes? Alting er saa sent i Aar. Kirsebærrene er kun ganske smaa. Her er mange smaa Ællinger: Graaællinger og Smaragdællinger.

Tennisnettet kom op forleden. Vi har nogle Gummibolde (Ikke Gasbolde) lilla og grønne. Dem skal vi prøve at spille med.

Lysse faar maaske Ferie paa Lørdag. Du skal sove oppe hos ham. Bes skal ligge i Tante Be's lille Stue og Mudi hos mig.

Forleden Aften laa jeg og læste om Tjære. Den bestaar af c. 80 Bestanddele x) Jeg har ogsaa læst om Asfalt og Petroleum og i Aften skal jeg læse om Olier. Det er jo helt interessant. Man kan jo berige sine Kundskaber!

Hilsen til jer alle.

Din hengivne Lomme.

x) Kan man sige det?

St. Hans Aften 1924.

Kære Peder!

Der er vistnok nok sød til at  
skrive til mig. Der er alle  
sammen meget forbavsset over  
dit "Luftpost", der stemt bag for,  
og især bilder dem ind, at der  
kommer en Flyvemaskine og  
bærer Brevene ned til mig.  
I Aften tænker især alle der  
vidunderlige Bæd vi har haft her  
når Mark og den Processionen med  
de lille Lys. Det er sørgeligt når  
Traditionerne ikke bliver overholdt.

Men I har været her end for en Tid  
hvor Pænerne og de store røde Valmuer  
blomstre og hvor Asparagøen stikker?  
Alting er som rent i Aar. Kirsebærne  
er kun ganske små. Her er mange  
små Ellinger: Gule ellinger og Smaragd-  
ellinger.

Der er næppe kun op fuldstændt. Vi har  
nogle Grønne bolde (især Gasbolde) hvide  
og grønne. Dem skal vi gerne at spille

med.

lykke fra min gamle Tante fra Løddag. Du  
skal sure ofte hos hende. Bes skal bygge  
i Tante Be's lille Stue og omme hos  
mig.

Færdig Aften her is og laste en Tjære.  
Den boster af c. 80 Bestanddele. I den  
cypres last om Asfalt og Petroleum og i  
Aften skal is løse om Olier. Det er  
helt interessant. Man maa jo bringe  
sine Rindskaber!

Hil om til os alle.

Din hengivne  
Lemme.

v) Kan man nje det?