

1898-02-04

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Alhed Larsen er i København, hvor hun tager sangtimer hos Hedevig Lützhøft og passe et lille barn (muligvis hos sin moster Wilhelmine Berg).

Christian Andersen i Kerteminde har en tid siddet model for Johannes Larsen til billedet Christian Andersen lader patroner. Jernbanen var ved at blive anlagt i Kerteminde i 1898, og Christian Andersen var skipper, så han kunne hente byggematerialer.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Christian Andersen

Vilhelmine Larsen

Georg Seligmann

Carl Christian Swendsen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Christian Andersen har fået besked på at komme til Korsør efter banemateriale til Kerteminde, så Johannes Larsen kommer til at mangle ham som model, men han kan male på omgivelserne.

Kancellirådens drenge har smadret Johannes Larsens tulipanbede, selvom Larsens mor for nyligt bad dem om at passe på blomsterne.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 4 Februar 1898

Min egen Kæreste!

Tusind Tak for Dit lange Brev i Morges, Du kan tro jeg blev glad ved det, det var kun kedeligt at den Fru Seligmann skulde komme og forstyrre Dig naar der var mere Du vilde skrive, men jeg trøster mig med at Du nok kommer i Tanker om det til næste Gang. I Dag har jeg [noget af papiret mangler] malet om Formiddagen og skal nu om lidt derned igen. Chr. A. fik i Gaar Brev fra en Ingeniør om at komme over til Korsør for at hente brugt [noget af papiret mangler]banemateriel til Kjerteminde, det lader til at der nu skal begyndes paa Banen, men han var ikke tilfreds med Prisen og skrev saa i Gaar hvad han vilde have, men da det er Fredag i Dag, kommer han jo, selv om det gaar i Orden, ikke til at sejle før Mandag og med lidt Held kan han vist ende den[noget af papiret mangler] paa 2-3 Dage, saa jeg [noget af papiret mangler] ikke det vil volde mig [noget af papiret mangler] videre Afbræk da jeg saa kan male paa Omgivelserne imens. Billedet ser omtrent saadan ud. [Tegning i brevet] Det er i naturlig Størrelse og han sidder og lader Patroner. Da jeg kom Hjem fra ham i Middags. [noget af papiret mangler har snet hele Formiddagen traf jeg 2 af Cancelliraadens infame Drenge i Færd med køre med 2 Slæder frem og tilbage over begge mine Tulipanbede, der var aldeles nedtrampet og den ene Tulipan laa knækket ved Siden af den anden, jeg blev naturligvis gnaven og jagede dem ud. Jeg vilde saa have været oppe paa Cancelliet selv, men han var desværre kørt ud. Det er ikke mere end fjorten Dage siden at Moder bad dem om at lade være med at træde i Bedene og viste dem hvor Tulipanerne stod, den Gang havde de nemlig trampet dem ned en Gang, men da var de jo ikke saa høje saa de kunde tage Skade paa Knopperne. Det var underlig at Du skriver at den Peberblomst lugter, jeg havde nemlig en Mistanke om at de lugtede, men jeg snusede forgæves til den jeg sendte til Dig og slog mig saa til Ro med at jeg huskede fejl. Moder beder mig hilse Dig, hun mistænker mig for at jeg aldrig gør det og mener jeg maa være glad ved at faa [ulæseligt ord] til at fylde op med. Nu vil jeg ned til Chr. Andersen. Farvel min Kæreste, jeg holder ogsaa meget af Dig.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**
NY CARLSBERGFONDET

Din hengivne
Johannes Larsen.

Kjortemindet 5 Februar 1898.

Min egen Kæreste!

Jeg glemte i Gaar og i Forgaar
at fortælle Dig at, det Breve
i Dag har faaet fra Dig nr.
100. det er det nundige og deraf
har jeg faaet 2 i 1895-30
i 96-56 i 97 og 12 i 98.
Det var da morsomt for Dig
at Din Moder kom derover
vil Du hilse hende fra mig.
Det er en nedværgtig Kilde
i Dag, Frostrøp og Tælle over
det hele og undertiden Goldin
Jeg fik Mulet bitt i Formid-
dag og skal nu dæsned i jern
og aa Du faar ikke bet ment

i Dag. Jeg sidder her paa mit
Værelse og her er meddrevet
kølet, Vinden er lige paa.
Jeg ved ikke om jeg har været
det eller tabt siden i Torsdag,
men jeg skal lade mig vige
i Morgen og paa skal Du have
et længere Brev. Det lyder
neutralt at Mose kan sig
Goddag Las, for jeg synes
han havde et ydret meget
fuldt Sprog da jeg var der
ovre. Naar Farvel for
denne Gang. Jeg trykkes
bæmmeligt, mange Hilsener
af de allerbedste fra Din
Johannes Lassen.