

1925-06-19

AFSENDER

Thøger Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Erikshaab var Alhed Larsen og hendes søskendes barndomshjem. Der er tale om en gård under grevskabet Muckadell.

Det vides ikke, hvem Lille er.

Afsendersted:

Lemvig

Omtalte personer:

- Kruuse

Andreas Larsen

Johanne Larsen

Thyra Larsen

Christine Mackie

Elisabeth Mackie

Ellen Sawyer

Leo Swane

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Thøger Larsen takker for gæstfrihed og håber, at Alhed Larsen vil komme på besøg i Lemvig. Det var dejligt at se Erikshaab. Thøger Larsen glemte at betale for kaffen og sende otte kroner. Hvis det er for meget, kan Alhed bruge restbeløbet. Det var en sjov aften hos Kruuses.

TRANSSKRIFTION

Lemvig 19/6 1925

Kære Alhed!

Tusinde Tak for din Gæstfrihed og Elskværdighed mod mig nu igen efter saa kort Tids Forløb. Jeg er saa rørt og glad, at jeg savner Udtryk derfor og haaber inderligt at du vil komme til Lemvig i Sommer, saa jeg [ordet "jeg" overstreget] vi kan faa Lejlighed til ogsaa at vise dig, hvor skønt her er. Du skal faa Lov til at bo, som du selv helst vil, enten det bliver hos os eller paa Hotel. Men du maa ikke snyde os. Hvis du tager dit Maler Kluns med, er her ogsaa meget at male. Og Tusinde Tak for Faaborgturen. Hvor var der skønt ved Erikshaab, og Huset selv. Jeg fik saadant et storartet Blik ind i jeres Barndom og Ungdom den Dag. Jeg, Torsk, glemte jo i Faaborg at betale Leo Swane den Kaffe, jeg havde inviteret paa. Nu sender jeg dig 8 Kroner. Jeg tænker, det kan omtrent passe. Vil du ikke give ham dem. Er det for lidt, snyder jeg for Resten. Er det for meget, bedes du anvende Pengene paa bedste Maade – til en Smaating til Lille f. Eks. Jeg haaber, dit Hjerte har holdt til alle Strabadserne, ogsaa til den morsomme Aften hos Kruuses, hvor du nok skejede lidt ud. Det var en skam, om du skulde revses derfor. Det klædte dig saa henrivende.

Og nu maa du hilse Mornine mange, mange Gange, og søde Putte, og Junge, og Puf og Leo Swane, naar du ser dem. Det var herlige Dage. Vil du give Elle indlagte lille Brev. Og saa paany hjertelig Tak og de venligste Hilsner fra os begge.

Din hengivne

Thøger Larsen

Lemvig 19/6 1925

Kære Alhed!

Tusinde og Tak for din Gæstfrihed
og Elskovslykkelighed mod mig nu igen
efter saa kort et Forløb. Jeg er saa
rørt og glad, at jeg saameget behø-
ver og haaber inderligt, at du vil kom-
me til Lemvig i Sommer, saa ~~vi~~ vi
kan faa Lejlofej til ogsaa at
vise dig, hvor godt her er. Du skal
faa Lov til at bo, som du selv helst
vil, enten det bliver hos os eller
paa Hotel. Men du maa ikke snyde
os. Hvis du tager dit Maler Glims
med, er her ogsaa meget at male.

Og Tusinde Tak for Faaborgtårn.
Hvor var der skønhed ved Eidskøp,
& Huset selv. Og flet seerend.
Og strøvet Blied ind i jeres
Barndom & Ungdom den dag.
Og i Torsdag aften jo i Faaborg
at betale Leo Swane den Kaffe,
Ij havde inviteret paa. Min
kender jg dig & Kronen. Og tænker,
det kan ontrent passe. Vil
du ikke give ham dem. Er
det for lidt, sender jg for Resten.
Er det for meget, behes du
anvende Pengene paa bedste
Maade - til en Smagning til

Lille f. Eps. Og haaber, dit
Hjerte har voldt til alle Stra-
kæderne, ogsaa til den morsom-
me Aften hos Kaimises, hvor du
nok sjelede lidt ud. Det var en
Skam, om du fælte revses dafur.
Det klatte dig ogsaa heri venter.

Og vi maaske du vilse Mornes
svænge, mange Gange, & søde
Rutte, & Jørgen, & Puff, Leo
Swane, naar du ser dem. Det
var kedige dage. Vil du give
Elle indlegte Lille Brev. Og
saa paa en hjertelig Tak & de
venlige Hilsener fra os begge.

Der hengjeme
Thora Loren