

1886-03-06

AFSENDER

Vilhelmine Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
dansk

Dateringsbegrundelse:
Dato i brev

Generel kommentar:
Det er uvist, hvem M.C.H.H. er.
Baronen og godsforvalteren er muligvis fra Scheelenborg Gods nord for Kerteminde. Dette var et baroni, og der var tætte forbindelser mellem ejeren og Larsen-familien. Hindemae er et gods i nærheden af Ullerslev. Carl Juel-Brockdorff arvede i 1876 bl.a. baroniet Scheelenborg og Hindemae.

Afsendersted:
Kerteminde

Modtagersted:
København

Omtalte personer:
Charles Godtfredsen
Carl Juel-Brockdorff
Georg Larsen
Jeppe Andreas Larsen
Albert Carl Emil Mohr
Niels Møllerup
Johannes Plesner

Omtalte steder:
Ullerslev Kirke 5540 Ullerslev
Hindemaevej 86 5540 Ullerslev
5800 Nyborg
5000 Odense

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:
Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Familien i Kerteminde sender i hast "kjole og hat" til Johannes Larsen, da han skal til fastelavns-gilde på skolen. Mange formaninger om at holde måde og ikke tage for mange glas.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde den 6 marts 1886

Min egen kjære Johannes!

Vi fik travlt med at faa Kjole og Hat afsted til Dig. Georg styrtede afsted til Posthuset for at høre om de tog imod Pakker- ja de vilde nok modtage men ikke svare for Ejendele men gjør det bare istand Moder saa kommer vi dog først og maaske naar det sig at han faar det, vi ere kan du vel forstaa meget spændte på at vide hvad Du vil agere i den Dragt; men vi faar vel snarest Besked fra Dig

Jeg vil nu rigtig ønske Dig en glad Aften en Aften Du kan tænke paa med Fornøjelse bagefter, hvor jeg dog skal bede for Dig at Du maa ikke blive altfor overstadig lystig saa Du glemmer at holde Maade og ikke tage altfor mange Glas som de gamle vil friste Eder til at nyde Du maa nu ikke lee af mig ej heller vredes – fordi jeg kommer med denne Formaning det er kun fordi jeg elsker Dig saa højt min Ven at jeg beder dig saa hjertelig at høre min Formaning, jeg tænker hvis Møllerup er med saa holder I to sammen. Du maa nu endelig diske op med en hel Deel baade om Decorationer og Optog Musik og hvad de enkelte vi kender forestiller Plesner M. C. H.H. og saa

videre Godtfredsen ja bliv nu ikke utaalmodig over mine Forlangender husk paa vi ere herhjemme og faar ingen anden Beskrivelse end din det stod rigtigt nok bemærket i Politikken at Eder Skole skulde holde Fastelavns-gilde maaske det ogsaa omtaler Festen ja endnu engang god Fornøjelse min Ven.

Her har ellers været et saa stærkt Snefald at du kan tænke Fader maatte rejse med Godsforvalteren til Nyborg i en Sag for Baronen, de tog herfra en Formiddag det var vist i Tirsdag, i Kane til Ullerslev og Motortog til Odense, Fader gik til Hinnemae i Mellem Tiden og da Toget kom tilbage og de skulde til Nyborg sneede det saa stærkt at de først kom dertil Kl. 6 Aften og der var ikke at tænke paa Hjemtour i denne skrækkelige Snestorm, vi fik Telegram [fortsættelse mangler]

mine Fremtid. Jeg tænker ikke på den, men
kun på den, som jeg lever. Jeg er en
enkel og enkle, og jeg vil være det. Jeg vil
være en enkelt og enkle, og jeg vil være det.
Jeg vil være en enkelt og enkle, og jeg vil
være det. Jeg vil være en enkelt og enkle,
og jeg vil være det. Jeg vil være en enkelt
og enkle, og jeg vil være det. Jeg vil være
en enkelt og enkle, og jeg vil være det.
Jeg vil være en enkelt og enkle, og jeg
vil være det. Jeg vil være en enkelt og
enkelt, og jeg vil være det. Jeg vil være
en enkelt og enkle, og jeg vil være det.

Jeg har ikke andet at sige, end at jeg
er en enkelt og enkle, og jeg vil være det.
Jeg vil være en enkelt og enkle, og jeg
vil være det. Jeg vil være en enkelt og
enkelt, og jeg vil være det. Jeg vil være
en enkelt og enkle, og jeg vil være det.
Jeg vil være en enkelt og enkle, og jeg
vil være det. Jeg vil være en enkelt og
enkelt, og jeg vil være det. Jeg vil være
en enkelt og enkle, og jeg vil være det.

Johannes Maugler