

1909-07-20

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Valdal var et nedlagt gartneri i Valby, hvor adskillige af Fynboerne i årenes løb boede til leje.

Det er uvist, både hvad det er

"National" har skrevet og hvilke

papirer, Johannes Larsen har bedt

Erik Henrichsen om at rekvirere.

"Greven": Grev Mogens Frijs har hyret

Johannes Larsen til at lave

illustrationer til en jagtdagbog, og

Anker Kyster skal stå for indbindingen.

Sagen er også omtalt i tidligere breve

fra Johannes Larsen til Alhed.

Afsendersted:

Valdal

Omtalte personer:

Mogens Frijs

Erik Henrichsen

Anker Kyster

Andreas Larsen

Johan Larsen

Nicolaus Lützhøft

- Møldrup

Theodor Oppermann

Christine Swane

Laura Warberg

Omtalte steder:

Svendborg

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek

af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har bedt Erik Henrichsen rekvirere papirer fra Svendborg.

Larsen får lektioner i boksning og gymnastik.

Han skal til grev Frijs og Anker Kyster og snakke om grevens bog.

TRANSSKRIFTION

Valdal 20 Juli 1909.

Kæreste Alhed!

I Gaar var jeg hos Din Moder, hun fortalte mig at "National" var gaaet til Meningen overfor Christine. Jeg skal spise Frokost hos Din Moder i Dag og følge med ud til C. Jeg var hos Møldrup i Gaar men han var ikke hjemme for Tiden, gik saa til Erik Henrichsen og fik ham til at rekvirere Papirerne fra Svendborg saa de kan være her naar Møldrup kommer tilbage. Jeg faar nu daglig 2 Lektioner i Boxning og Hjemmegymnastik, saa jeg kan lære Drengene det naar jeg kommer hjem, jeg har faaet en Gymnastikbog som er meget tydelig og faar Øvelserne gennemgaaet af Læreren. I Aftes var jeg til Middag hos Oppermann sammen med Lysse. Nu skal jeg til greven og Anker K. og snakke om Bind, jeg traf ikke førstnævnte i Gaar da han var ude med Franskmanden. Mange kærlige Hilsner til Jer alle

Din

Johannes Larsen

Tak for Brevet!

Valdøl 20 Juli 1909.

Kæreste Albed.

J Guds var jeg hos den Model, hun
fortalte mig at "National" var
gaaet til Meninger overfor
Christen. Jeg skal give Ordet
hos den Model. Jeg følger med
ud til C. Jeg var hos Møldrup
i Gaar men han var ikke hjemme.
For tiden, gik saa til Civilten.
riksen og fik hane til at se
hvore Capurium fra Lund.
Verg saa de kan være her
naar Møldrup kommer til
bage. Jeg feg nu daglig 2
Lettens. Dorning og Genu
gymnastik, saa jeg kan lere
Drengene det saa jeg kommer
hjem, og har faat en Gyn.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET





27^{de} Januar.

Yala.

Grev Frijs

En cervus aristoteles.

En cervus axis.

En 7 Fods Krokodille

Kaptajn Krieger

En cervus aristoteles.