

1899-06-02

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Alhed Larsen er hos forældrene på

Erikshaab, fordi hun lige har født.

Johannes Larsen bor imens hos sine forældre.

Forældrene kalder den nyfødte Jeppe.

Han kom til at hedde Jeppe Andreas,

men blev siden kaldt Puf eller

Andreas.

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

Erikshaab

Omtalte personer:

Andreas Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Marie Larsen

Vilhelmine Larsen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek

af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har malet på guldregnen og Aftenbilledet.

Marie er kommet godt hjem og har kørt i landauer fra Odense.

Det var skidt med barnevognen, men den anden er vel også god.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 2 Juni 1899.

Kæreste Alhed!

Det er ikke noget Sludder det med Brevene, der gik virkelig en Dag hvor jeg ingen Brev fik og det næste kom først om Eftermiddagen, men der er vist ingen gaaet tabt for jeg ser af Poststempleet at det har været i Faaborg.

I Dag har jeg malet paa Guldregnen og Aftenbilledet det første gaar det stadig godt med og det sidste begynder saa smaat at komme i Gang, men jeg tør ikke rejse fra dem for det første igen saa jeg kommer ikke paa Søndag. Marie kom heldigt hjem, hun traf Rasmus Petersens i Odense og de 2 kom kørende med Købmand Hansen i Landauer. Det var Skidt med den Barnevogn nu havde jeg vænnet mig til den, men den anden kan vel ogsaa være meget god, jeg har ikke set den i Kataloget endnu. Nu maa jeg holde op da Fader er ved at gaa i Seng. Mange Hilsner fra Marie og Moder. Jeg synes der var noget mere men nu kan jeg ikke komme paa det de forstyrrer mig. Kærlige Hilsner til Dig og til Jeppe.

Din hengivne

Johannes Larsen.

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: På andetræk. Olie på lærred. 76,5 x 87 cm. Statens Museum for Kunst

Kjærligheds 2 Febr. 1894.

Kæreste Alhed!

Det er ikke noget Sludder
det med Brevene, de gik
viskelejt en Dag hvor jeg ikke
Blev plet og det næste kom
først om Eftermiddagen.
men de er vist ingen gang
tabt for siges af Partistempel
at det var været i Faaborg.
2 Dag har jeg malet paa
Gulvregnen og Aftenbilledet
det første gaar det stadig godt
med og det sidste ligger
der kan maalt at komme
i Gang, men jeg tør ikke
regne fra dem for det første

igen saa jeg komme til
paa Søndag. Marie kom
heldigt hjem, men trof
Rasmus Petersen i Odense og
de 2 kom korende med
Købmand Hansen i Landen,
s. Det var skidt med den
Barnvejen nu havde jeg
vannet mig til den, men
den anden kan vel ogsaa
være meget god, jeg har ikke
set den i Kataloget endnu.
Nu maa jeg holde op da
Faderen er ved at gaa i Lang.
Mange Hilsener fra Maria
og Moder. Jeg synes de
var noget mere men nu
kan jeg ikke komme paa
det de forstyrrer mig.
Kærlige Hilsener til Dig
og lille Jeppe.
Din hengivne
Johannes Larsen.