

# 1923-10-01

**AFSENDER**

Alhed Marie Brønsted

**MODTAGER**

Else Birgitte Brønsted

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Da

Dateringsbegrundelse:  
En anden person end Alhed Marie  
Brønsted har skrevet dato på brevet.

Afsendersted:  
Kerteminde

Omtalte personer:  
Else Birgitte Brønsted  
Louise Brønsted  
Alhed Larsen  
Andreas Larsen  
Johannes Larsen

Omtalte steder:  
Møllebakken, 5300 Kerteminde,  
Danmark

Arkivplacering:  
Kopier findes på Johannes Larsen  
Museet.

Trykt udgave:  
Nej.

Proveniens:  
Kopier af brevene er givet til Johannes  
Larsen Museet.

**DOKUMENTINDHOLD**

Alhed Marie Brønsted er på cykeltur på Hindsholm sammen med  
forældrene.

Sønnen Andreas er meget glad for rosiner.

**TRANSSKRIFTION**

Kære lille Muddi!

Tak for dit Brev.

Forleden var Onkel Las, Tante Be og jeg cyklet ud for at hente et Skind til  
Tante Be. Det var stærk Modvind og der var meget besværligt at komme  
frem. Da vi havde cyklet 2 Mil fik Tante Be øje paa en Plante i et Vindue og  
raabte til Onkel Las, der var lidt bag efter, om han kunde se den smukke  
Plante. Da vi havde cyklet en Mil til opdagede vi at vi var kørt alt for langt  
og vendte om. Nu viste det sig at det var den Plante som Tante Be havde  
set i Vinduet, men ikke genkendt. Saa drak vi kaffe i en Kro og da vi kom  
ud igen havde Vinden været saa ondskabsfuld at vende sig og vi var meget  
trætte da vi kom hjem.

(Lyder dette ikke som en dansk Stil?)

- Puf er slem til at stjæle mine Rosiner og jeg gemmer dem for ham.

Forleden havde han funden dem; men var saa uheldig at tabe en Masse  
paa Gulvet. Medens han laa her og samlede dem op kom jeg tilfældigvis  
ud i Køkkenet og han blev naturligvis baade ærgerlig og flov.

Jeg haaber du og Bes er rigtig flinke til at hjælpe Muk!

Nu maa du endelig skrive snart igen.

Hilsen fra din store Søster

Lomme.