

1897-04-29

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Peter Hansen

Adolph Larsen

Christine Swane

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek  
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Peter Hansen har solgt et Roebillede til Kunstforeningen.

Johannes Larsen maler billeder af et pæretræ, guldregn og tulipaner.

Han skal rådgive Christine, om hun skal være "malende dame".

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 29/4 1897.

Min egen Kæreste!

Tusend Tak for dit Brev, som [jeg] fik i Dag og især fordi Du kom her og var her de Par Dage, Du har Ret i at de vare dejlige. Et Par af Tulipanerne er sprunget ud, og ligesaa den store Kejserkrone, det vil sige der er kun en Blomst der har aabnet sig, den bliver helt gul, nærmest af Farve som en Paaskelilie. Jeg tegnede fire Gravgæs i Gaar, og det var Meningen, at jeg skulde have været færdig med den, men i Dag har jeg begyndt igen. Her var Brev fra Christine i Gaar, Peter har solgt sit Roebillede for 800 Kr til Kunstforeningen men det stod jo ogsaa i Politiken saa Du ved det naturligvis. Jeg vil for Resten sende Dig dit Brev, det er nemmere end at referere det, og saa faar Du jo ogsaa et dejlig fedt Brev. Hvad mener Du, nu skal det lægges paa mig, at afgøre om hun skal være malende Dame! Hun er for Resten sød synes Du ikke? Jeg skal have skreven til hende en af Dagene, men jeg ved ikke hvad jeg skal skrive, jeg synes næsten at det er Synd at raade hende fra det, men alligevel. Jeg skulde egentlig over at se Udstillingerne, men nu skulde jeg jo til at male ude og naar jeg faar begyndt bliver der vel ikke noget af at komme af Sted og skal jeg vente til jeg er færdig med Pæretræet og Guldregn og Tulipaner kan det vel næppe blive Maj Maaned, saa det bedste var vel at stikke af strax. Nu faar Du ikke stort mere dels som Straf fordi jeg heller ikke fik mere end 3 Sider og dels fordi at Posten gaar strax. Agraren er ude at harve i Dag. Mange kærlige Hilsner fra Din hengivne

Johannes Larsen

Kan du sende mig det Brev igen med det samme og lade mig høre hvad Du mener om det.

Hjerteminde 29/4 1897.

Min egen Kæreste!  
 Tusend Tak for Dit Brev som  
 fik i Dag og især fordi Du kom  
 her og var her de Par dage. Du  
 har Det i at de vare deilige.  
 Et Par af Tulipanerne er spændt  
 et ud, og ligesaa den store  
 Røyskrone, det vil sige det er  
 kun en Blomst der har åbnet  
 sig, den bliver helt gul, næst  
 mest af Farve som en Oran-  
 jelilie. Jeg tegnede fire Grav-  
 gas i Gaar, og det var Menig,  
 at jeg skulde have været  
 færdig med dem, men i Dag  
 har jeg begyndt igen. Her  
 var Brev fra Christine i Gaar,  
 Petus har solgt sit Kobber-  
 for 600 Kr til Lænsforeningens

men det stod jo ogsaa: Pøls, gynnelt bliver der vel ikke  
tiden selv der ved det natur, noget af at komme af  
lignis. Jeg vil for Resten en, Sted og skal jeg vente til  
du Dig det Brev, det er nem, jeg er færdig med Paratro  
mere end at referere det, og Guldregn og Kuligrane  
og saa faar du jo ogsaa Plan det vel neppe blive  
et deilig fedt Brev. Hvad May Maaned, selv det  
mener du, nu skal det læg bedste var vel at stikke af  
ges paa mig, at afgøre om strax. Nu faar du ikke  
kun skal være malende stort mere denne Gang  
Jame! Hun er for Resten dels som Straf fordi jeg  
sød synes du ikke? Jeg heller ikke fik mere end  
skal have skrevet til ham, og dels fordi at Posten gaar  
de en af Dage, men jeg strax. Svarene er ude at  
ved ikke hvad jeg skal thi harve i Dag. Mange kært  
ve, jeg synes næsten at du Helms for Din herigjorte  
er dynd at raade hende  
for det, men alligevel:  
Jeg skulde egentlig have at Randu sende mig det Brev i  
se Udøtillingerne, men med det samme og lade mig  
nu skulde jeg jo til at mal. Lad det hvad du mener om  
ude, og naar jeg faar be. dit.

Johannes Larsen.