

1924-09-20

AFSENDER

Peter Hansen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
dansk

Dateringsbegrundelse:
Datoen fremgår af brevet.

Afsendersted:
Faaborg

Omtalte personer:
Elisa Hansen
Laurids Hansen
Alhed Larsen
Fritz Syberg

Omtalte steder:
Fåborg
Esbjerg

Arkivplacering:
Kerteminde Egns- og Byhistoriske
Arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Maleren Peter Hansen skal udstille i Esbjerg sammen med Johannes Larsen og skriver i den anledning vedrørende fragt mm derover.

TRANSSKRIFTION

Faaborg d 20de Sept 24.

Kære Las.

Vi skal altsaa have en Udstilling sammen i Esbjerg. Det glæder jeg mig til, det er snart længe siden jeg har udstillet sammen med et ordentligt Menneske, eller rettere sagt med Dig. Hvorfor vilde Baronnen ikke med? Jeg gaar og spekulerer paa, hvorledes man bedst og billigst faar sine Billeder derover. Jeg har ingen Kasser, og leje dem og al den Pakken ind og Pakken ud synes jeg maa blive meget dyrere end at leje en Jernbanevogn fra København til Esbjerg, der muligvis kunde gaa om ad Kerteminde og tage dine Billeder med. Kunde Du ikke lade mig vide hvorledes Du har tænkt Dig det. Jeg aftalte med Dyrslægen, der vel er Formand for Kunstforeningen, at denne betalte Forsendelsesomkostningerne. Ja, at spørge til din Befindelse er naturligvis overflødig, Du lægger jo Aarene paa Dig, ligesom man slaar Vand paa en Gaas.
Mange Hilsner til Dig og Alhed ogsaa fra Elise Din hengivne Peter.

Farboy d. 24. Sept. 24.

Kære Las.

Vi skal altsaa have en Udvald
af sammen i Esbjerg. Det
glæder jeg mig til; det er snart
lange siden jeg har udstillet
sammen med et stort. Menude,
eller rettere sagt med Dig. Hvor
for ikke Baronen ikke med?

Jeg gaaer af spekulerer paa, hvor
lids man best af billigt faar
sine Billeder derover. Jeg har ingen
Kisner, og lige dem af al den Takten
ind og Pakker ind synes jeg man
blive meget dyrt end at lige
de Jernkæmpe fra København

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

til Esbjerg, der muligvis kunde
gaa om at Kerteminde og tage
dine Billeder med. Kunde du
ikke lade mig vide, hvorledes
du har tænkt dig det. Jeg af-
talte med Dyrholm, der vil er For-
mand for Kunstforeningen, at denne
bestalle Forsendelsesomkostningerne.
Ja, at spørge til dit Befindende
er naturligt overflødig, du lægger
og tænke paa dig, ligesom man
slaaer Veud paa en Gaas.
Mange Hilsener til dig og Albert
ogaa fra Elise Din hengivne
(P)