

1899-06-19

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Alhed Larsen er hos forældrene på Erikshaab, fordi hun lige har født. Johannes Larsen bor imens hos sine forældre. Forældrene kaldte de første uger den lille dreng for Jeppe. Han kom til at hedde Andreas og blev siden kaldt Puf.

Både Georg Larsen og Victor Bøttern bliver i brevene kaldt Grossereren.

Afsendersted:

Kjerteminde

Modtagersted:

Erikshaab

Omtalte personer:

Maren -

Victor Bøttern

Andreas Larsen

Georg Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Marie Larsen

Vilhelmine Larsen

Carl Christian Swendsen

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Grossereren (Georg Larsen?) har været i noget uenighed med Kancelliråden.

Johannes Larsen spørger, om Alhed har haft læge til deres nyfødte søn. Han har malet på flaget, men ikke på guldregnen.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 19 Juni 1899.

Kæreste Alhed!

Jeg blev rigtignok forskrækket ved at se Blyantskriften, først kunde jeg slet ikke se noget. Du maa da endelig skrive saadan at jeg kan faa noget at, jeg vrøvler, Fader taler til mig, han er ved at gaa; og ude i Køkkenet staar Grossererens og Moder og Maren og snakker om Kanceliraaden, som G. har været i Spektakel med i Eftermiddag. Du skriver slet ikke noget om lille hvordan lille Jeppe klarede sig under sin Sygdom, eller om I havde Læge? Hvem havde trukket Adr op med Pen? Jeg er meget spændt paa at læse Dit Brev i Morgen. Jeg var oppe i god Tid i Morges ogsaa og malede men i dag har jeg kun malet Flaget, jeg var i Haven med Guldregnen men begyndte ikke at male paa den og gik op til Flaget igen, saa jeg tror ikke det bliver til mere i Aar med Guldregnen. Mange kærlige Hilsner og Ønsker om at Du snart maa blive helt rask. Vi ses forhaabentlig nu snart.
Din

Johannes Larsen.

Hilsen fra Moder og Marie og Fader.

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: Sommer, solskin og blæst. 1899. Olie på lærred. 44 x 46 cm. Ordrupgaard

Ajerteminder 19 Juni 1899.

Kæreste Alhed!

Jeg blev rigtig nok færdig med
det ved at se Pleyantobogen
ten først dem og jeg sket
ikke se noget. Du maa da
endelig skrive sandt
at jeg kan paa noget at,
og skriver, Fader taler til
mig, han er ved at gaa i
og ind i Koffinet istaa
Gonoverens og Moder og
Mare og snakke om den
selvændens, som G. har
brevet: Spektakel med

Alhed fra W. og M.

; Eftermiddag. Der skrive
slet ikke noget om tilfælde,
hvordan lille Jytte blev, men
de sigende om Lygden, eller om
at have Lige? Hvor havde
troukhet og Fusk om at
du med Pen? I es meget
specielt at læse dit Brev: Altså
Iz var oppe i god Tid:
Altså, og om og mulige
men: Day har jeg kun
mælet om Fløst,
Iz var i Haven med
Guldregn men be-
gynde ihk at male

naa du og gik op til Fla.
gel, jern, saa jeg tror
ikke det blive til mere
med Guldregnen.
Mange heilige Vilsner
at du med at du med
snar blive helt raske.
Vi es forhaabentlig nu
snart. Din
Johannes Larsen.