

1918-12-04

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Johannes Larsens bror, Vilhelm (Klaks) var skovridder og boede på gården Rørdam.

Det fremgår af andre breve, at Frida var indlagt med Den Spanske Syge.

Johannes Larsen har været bekymret for, om kanariefuglen var død, da Frida blev indlagt.

Afsendersted:

Rørdam

Omtalte personer:

Laurentius Allerup

Otto Gelsted

Ellen Johansen

Andreas Larsen

Georg Larsen

Johan Larsen

Vilhelm Larsen

Frida Madsen

Omtalte steder:

Rørdam, Ejby, Fyn

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har sagt til sin bror, at han var bange for, at kanariefuglen var død, men Gelsted passer den.

Johannes Larsen maler et stort fasanbillede.

TRANSSKRIFTION

Rørdam Onsdag 4. Dec. 1918.

Kæreste Alhed!

Jeg talte i Gaar med Gross i Telefonen, han fortalte at Frida allerede i Fredags var kommen paa Sygehuset. Ellen vidste han ikke noget om. Da jeg sagde at jeg var bange for Kanariefuglen var død, sagde han at han troede Gelsted passede den og at han boede deroppe, han mente han havde boet der siden Ellen blev syg, da Frida var bange for at være alene i Huset. Han havde paa Foranledning af Gross været nede med nogle Kaffemærker. Lad mig høre hvordan Du og Drengene har det. Nu faar Du dette sammen med Laurentius Brev som jeg lagde i en Konvolut i Gaar, da Klaks skulde op paa Gaarden, men det kom for sent til at komme med Posten. Jeg malede i Gaar paa et stort Billede med Fasaner som jeg haaber at faa færdigt i Dag men der er vist ingen Ting ved det. Mange Hilsner Din Johannes Larsen.

Rödham Cnaday 4 Dec. 1918.

Kæreste Alhed:

Jeg talte i Gæst med Gross.
i Trefemmen. Han fortalte at
Frida allerede i Fredags var
kommen paa Sygehuset.
Ellen vidste han ikke noget
om. Da jeg sagde at jeg var
bange for at Karawitzky
var død, sagde han at han
truede Gelsted paa sine
døgn, og at han havde
despote, han mente han
havde hørt det selv
Ellen blev syg, da
Frida var borte for at
være alene i huset.
Hans bror paa Toran.

Lidning af Gross. venet
sede med nogle Kaffe.
mæsker. Lad mig være
hvorde du og Strenge
hav det. Nu kan du dette
sammen med Læreren
Brev som jeg lagde i en
vokse: Gæst da Klads Klads
og paa Gæst, paa dit
kom for end til at kom
me med Posten. Jeg ma-
kede i Gæst paa et stort
bille med Paa som jeg
kunne til for paa. Jeg
men de er vist ingen
ting ved det.

Marye Nohm

Din
Johannes Larsen