

1922-03-09

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Det vides ikke, om Gogger er fx en hund eller en person. Det vides ikke hvem Bebs er.

Johannes Larsen havde gennem årene flere oddere ved navn Jokum.

Alhed Larsen rekreerer sig hos sin søster i Birkerød, efter at have haft den spanske syge.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Christian Andersen

Klaus Berntsen

Achton Friis

Drude Jørgensen

Marie Larsen

Laurits Larsen (Dalby)

Elisabeth Mackie

Peter Magnussen

Sophus Meier

Anna Meyer

A Munch-Petersen

Rasmus Nielsen, København

Peter Stoffer

- Wedel

Omtalte steder:

Særslev

Dalby, Hindsholm

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.

DOKUMENTINDHOLD

Chr. Andersen - veteran fra 1864 - bliver indstillet til at blive hædret og blive Dannebrogsmænd.

Mens der er is på vandet, er en odder blevet skudt, men heldigvis ikke Johannes Larsens Jokum.

Drude vil gerne have udstillingen.

Alhed Larsen har fået et tilbagefald og må udskyde hjemrejsen.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 9 Marts 1922

Kæreste Alhed!

Ja der er ikke noget at melde i Dag. Marie og Putte er gaaet ud til Chokolade hos Mygs med Gogger, det er Bebs's Fødselsdag. Chr. Andersen været her i Dag, med Krykker og Stok. Han havde faaet en mærkelig Opfordring fra Friis, som gik ud paa at han skulde sende sine Veteranpapirer til ham, han var bange for det drejede sig om Penge. "Jeg faar jo min aarlige Hædersgave og bryder mig ikke om at søge noget." Der stod i Brevet at det var i Anledning af at Laurits Larsen i Dalby havde henvendt sig til Friis og han vidste at Vedkommende var en ven af Klaus Berntsen. Heldigvis kendte jeg Sagen og kunde berolige ham hvad Pengene angik. Men jeg fortalte ham ikke at Meningen var at gøre ham til Dannebrogsmænd. Han fortalte at Peter Stoffer havde skudt en meget stor Odder mens Isen laa her, men det var ikke Jokum. Nu kom Dit Brev. Jeg har ringet til Drude hun vil gerne have Udstillingen.

Det er da trist at Du har faaet tilbagefald. Gud ved hvornaar Du nu kan blive i Stand til at rejse. Hvad er det med Puttes Bal?? det har jeg ikke hørt om. Forhaabentlig er det først næste Fredag hun skal rejse. Nu var jeg lige kommen i gang med at male.

Nielsen paa Museet kan vist godt skille Billederne ad saa mine + dem hos W & M kommer i Kasser for sig og gaar direkte hertil mens Dine gaar til Odense. God Bedring og mange kærlige Hilsner

Din

JL

Nå var jeg lige kommen
Gang med at male.
Nilsen fra Morsø kan
vist godt edille Billups
du ad saa mine + dem
hos W & M. tomme i Ros
22 for sig og gaa direkte
til mens Dingaa til
Odense. God Bedring
og mange kære hilsener

Din
L.

Hjertensinde 9 Marts 1922

Kæreste Althea!

Ja det er ikke rigtig at
melde: Det er Althea og
Tath er gaaet ud til the
kolade hos Nygg med
Hogget, det er Babs' Fødsels
dag. Chr. Andersen har
været her i dag, med
Krykke og Stok. Han
havde faaet en smule
af Opfordring fra Friis,
som gik ud paa at han
skulde sende sine Vete-
ranpapirer til Hans
han var borte for at
det drejede sig om penge

"Jeg fandt jo min aarlige
Kadwegave, tog dem,
ikke om at roje noget."
Der stod: Brevet at det
var: Anledning af at Lær.
vilde Lærer: Dulby har
de henvendt sig til Friis,
og han vidste at Vedkem,
mundt var en Ven af
Klavs Berntsen. Heldig-
vis kendte jeg Tager og Kun-
de herolige navn hvad
Pungem angik. Men
fortalte ham ikke at
Muningen var at gøre
ham til Dannebrog.
mand. Han fortalte at
Peters Stopper havde skudt
en meget stor Odder men
sen kan her, men det var
ikke Jokeen. Na kom
dit Brev. Jeg har meget
til Gode men vil gerne
have Udstillingerne. Det
er da trist at der har
været Tilbøjfald. Gud
ved hvornæst du med
kan blive: Stænd vil det
være. Hvad er det med
Fattes Bal?! det her
er ikke høit over. Lær,
henty er det fint næste
Fredag men skal ryse