

1898-06-16

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Johannes Larsens bror, Georg, har overtaget forældrenes købmandsforretning.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Adolph Larsen

Georg Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Marie Larsen

Vilhelm Larsen

Vilhelmine Larsen

Emil Opffer

Frederik Rex

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen længes efter Alhed, men er nødt til at male på guldregnen, som han ikke er helt tilfreds med. Opffer har sendt brev, så "Rejsen er sikret".

På det sidste brev til Alhed skrev Johannes Larsen Warberg, fordi hun frygtede, at "Folkene", som jo også hedder Larsen skulle åbne det ved en fejltagelse. Det er første gang, han har tænkt på, at det er upraktisk at have et så almindeligt navn.

Georgs bryllupsgave bliver, at Alhed og Johannes Larsen kan købe køkkenudstyr i hans butik, og han vil fratække et beløb svarende til, hvad han ville give dem.

Larsen er nødt til at male skiven med kronprinsen færdig og aflevere den til manden, der bestilte den.

Han senderde lykønskingsbreve, som han har modtaget, til Alhed.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 16 Juni 1898.

Min egen kæreste lille Alhed.

Jeg længes forfærdelig meget efter Dig og jeg tænker paa Dig og længes hvert Øjeblik paa Dagen, ja jeg ønsker sommetider at Guldregnen var forbi saa jeg kunde komme ned til Dig, men jeg maa vel være standhaftig og se at faa gjort saa meget som muligt ved den, det er lige haardt nok.

Undertiden synes jeg et Øjeblik at det ser ud som et kønt Billede, men for det meste synes jeg det ser grimt ud og der mangler jo ogsaa saa meget endnu. Der var Brev fra Klaks og Opffer i Morges og fra Marie i Aften.

Opffers sender jeg Dig hermed, da jeg ved det vil glæde Dig at se at Rejsen er sikret for det er den vel nu. Jeg var i Aften henne hos

Skrædderen og fik Maal af Tøjet, men det kan vel knibe med at jeg kan naa at prøve det inden jeg rejser, for jeg længes jo saa forfærdelig meget efter at komme ned til Dig. Du er vel kommen til Svanninge i Dag og kan vel ikke forstaa at der ikke er Brev til Dig, men jeg tænkte ikke paa i Gaar at

Brevene skal sendes her fra om Eftermiddagen for at naa derved den

næste Dag, dette faar Du altsaa først paa Lørdag, jeg vil bede Dig lægge

Mærke til at det Du faar i Morgen altsaa Fredag er skrevet i Gaar, allerede

Dagen efter vor Bryllupsdag. Jeg skrev Warberg paa Konvolutten bag

efter, da jeg kom i Tanker om at det muligvis kunde komme før Dig og

Folkene som jo ogsaa hedder Larsen kunde lukke op af en Fejltagelse,

hvad der jo ikke var saa heldig, navnlig det med de fortrædne Folk vilde vel

ikke gøre noget godt Indtrykt paa dem og det øvrige vilde jeg ikke holde af

at de læste. Det er første Gang at Ulemperne ved et saa almindeligt Navn

er falden mig ind. I Formiddags var jeg ude at stikke Tidsler sammen med Agravaren og i Aften har han og Fader gjort Marken færdig og saa er vi færdig med den Forretning for i Aar. Jeg synes at jeg i Aftes kom i Tanker om en hel Del jeg vilde have fortalt Dig, da jeg havde sendt Brevet af sted, men jeg kan ikke komme paa det nu heller. Maaske var noget af det at Georg har betroet Moder hvad han vil give os i Bryllupsgave, nu skal Du høre, vi skal købe alt hvad der hører til Køkkenudstyr hos ham, saa vil han trække den Sum fra Betalingen som han har tænkt at ofre paa os. Naar Du faar dette Brev er der vist ikke ret længe til du ser mig, Du kan tro jeg glæder mig, jeg maa vel helst tage med det Tog der gaar fra Nyborg om Middagen det er sandt denne Gang er jeg nødt til at have Kronprinsen færdig saa jeg kan aflevere ham paa Vejen, jeg gruer, jeg vilde saa nødig have det Bæst at trækkes med mere, men jeg maa jo til det, havde jeg bare aldrig malt paa ham i Søndags. Jeg længes ogsaa efter at faa Brev fra Dig og haaber paa i Morgen tidlig. Moder og Christine kommer med Breve de vil have med til Dig og siger det er fjollet at jeg ikke sender alle dem jeg har faaet, nu faar Du dem og saa bliver det en hel Postpakke, saa har Du noget at fordrive Tiden med. Bare jeg kunde beskrive Dig hvor meget jeg længes efter Dig, det er noget aldeles kolossalt, og hvor jeg elsker Dig. Mange Tusind af de allerkærligste Hilsner fra Din hengivne Johannes Larsen.

af at de løste. Det er forresten Bjerteminde 16 Juni 1898.  
Gang at Mogens ved at  
saa almindeligt Naam er  
halden mig ind. I Formiddags  
dags var jeg ude at stikke Tidde  
sammen med Stovren i  
Aften har han og Fader gjort  
Marken færdig og saa er vi  
færdig med den Forretning  
for Naa. Jeg synes at jeg i Aften  
kom i Tanker om en hel del  
jeg vilde have fortalt Dig.  
da jeg kunde sendt Brevet  
af Hæd, men jeg kom ikke  
komme paa det nu heller.  
Maaske var noget af det at  
Georg har betroet Mogens  
hvad han vil give os i Byg  
tys gave, nu skal Du høre  
vi skal købe alt hvad der

Min egen kære alle Altid.  
Jeg længes forførdelig meget  
efter Dig og jeg tænker paa Dig  
og længes hvert Øjeblik paa  
Dagen. Nu jeg ønsker somme  
des at Guldbrynnen var forbi  
saa jeg kunde komme ned  
til Dig, men jeg maa vel være  
standhaftig og se det færdigt  
saa meget som muligt ved  
den, det er lige haardt nok.  
Undervejs synes jeg et Øj.  
blev at det ris ud som et  
kint Pillede, men for dette  
meste synes jeg det ser godt  
ud og de mangler jo ogsaa

saa meget verdme. Des var sendes her fra om Eftermidd.  
Brev fra Klavs og Pippes i Mandagen for at man dermed den  
ge og fra Marie i Aften. næste Dag dette faas Du alt.  
Pippes sendes jeg dig hermed, saa først paa Lørdag jeg  
da jeg ved det vil glæde dig vil bede dig lægge Mæke til  
at se at Regnen er ribst for at det Du faas i Morgen altan  
det es den vel nu. Jeg var i Fredag es skrevet i Gaas, altan  
Aften herme hos Skoedden Dagen efter vor Bryllupsdag  
og fik Maal af Tojet, men jeg skov Morsby naar Kommoden  
delt kan vel knibe med at byg efter, da jeg kom i Tanker  
jeg kom naar at prøve det om at det muligvis kunde  
inden jeg rejser, for jeg teen, komme for dig og Falken  
jo saa forfærdelig efter at søn og ogsaa veddes Larsen  
komme ned til dig. Du kunde lide og af en Fyrtøj  
es vel kommen til Svam. Hvad der jo ikke var saa heldig  
mange i Dag og kan vel ikke navnlig det spred der fortræde  
forstaa at der ikke es Brev Folk "vilde vel ikke gøre noget  
til dig, men jeg tænkte ikke godt Duet og paa den  
naa. Gaas at Brevene skal det overige vilde jeg ikke holde



5.  
hoies til Kjøbenudstige hos  
ham, saa vil han Fralthe den  
Lønn fra Betsaleren som han  
har teent at gøre paa os.  
Naar du faar dette Brev er  
du vist eller vel længe til du  
ser mig, du kan tro mig glæ-  
des mig, jeg maa vel helst  
tage med dit Tøj des gaa  
fra Nyborg om Middagen,  
det er sandt denne Gang er  
jeg nødt til at have Bron-  
nenssen færdig saa jeg kan  
aflevere ham paa Vejen, jeg  
gæser, jeg vilde saa nødig ha-  
ve dit Brev til Fralthe med  
mere, men jeg maa jo til det,  
hvor jeg bare aldrig malt  
med ham: Søndags. Jeg lærer

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

ger ogsaa efter at faa Brev  
fra Dig og heaber paa: Mor-  
gen Tidlig. Nogle og Christen  
kommer med Brev de vel  
have med til Dig og siges at  
det er spottet at jeg ikke sende  
alle dem jeg har faaet, men  
faar du dem og saa bliver  
det en hel Postpakke, saa  
har du brugt at forbruge  
Viden med. Bare jeg kunde  
beskrive Dig hvor meget jeg  
langes efter Dig, det er noget  
alders kolossal, og hvor jeg  
elsker Dig. Mange Tusind  
af de allerbedste Hilsener  
fra Din hengivne  
Johannes Larsen.