

1936-01-28

AFSENDER

Fritz Syberg

MODTAGER

Else Jensen, Johannes Jensen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen optræder på brevet

Generel kommentar:

Kronikken er Peter P. Rohde:

"Buchmanismen eller hvorfor man læser Søren Kierkegaard", Politiken 28. januar 1936.

Afsendersted:

Pilegården Kerteminde

Omtalte personer:

Sven Clausen

Johannes Ewald

Søren Kierkegaard

David Lloyd Georges

Peter Rohde

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv

Trykt udgave:

Nej

DOKUMENTINDHOLD

Syberg skriver til Jensen i anledning af Rohdes kronik.

Det er ikke sært, at Lloyd Georges regner med, at Tyskland og Japan danner en alliance. Japan skal føde 1000 mennesker pr. km².

Læsning af Søren Kierkegaard har fået Syberg til at sige farvel til kristendommen.

TRANSSKRIFTION

Pilegården Kerteminde

28-1-36

Kære Venner.

Jeg kan ikke lade være med at sende Jer en Hilsen i Anledning af P.

Rohdes Kronik i Politiken der har sat mig i saa godt Humeur. Jeg maa mindes Tiden da jeg var 16 Aar og var optaget af Evald og Tiden da jeg blev 24 og arbejdede mig gennem Søren Kirkegaard og efter et eller to

Aars Forløb fik det ud af ham at jeg sagde Farvel til alt det man kalder Kristendom. Og hvor jeg under Sven Clausen en Omgang og forresten ogsaa den engelske Skinhellighed. Det er ved Gud ingen Under at Lloyd Georges "mistænker" Japan og Tyskland for en Alliance. Han nævner alle

Aarsager undtagen den eneste, at Tyskland skal føde 320 Mennesker paa hver [en firkant er tegnet før "Kilometer"] Kilometer opdyrket Jord og Japan over 1000 Mennesker. Til Sammenligning tjener at Australien som praktisk talt er lukket føder 6 ½ Million Mennesker og ved en rationel Opdyrkning kunde give Plads for 150 Millioner med Levestandard som i Vestevropa. (Til Sammenligning tjener at vi her i Danmark har 120 Mennesker pr. [en firkant er tegnet før "Klm."] Klm. Kornjord.)

Formodentlig er I ikke glade ved Rohdes Kronik, men jeg haaber I tilgiver mig. I er de eneste jeg skriver til. Og hvor har jeg ventet længe paa en Kronik i den Aand, af En som kan og tør. Tænk hvad de har fyldt En med hidtil i Organet for den højeste Oplysning, tænk en Forening som kalder sig "Foreningen for frisindet Kultur" – Pærekøbing. Naa nu har jeg faaet Luft.

Ha'et godt og mange Hilsener til Jer allesammen.

Eders hengivne

Fritz Syberg.

Pilegaarden Hjerteminder
28-1-36

Kære Venner.

Jeg kan ikke lade være med at sende
Jegem Wilken i anledning af P. Rodstedes
Kronik i Politikkens del har sat mig i saa
godt Minde. Jeg maas mindes Tiden da jeg var
16 Aar og var optaget af Ewald og Tiden
da jeg blev 24 og arbejdede mig gennem Søren
Kirkegaard og efter et eller to Aars Forløb fik
det ud af ham at jo sagde Farvel til alt
det man kalder Kristendoms. Og hvor vi
inder Søren Clamens en Omgangs og
forresten ogsaa den engelske Skinghellighed.
Det er ved Gud ingen Tvivl at Lloyd Georges
"minstænker" Japan og Tyskland for en Alliance.
"Han nævner alle Aarsager modtager den væsentlig
at Tyskland skal føde 320 Millioner paa hver
□ Kilometer opdyrket Jord og Japan over 100000000
Mennesker. Til Sammenligning tjener ad Australiens
som praktisk talt er blevet føder 6 1/2 Million
Mennesker og ved en rationel Opdyrkning
kunne give Plads for 150 Millioner med
Livstandard som i Vesteuropa. (Til Sammen-
ligning tjener at vi her i Danmark har 120 Men-
nesker pr. □ km. Korrespond.) Formodentlig

er I ikke glade ved Rohdes Kronike, men
jeg haaber I tilgiver mig. I er de eneste
jeg skriver til. Og hvor har jeg ventet
længst paa en Kronike i den Aand, af en
som kan og tør. Tænk hvad de har
fyldt den med lidtsel i Orsag for den
højeste Oplysning, tænk en Forening
som kalder sig "Foreningen for fritindet
Kultur" - Partebind. Naar vi har
15, það Luft.

Med et godt og mange Venerer til
Ier allesammen.

Eders hengivne

Frits Lyberg.