

1922-03-21

AFSENDER

Alhed Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er udateret bortset fra

"Tirsdag". Alhed Larsen er stadig ikke

kommet sig helt over Den Spanske

Syge, som hun har lidt af i det tidlige

forår 1922. Johannes Larsen har 18.

og 20. marts fortalt, at han maler en

serie billeder, og Alhed Larsen

kommenterer på dette. 21. marts 1922

var en tirsdag.

Generel kommentar:

Alhed Larsen rekreerer sig i Birkerød

hos sin søster Christine.

Alhed har netop haft en udstilling på

Den Frie sammen med Christine

Swane og Asta Krohn. Nogle af

billederne derfra er sendt til Fyns

Forsamlingshus. Sønnen Andreas

(Puf) er studerende i København.

A Porta er en restaurant i København.

Afsendersted:

København

Omtalte personer:

Andreas Larsen

Johan Larsen

Elisabeth Mackie

Marie Schou

Omtalte steder:

Botanisk Have, København

Den Hirschsprungske Samling,

København

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek

af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Larsen er ked af det ovenpå sin udstilling og tror ikke, at hun

kommer til at male igen, men måske er hun bare deprimeret efter sin

sygdomsperiode. Marie Schou og Alhed har spist frokost sammen og

været i Den Hirschsprungske samt i Botanisk Have. Om lidt skal hun med

toget.

TRANSSKRIFTION

Kæreste Lars!

Tak for Dine Breve! Det er dejligt, Du er kommen godt i Gang med at male,

det bliver spændende at se, hvad Du faar ud af det, det er jo længe siden

Du har malet en "Omgang" Billeder. Jeg selv gaar og er noget utrøstelig

efter Udstillingen, har en væmmelig Fornemmelse af at jeg aldrig kommer

til at male mere. Men forhaabentlig er det noget Depression efter den

spanske, jeg maa til at have fat paa Olje, naar jeg kommer hjem.

Begyndelsen af dette er skreven oppe i Rigsdagen. Marie havde inviteret

mig til Frokost men glemt det og kom meget angergiven da jeg havde

ventet over en Time. Puf kom og hentede mig og vi gik i Hirschsprungs

Musæum, derfra i botanisk Have at se paa Orchideer – pragtfulde – derfra

["fra" overstreget] var i det hele taget dejligt skønt koldt, vi sad paa en

Bænk i Solen og røg en Cigaret. Nu sidder vi hos à Porte, hvorfra han om

lidt følger mig til Toget. Putte er desværre forkølet, hun laa i Gaar men er

oppe igen i Dag. – Puf hilser mange Gange Lysse Din A.

Fryser Du ikke rædsomt?

Tirsdag



