

1921-07-26

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er ikke dateret af Johannes Larsen.

Det er skrevet ca. 26. juli 1921, for denne dag var den første, hvor Larsen, Achton Friis og Puf var på Lyø med skibet Rylen. Dette kan ses i bogen De Danskes Øer, som var resultatet af deres sejlture.

Generel kommentar:

Johannes Larsen, Achton Friis og Christian Andersen sejlede med skibet Rylen som forberedelse til bogværket De Danskes Øer. Larsens søn, Andreas (Puf) deltog som kok og maskinmand.

Afsendersted:

Lyø

Omtalte personer:

Andreas Larsen

Omtalte steder:

Dyreborg

Lyø

Bjørnø

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen og co er ved Lyø efter at have besøgt Bjørnø. De har været lidt i land og glæder sig til at se mere.

TRANSSKRIFTION

Kæreste Alhed!

Jeg skriver et Par Ord ned mens Puf klæder sig paa, vi ligger altsaa nu ved Lyø og er ved at gaa i Land efter Tordenevejret. Vi har ikke [ulæseligt] siden Du var her. Næste Dag gik vi til Bjørnø om Formdg og ventede til vi havde spist paa at Vejret skulde bedre sig da det blev værre og værre sejlede vi tilbage til Dyreborg. I Gaar var vi der igen og blev færdige. Vi var lidt i Land i Formdgs og jeg glæder mig til at se Resten af Øen Mange kærlige

Hilsner

Din

JL.

1821

Kæreste Almed!

Jeg skriver til Dig Ord med
minne og klader sig paa
Lige altsom sin ved Lige
og ved at gaa i Land efter
Tordensvejen. Vi har ikke en
vil bruge siden den sidste.
Næste Dag gik vi til Bjerg
an Fjord og ventede til vi havde
spist og var at Lige skulde
have sig da der blev varre
og varre sig til vi tilbage
til Lige. I Gans var vi de
jule og blev ferdige. Vi var lidt
i Land i Fjord og og glæde
mig til at se Bøsten af den
Mange havde Lige

Din
L.