

1930-10-28

AFSENDER

Fritz Syberg

MODTAGER

Johannes Jensen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen optræder på brevet

Generel kommentar:

Jensen-familien havde et feriehus i Tibirke, og Fritz Syberg besøgte dem dér i sommeren 1930.

Afsendersted:

Pilegården Kerteminde

Omtalte personer:

Johanne Giersing

Else Jensen

Emmerik Jensen

Jens Jensen

Villum Jensen

Marie Schou

Anna Syberg

Anna Louise Syberg

Ernst Syberg

Franz Syberg

Hans Syberg

Lars Syberg

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V.

Jensens Arkiv

TRANSSKRIFTION

Pilegaarden 28-10-30

Kære Ven.

Jeg ved ikke om Du erindrer at jeg en Aften ude i Tibirke fortalte Dig at jeg var bange for at jeg af en Fejltagelse var kommet til at brænde en Samling Breve fra Dig, en Gang lige efter Annas Død? Det forholder sig imidlertid ikke saa. Jeg har godt nok Dine Breve, men de var pakket sammen med en Samling af mine Børns. Nu ligger de samlet for sig og venter paa min Død. En Gang imellem gaar jeg mine Brevsamlinger igennem og holder Autodafé over en Del, nu sidst – i Dag – fandt jeg frem, ikke Breve -, men en Samling - Digte fra mine unge Aar. Det var paa Tide at jeg fik dem tilintetgjort. Jeg brændte en Gang ca 200 Tegninger som jeg var træt af at slæbe rundt med, det ærgrer jeg mig over nu.

Ellers gaar alt vel. Arbejdet, som mest bestaar i at fuldføre større og mindre Arbejder jeg forlængst har paabegyndt, synes jeg lykkes, om det nu er Indbildning eller ej, [i] hvert Fald faar jeg en Masse gjort færdig. Jeg undgaar ikke at mærke Alderen, Gigt, Svimmelhed ect. "Dødens visse Bud" som det hedder i Eventyret, men jeg er for mit eget personlige Vedkommende parat til Afmarsj hvad Dag det skal være selv om jeg intet har imod [at] fortsætte Virksomheden saalænge Knoglerne kan holde sammen og være i Selskab med Naturen og Menneskene. Forresten begynder mine Øjne at strejke. Der er kommet en graa Plet for det højre Øje, som en Haletudse der bevæger sig men ikke vil svømme væk. Jeg har talt med Øjenlæge. Han skrev to Par Brillor op, og erklærede at der ikke var nogen Sygdom i mine Øjne. Det maa jo saa være den uundgaaelige Alderdom der melder sig. Jeg ser i Politiken at Du er udset til Nobelprisen. Jeg kan ikke sige andet end at det vilde more mig om det virkelig skete, det vilde for en Gangs Skyld være et Pletskud.

Jeg haaber I alle maa have det godt.

Marie er i Kbhvn.

Mange Hilsener fra Eders hengivne

Fritz Syberg.

Pilegaarden 28-10-30

Kære Ven.

Jeg ved ikke om du mindrer at 16 u. Aftens
ide i T. birkte fortalte dig at 18 var bange for
at 18 af en flytelse var kommet til at brænde
en Samling Breve fra dig, en Gang lige efter
Annas Død. Det forholder sig imidlertid, 18 re
saa. 18 har godt nok dine Breve, men de var
palsret sammen med en Samling af mine Brevs.
Nå ligesom de samlet for sig selv og venter paa
min Død. En Gang imellem gaar 18 mine Breve
samlinger igennem og holder Autodafé over
en del, nu sidst i Dag fandt 18 frem, 18s
Brev 7 men en Samling — Digte fra mine
unge Aar. Det var paa Tide at 18 fik dem
tilintetgjort. 18 brændte en Gang ca 200
Tegninger som 18 var træt af at slæbe rundt
med, det argere 18 mig over mig.

Ellers gaar alt vel. Arbejdet, som mest
bestaa i at fuldføre større og mindre
Arbejder 18 foreløbigt har paabegyndt, synes
18 lykkes, om det nu er Fremtidig eller
18, hvert Fald faar 18 en Masse godt
færdig. 18 indgaar 18re at mærke
Alderen, Bist, Livsmæthed ect. "Dødens 18re
Büd" som det heider i Eventyret, men 18

er for mig eget personlige Vedkommende
parat til at sige hvad jeg det skal være
relt om og intet har imod fortrætte Vistesen
huden saalenge Kroglene kan holde sammen
og være i Tilsæt med Naturen og Menneskene
Forresten begynder mine Øjne at strøje.
Der er kommet en graa Plet for det højre
Øje, som en Valituder der bevæger sig men
ikke vil svømme væk. Jeg har talt med Øjen-
læge. Han mener to Par Brillor og, og erklærede
at der ikke var nogen Sygdom i mine Øjne.
Det maa jo saa være den uindgaaelige Alderdom
der melder sig. Jeg ser i Politiken at
Du er indtrul til Nobelprisen. Jeg kan ikke
sige andet end at det vilde være mig om
det virkelig steds, det vilde være en Søns
Glæde over et Pletstid.

Jeg haaber 7 Alle maa have det godt.
Marie er i København.

Alang Hilsener fra Eders hengjære

Frits Syberg.