

1944-12-21

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Christa Knuth

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst side 1

Omtalte personer:

Gonny Egeberg Jørgensen

Adam Knuth

Elisabeth Knuth

Andreas Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens
kone

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af
Chista Knuth

DOKUMENTINDHOLD

Håndværkerne er færdige, så nu har man varme på Møllebakken.

Der skal indkvarteres fem tyske soldater fra Østfronten, og Larsen frygter, at de er syge og har lus. Skolepedellen skal bo i værkstedet, fordi tyskerne har taget skolen.

Larsen er bagud med sit arbejde.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 21 Decbr. 1944.

Kære Grevinde!

Hvis Du ikke faar dette til Jul, kommer det af, at jeg har ligget i Sengen siden i Søndags af Forkølelse og først er staaet op nu til Middag. Glædelig Jul og godt Nytaar! Vi er nu kommen i Orden igen og det er behageligt med Varmen, saa længe vi kan faa noget at fyre med. Mindre behageligt er det at vi i Aftes fik Meddelelse om at vi skal have 5 Tyskere i Indkvartering og kan vente dem naarsomhelst. Det skal være nogle, der kommer fra Østfronten saa de er formodentlig baade lusede og pestbefængte. I forvejen havde vi lovet at huse Skolepedellen, dersom Tyskerne tog Skolen, saa nu skal jeg have ham boende i Værkstedet mens Tyskerne beboer Sidehuset. Der, altsaa i Værkstedet, har der ikke været fremkommeligt i længere Tid paa Grund af Haandværkerne og nu har jeg jo ligget nogle Dage saa jeg er kommen langt tilbage med mit Arbejde. Vil Du hilse alle paa Knuthenborg ogsaa fra Else og Puf.

Mange Hilsner til Dig selv fra

Din hengivne

Johannes Larsen

Ojeteminder d. 1 Decbr. 1944.

Kære Gevinde!

Hvis Du ikke paa dette tidspunkt kender
dit af at jeg har ligget i Sengen siden
i Søndags af Forkølelse og feber er strakt
op nu til Middag. Glædelig jul og
gode Nytår! Vi er nu kommet
i Odense igen og det er behageligt med
Varmen saa længe vi kan paa noget
at fyre med. Minder behageligt
er det at vi i et flertal af Meddelelse
om at vi skal have 5 Tyskere i
Indkvartering og kan vente dem
nu snart. Det skal være nogle
der kommer fra Ostfronten saa de
er formodentlig haardt lusede og
jagtbesværede. I forvejen havde
vi lovet at huse Skolepædellens der
som Tyskerne tog Skolen saa nu skal
jeg have ham boende i Værelset
mens Tyskerne bliver i Lidenhuset.
Der, altsaa i Værelset har de ikke
været fremkommelige i længere

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Tid paa Grund af Haandtraktens
og om det er jo ligget nogle Dage
Isaa er det allerede langt tilbage
med mit Arbejde. Vil du
ville alle paa Kunstbureauet som
for Else & Oup.
Mange Hilsener til dig selv for
Din hengiven
Johannes Larsen