

**1909-04-05**

**AFSENDER**

Johannes Larsen

**MODTAGER**

Alhed Larsen

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Jepe Andreas Larsen, Johannes  
Larsens far, var i foråret 1909 indlagt  
på hospitalet i Odense.

Johannes Larsen og Johannes V.  
Jensen arbejdede i fællesskab på en  
bog med tekst og akvareller  
omhandlende årstidernes skiften i  
Danmark.

Afsendersted:

København

Omtalte personer:

- Brendstrup

Johannes Jensen

Andreas Larsen

Jepe Andreas Larsen

Johan Larsen

Johan Rohde

Omtalte steder:

Zoologisk Have, København

Holmens Kanal, København

Jacobys Allé, København

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek  
af Larsen-familien

**DOKUMENTINDHOLD**

God idé at få Dr. Brendstrup til at se til Johannes Larsens far.

Larsen er nu færdig i Zoo og har siddet model for Johan Rohde. Den  
følgende dag skal Johannes V. Jensen og Larsen til Nordisk Forlag.

**TRANSSKRIFTION**

Holmens Kanal 40 5 April 1909

Kæreste Alhed!

Tusind Tak for Dit lille Brev i dag. Nej jeg havde ikke hørt før, det om den  
15de. Ja det er en god Ide at faa Dr. Brendstrup ned til Fader. Jeg er nu  
færdig i zoologisk Have og har i Dag igen siddet lidt for Rohde. Johannes  
V Jensen og jeg gaar i Mrg Kl. 1 op i nordisk Forlag og snakker om Bogen.  
Jeg skal skal møde i Jacobys Allé og spise til Middag Kl 12 og saa gaar vi  
derind. Nej det bliver vist ikke saa behageligt at rejse Onsdag, men jeg kan  
jo ikke blive her af den Grund. Mange Kys og Hilsner til Jer alle 3 Din  
Johannes Larsen.

Holmens Kanal 40 5 April 1909

Kæreste Alhed!

Tusind Tak for dit lille Brev  
i Dag. Jeg havde ikke vist  
for, det var den 15<sup>te</sup>. Ja det er  
en god Ide at gaa Dr. Brents  
strøg ned til Tænder. Jeg er nu  
færdig i zoologisk Have, og har  
i Dag igen tiddet lidt for Rødder.  
Johannes' Jern og jeg gaa i  
Morg. Kl. 1 og i middag Porten  
og Tænder om Dagen. Jeg skal  
skal vide. Jakob's Alle og  
spis det Midde Kl. 12 og saa  
gaa vi derind. Jeg det  
blive vist ikke saa behagelig  
at rejse Indad, men jeg kan  
jo ikke blive her af den  
Grund. Mange Kys og  
til for alle B. Din  
Johannes Larsen.