

1938-12-28

AFSENDER

Elena Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Efter at Elena havde født sit og Johan Larsens tredje barn i København fik hun brystbetændelse og blev indlagt. Elenas mor, Elise Hansen, passede de to ældste børn, og Johan Larsen var hjemme på gården Båxhult i Småland.

Omtalte personer:

Ebbe Brandstrup
Alhed Marie Brønsted
Elise Hansen
Jesper Hansen
Bera Jensen
Burmand Jensen
Jens Jensen
Lykke Jensen
Peter Andreas Larsen

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Elena og Johan Larsen

DOKUMENTINDHOLD

Elena Larsen er begyndt at komme lidt op af sengen.

Lykke Jensen har været på besøg med sin lille datter, Bera.

Peter Larsen er taget med Alhed/Lomme Brønsted til Birkerød.

Elena håber at kunne rejse hjem om to dage. Ebbe Brandstrup vil dog ikke svare på, hvornår hun kan blive udskrevet.

TRANSSKRIFTION

18/12 38

Kære Lysse!

I Dag skal jeg saa op og movere mig, jeg var oppe og vaske mig i Gaar Aftes og i Morges for at træne. I Gaar var jeg noget dinglende og slatten i Benene men allerede i Morges var jeg fuldt mobil igen. - Jeg skal hilse dig mange Gange fra Lykke, hun var her i Gaar og præsentere Bera, det er en dejlig tyk og mild Unge som er en rigtig Jensen, lys i Teinten og hvidhaaret. Hun er 1 1/4 Aar og snakkede en Masse, det lød som hun sagde lange Sætninger, men det viste sig dog, at ingen forstod hvad hun sagde. Nu skal de igen have Barn i April. - I Gaar tog Peter saa med Lomme og Børnene ud til Birkerød, hvor han kan more sig dejligt med Jesper og Tim i det gode Vejr, i Dag er det nemlig for en Gangs Skyld Solskin og Stille. - Jeg glæder mig til Mors Ankomst i Dag, for jeg venter mig flere Breve fra dig, du gamle, der har aabenbart været Kludder i Juleposten, det Brev der var fra dig i Gaar (d. 27de) var dateret d 23de, det er langsommelig Postgang. Nu venter jeg mig at komme hjem senest i Overmorgen saa begynder jeg hos Tandlægen paa Mandag og laver hende kun lave det allernødvendigste, saa du har os nok igen engang i Slutningen af næste Uge. - Nu var Ebbe her, han vilde ikke give mig noget bestemt Tilsagn om Hjemkomst, han vilde være sikker paa at det ikke kunde komme igen. Puh, ["Puh" overstreget] har, man skal aldrig lade sig indlægge paa Hospitaler, der slipper man ikke ud af igen. - Nu skal du have Farvel for i Dag og 1000 Hilsner og Kys fra Nissepiggen

28
12 78

Kære Lysen!

I Dag skal jeg saa op og møde
mig, jeg var oppe og røde mig i Gæst
Aften og i Morges for at Frøen. I Gaar
var jeg noget dingslende og slatten i Bremen
men allerede i Morges var jeg fuldt mobil
igen. - Jeg skal hilse dig mange Gangs
for Lykke, hun var her i Gaar og præ-
sentere Bera, det er en dejlig Tyk og
mild Vænge som er en rigtig Jernem,
høj i Keinken og kvindhaaret. Hun er 1/4
Aar og smukt en Mame, det lod som
om hun sigte lange Salvinger, men det
viste sig dog, at ingen forstod hvad hun
sagde. Nu skal de igen have Born i April,
- I Gaar hoy Peter saa med Lomme og

Børnene ved til Biskerød, hvor han kan
nu sig dybest med Jøper og Timu i det
gode Veir, i Dag er det nemlig for en
Gang Skjæld Solken og Skille, — jeg glædes
mig til Moss Ankomst i Dag, for jeg ventte
mig flere Breve fra dig, den gamle, det her
autentisk været Kludde i Juleposten, det Brev
der var fra dig i Gaar (d. 27^{de}) var dateret d
23^{de}, det er langsomme Postgang. Nu ventte
jeg mig at komme hjem senest i Overmorgen
saa begynder jeg hos Tandlægen paa Mandag og
lader hende kun lave det allernødvendigste,
saa du her os nok igen engang i Slutningen
af næste Uge. — Nu var ikke her, han vilde
ikke give mig noget bestemt Tilbud om Hjem-
komst, han vilde vel ikke paa at det ikke
kunde komme igen. Pisk, ha, man skal aldrig
lade sig indlæppe paa Hospitalet, der slæpper man
ikke ud af igen. — Nu skal du have Farvel
for i Dag og 1000 Helene og Kys for
Missesagen