

1923-10-24

AFSENDER

Alhed Marie Brønsted

MODTAGER

Louise Brønsted

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Ellen Brønsted

Alhed Larsen

Johannes Larsen

Johannes Madsen

Omtalte steder:

Mølleløkken14, 5300 Kerteminde,

Danmark

3460 Birkerød, Danmark

Arkivplacering:

Kopier findes på Johannes Larsen

Museet.

Trykt udgave:

Nej.

Proveniens:

Kopier af brevene givet til Johannes

Larsen Museet.

DOKUMENTINDHOLD

Ægteparret Larsen har megen besvær med at skrive et brev til banken, selv om de hjælpes ad.

Johannes Larsen vil sende nogle malerier til AMB's forældres nye lejlighed, men de må vente på de sidste nogle måneder endnu.

Alhed Larsen har haft god virkning af ferien. I dag har hun plukket 25 pund blommer sammen med AMB.

AMB beder om at få tilsendt støvler til kommende traveture med Alhed Larsen.

TRANSSKRIFTION

Kære Muk!

Hvordan er det saa at blive Københavner??

Før sad jeg inde i Dagligstuen, men maatte fortrække ud i Køkkenet for at faa Skrivero. Onkel Las laver nemlig et farligt Spektakel, bare han skal skrive en Smule Brev og Tante Be maa diktere ham. Det er en meddelelse til en Bank og Onkel Lasse begyndte saadan: "Min Kone meddeleler mig, at jeg skal meddele Banken saadan og saadan" el. "Min Kone dikterer mig følgende". Onkel Las gjerne dødssyg for Tiden fordi vi ikke har Raad til at drikke Snaps. Men det jeg vil fortælle var at Madsen som skulde sende Tante Be's Pasteller er blevet syg og den anden som nu sender dem først kan i Morgen 8 Dage saa I maa nok hellere begynde at hænge op. Onkel Las har ingen Billeder; men naaar han holder Udstilling i Februar maa vi faa nogle der.

Tante Be er kommet hjem, meget raskere og friskere. Vi skal til at trave Ture sammen. – rigtig lange Ture – hver Dag efter The.

I Dag har Tante Be og jeg plukket 25 Pund Katrineblommer til Syltning. Dem som sad yderst paa Grenene maatte rystes ned ved Hjælp af en Kost og vi maatte manøvere med et Lagen over et Vandhul, der er under Træet og saa kom er oven i Købet en Regnbyge midt i det hele. Nu staar de paa Køkkenbordet foran mig og jeg har snart Mavepine.

Mon det vilde være besværligt at sende mig mine brune Støvler med herover? Er de blevet i Birkerød gør det heller ikke noget. men de var helt rare at have at gaa Tur med.

Mon Bes ikke snart skriver. Hun kan jo give mig en Beskrivelse af mit Værelse

Hilsen til jer alle. Skriv snart! Lomme.

24 Okt 1923

Kære Mote!

Skænder du det saa at man bliver
København??

For ved jeg ind i Bygningen, men
menter faktisk nok i København for
at faa Skulptur. Omtrent ^{hvor} revent
et par 7. Spisestue, hvilken skal staa
en Lunde Bue og Santa Be maa diktere
ham. Det er en almindelig Tit en
Bauhaus og Omtrent for begynder saaledes:

"Min Kone meddelte mig at ja skal"
meddelte Bauhaus revidere og revider
el. "Min Kone dikter mig følgende"

Omtrent for egen dødning for Peter her
vi ikke har Pood til at driske mads.

Men det er vel forresten saa at almindelig,
saa skulde sende Santa Re's, Pastelle

er blevet sig og den anden der nu sa den
den først kom i Muzen & Dage, saa
I maa nok hellere begynde at henge op.

Omtrent for har ingen Kilde; men man
ham holder Udstilling i Debuter maa
vi for nogle der.

Santa Re er man med ligesaa, meget saa her

og fiskeri. Vi skal til at træne Tune
sammen - måske længe Tune, - bær
Dag efter Tine.

I Dag blev Tante Be og 25 plukket 25
Prind Katinneblomme til Pynt mig

Du du ved yderst Noe fremvort
moate nytes ved ved Hjælp ^{af en Kone} og vi moate
menure med et Lagen over et Værel
hvil, du er under Ticeet g saa kan
du over i Kobot en Ryubye midt i
det hele. Nu stou de noe Kåstunbernd
feran mig og 25 bær maat Mosepine.

Men det vilde vare besværligt at sende
mig mine store brune Støvels med hær
over. Ende blivet i Rikherde for det helt
ikke noget, men de var helt nye at bære
til at gaa Tun med.

Man Res ikke med skinner. Hvor kan
jo gaa fine mig en Raskindse at
nit Vorelsel

Hilse til jer alle. Min maat!

Lam me