

1924-08-24

AFSENDER

Alhed Marie Brønsted

MODTAGER

Louise Brønsted

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

En anden person end Alhed Marie Brønsted har skrevet dato på brevet.

Generel kommentar:

Resturant Pax lå på Sydstranden i Kerteminde og var ejet af Nan og Tulle (se i personregister Johan Nielsen). Adam og Oluf formodes at være Adam Goldschmidt og Peter Oluf Brønsted.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Ellen Brønsted
Peter Oluf Brønsted
Johan Due Nielsen
Adam Goldschmidt
Ina Goldschmidt
Andreas Larsen
Johanne Christine Larsen
Ellen Sawyer
Laura Warberg Petersen

Omtalte steder:

Møllebakken 14, 5300 Kerteminde,
Danmark
Stavrevej 241, 5300 Kerteminde,
Danmark
Fynshovedvej, 5390 Martofte,
Danmark

Arkivplacering:

Kopier findes på Johannes Larsen Museet.

Trykt udgave:

Nej.

Proveniens:

Kopier af brevene givet til Johannes Larsen Museet.

DOKUMENTINDHOLD

Der er en del sommergæster på Møllebakken i disse dage. Dagene er gået med bla. vandretur i skoven efterfulgt af kaffe på restaurant Pax. Der har også været sejltur til Stavre. I morgen er der arrangeret tur til Fynshoved.

TRANSSKRIFTION

Mand Aug 24

Kære Muk!

Dette skriver jeg liggende i min Seng i en sen Nattetime – derfor den frygtelige Skrift, som du forhaabentlig kan læse.

Adam og Sjums er her ovre. De er forfærdelig søde. Puf har Ferie i 5 Dage og er her med Oluf.

Forleden var vi alle (Tante Elle ogsaa - med en Veninde, en ung jysk Pige, som var sød) en Tur med Tante Junge, Bibbe og [ulæseligt] igennem Skoven til "Jomfruhøjen" og endte med at drikke Kaffe i Pax .

I Dag har vi været Sejl Ro og Cykeltur til Stavre. Vi lavede Kaffe derude og gik i Vandet. Det var helt stille Vejr, men en venlig Motorbaad tog Jollen på Slæb. I Morgen er der planlagt en Heldagstur til Fynshoved.

Jeg vilde saa gerne have sendt jer et rigtig langt Brev, men nu kan jeg ikke holde Øjnene aabne længere.

Send mig Nøglen til den lille og den store Kuffert hvis I har dem. Og Andre dem rejs til mig.

Kys fra Lomme.

Hvis I ikke har Nøglerne, vil i saa ikke skrive til Bes, hvor de er, at hun kan sende dem strax.

L.

1)
Onsdag.
Aug 24

Kære Munk!
Dit Brev kom te
Tinner ~~inden~~ ^{for} Tante Be
og Lyse tog fra
Lyngdal til Lyngdal-
jylland. Pengene for
Billetet er ikke
kommet, men Tante
Be ringede til Esben
Hansen, som sender
dem i Døg. (Jeg tror
det skal være Fastbud
for Lyse.)
Hvor er det dog frygt-
lig kedeligt med Fars
Sygdom. Bare I nu
maa for gætt Veje han
gør I nu! Send mig

2)

Adressen .
Vil du være saa venlig
at sende mig - inden I
tager af Sted - den
Kuffert Bes og Mandis fik
med hjem (eller en
anden af nogen lunde
sammen Størrelse) Der
er ikke Plads til mere
i den store. Saa skal
du for det "hjem i
vadeket og strøjet Staud.
Min Granndling har lovet
at hjælpe mig.
Leyers Indtægt er sendt
med Skib til København.
Han rejser Lørdag
d. 30^{te} Kl 7½ T. herfra .
*)
Bes og Mandis efter bedste Føj.

3)

Jeg kommer Søndag el.
Mandag.

Der må endelig have
en Plads til mig.

Dette skives i stor
Hast. Jeg skal ned og
strype nu.

Tusind Godebys til
hele Familien.

Kom nu.