

# 1954-12-13

## AFSENDER

Johannes Larsen

## MODTAGER

Johan Larsen

## FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Bøgerne til børnene var Historien om lille Mis i Johannes Larsens træsnitsudgave.

Af brev fra Johannes Larsen til Johan/Lysse 23. dec. 1954 fremgår det, at Johan ikke kom til Kerteminde som planlagt i december 1954.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Karl Bjarnhof

Jens Larsen

Jonas Larsen

Peter Andreas Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone

Ernst Mentze

Alhed Maria Møhl, Lysses datter

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

## DOKUMENTINDHOLD

Ernst Mentze har været på besøg i tre uger, og han var hyggelig at snakke med. Karl Bjarnhof og hans sekretær har også været hos Larsen. Johannes Larsen ser frem til, at Johan/Lysse kommer et par dage.

## TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 13 Decbr. 1954.

Kære Lysse

Tak for Brevet og Kroniken. Mentze det har været her i 3 Uger rejste i Lørdags efter at vi om Fredagen havde været i Faaborg til Frokost og set Museet. Han har for Resten været rigtig hyggelig og snakke med. Han kommer ikke med dumme Spørgsmaal og ved en Masse og det er en utrolig Masse Mennesker han kender og ved Besked med deres Familieforhold. Desuden gør han sig en utrolig Besvær med at faa Rede paa al Ting. I Onsdag havde jeg Besøg af Carl Bjarnhof der sad og snakkede i en halvanden Times Tid mens hans Sekretær og en ung Mand passede Mekaniken eller hvad det nu hedder. Else har været i København det meste af Ugen og kom hjem i Gaar. Jeg, (det er Fandens til Blæk!) venter Dig nu en af Dagene saa Du kan faa nogle Bøger med hjem og Julegaver til Børnene. Kom saa Du kan være her et Par Dage. Mange Hilsner til Alle.  
Din Far.

**OMTALTE VÆRKER**



Johannes Larsens træsnitsudgave af Historien om lille Mis, Foreningen Fremtiden 1955

Kjærlighedsminde 18 Decbr. 1954.

Kære Lyne

Tak for Brevet & Kroniken. Mentens del  
har været her i 3 Uger nyde: Lørdags  
efter at vi om Fredagen havde været i  
Guldborg til Frokost & til Museet. Han  
har for Resten været rigtig hyggelig og  
snakke med. Han kommer ikke med dems  
me Spørgsmål og ved en Næse & det er  
en utrolig Næse Menneske han kender  
og ved Besked med dets Familie-Lokale.  
De ender gir han sig en utrolig Odsvar nok  
at få Redde hvad de Ting. I Tirsdag  
havde jeg Besøg af Carl Fogarud af de  
sag & snakkede i en halvanden Time  
til om hans Tekst og en lang Mand  
Ogsåde Mekaniker eller hvad det nu  
hedder. De har været i København det  
meste af Ugen & kan høre i Gæst.  
Ja, (det i Fanden til Blev!) ventte  
Sig nu en af Dagen saa der kan  
få nogle Bøger med hjerne & Følger,  
og til Børnene. Kom saa alle kan  
være her et Par Dage. Mange Hilsener til  
Din Far alle,