

1944-03-13

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Christa Knuth

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Christa Knuth, hendes to børn og guvernanten kom på besøg hos Johannes Larsen i påsken 1944. Solo var formodentlig en hund eller hest på Knuthenborg.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Modtagersted:

Knuthenborg pr. Bandholm

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):

Adressen er skrevet på kuverten

Omtalte personer:

Holger Lund, Christa Knuths bror

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Christa Knuth

DOKUMENTINDHOLD

Larsen ønsker Christa Knuth tillykke med rørhønsene. Han har selv haft en rørhøne, der blev tam, men den blev ædt af en kat. Johannes Larsen skød katten.

Der kan ligge to personer i Larsens gæsteværelse.

Johannes Larsen har sendt en akvarel med stære til Christa Knuths bror.

TRANSSKRIFTION

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Fru Lensgrevinde

Chr. Knuth

Knuthenborg

Bandholm.

[I brevet:]

Kjerteminde 13 Marts 1944.

Kære Grevinde

Tak for Brevet og til Lykke med Rørhønsene, det er nogle vældig hyggelige Fugle at have og der bliver nok flere til næste Aar. For nogle Aar siden kom der en her i Haven, den var meget sky i Begyndelsen, men efterhaanden følte den sig hjemme og kom helt ned til Huset og spiste sammen med Duer og Høns. Desværre blev den ædt af en Kat hen paa Sommeren. Derefter begyndte samme Kat at jage med Hønsene og da jeg et Par Dage efter saa ham slikke Solskin oppe i Haven hentede jeg Bøssen og skød ham. Med Hensyn til Værelserne saa kan der godt ligge 2 i vores Gæsteværelse der er 2 Senge og 2 Servanter, men var det ikke bedst at se paa Lokaliteterne inden den endelige Bestemmelse? Det var sørgeligt med Solo. I Dag har jeg faaet skrevet 8 Breve og sendt 3 Pakker, det vil sige naar jeg er færdig med dette gaar jeg paa Posthuset med det hele. Den ene Pakke er til Din Broder, en Akvarel med Stære, bare han nu ikke maa blive skuffet, jeg er aldrig ret godt tilpas, naar jeg afleverer en Bestilling. Jeg glæder mig til Paaske. Mange Hilsner
Din hengivne
Johannes Larsen.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



Gæsteminde 13. Marts 1944.

Kære Grevinde.

Tak for Brevet og til Lykke med Røchermens,
det er nogle vældig hyggelige Fugle at ha.
og de bliver nok flere til næste Aar.
For nogle Aar siden kom der en her:
Haven, den var meget sky. Besynderlig
men efterhaanden faldt den sig hjemme
og kom helt ind til Huset og spiste som
vanne med Duce og Høns. Dermed blev
den delt af en Kat hen paa Sommeren.
Derfor begyndte samme Kat at jage
med Hønsene og da jeg et Par Dage efter
saa hann sidde og slikke Solskin paa
Haven kendte jeg Bønnen og skød hann.
Med Hensyn til Værelserne saa kom
de godt lijs 2: vores Gæsteværelse
der er 2 Senge og 2 Servanter, man var
det ikke bedst at se paa Lokationen
inden den endelige Bestemmelse?
Det var sørgeligt med Solo. I Aag har
jeg faaet skrevet 8 Breve og sendt 3
Bakke, det vil sige naar jeg er færdig
med dette gaar jeg paa Posthuset

med dit hule. Den ene Pakke er
til Din Broder, en Skvadrel med Steere
base han nu ikke. man blive skuffet,
Jeg aldrig set godt tilpas, naar jeg
afleverer en Bestilling. Jeg glæder
mig til Paaske. Mange Hilsener

Din hengivne

Johannes Lassen.