

1923-07-07

AFSENDER

Alhed Marie Brønsted

MODTAGER

Ellen Brønsted, Louise Brønsted

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Else Birgitte Brønsted

Johannes Nicolaus Brønsted

Peter Oluf Brønsted

Alhed Larsen

Johannes Larsen

Elisabeth Mackie

Harald Meyer

Asta Thalbitzer

Ivan Turgenjev

Omtalte steder:

Møllebakken, 5300 Kerteminde,

Danmark

Arkivplacering:

Kopier findes på Johannes Larsen

Museet.

Trykt udgave:

Nej.

Proveniens:

Kopier af brevene er givet til Johannes

Larsen Museet.

DOKUMENTINDHOLD

I det varme sommervejr tilbringes dagene med at spille tennis, bade og tage på cykelture. Alhed Marie Brønsteds søster og broder er på besøg. Alhed Marie Brønsted har travlt i huset og roser Alhed Larsens mor for den store hjælp.

TRANSSKRIFTION

Lørdag 7. Juli 1923

Kære Muk og Bes!

Her har vi en knaldende Hede. Hvert Øjeblik bliver vi svimle og er ved at besvime. Vi kan ingen Ting foretage os, det eneste vi har at gøre er at gaa i Vandet, men der er jo langt ud.

(Til alt Uheld er to af vore Cykler blevet punkterede og vi tør næsten ikke gaa ud. Er der lige saa varmt hos jer, eller blot tilnærmelsesvis, maa I endelig gøre som Fru Thalbitzer har sagt; vi vil ogsaa lægge vor Dag om: Tidlig op, sent i Seng, sove midt paa Dagen.

Tante Be "trykker" hver eneste Dag og spiller Tennis med os hver Dag fra 3¼ til 5½. Bagefter gaar vi i Vandet – Vapperne med. De elsker det og er dygtige svømmere. De bor hos Las´ s i Peters Hundehus. Naar vi spiller Tennis opholder de sig paa Tennisbanen.

Dommen over Hr. Meyer er falden: 3 Maaneder simpel Fængsel; han spiste til Aften hos Las'es i Gaar og var aabenbart meget Tilfreds. Jeg tørrede af for Putte og Bedstemor kom over med en lille Kar Klud til mig. Den skal bruges til at lægge paa Dørslaget naar vi laver Rabarbergrød. Hvor det ligner Bedstemoder. Vi kan ikke lade være med at le af denne "lille klare Klud". Hun er en Engel til at hjælpe os. - Det meste af Dagen i Forgaars var jeg ovre hos hende og vadskede de Sager op, som vi maatte laane og Bedstemoder løb som en ung Pige op og ned af den Styk Kælder Trappe og kravlede ind i "hemmelige" Rum paa Loftet. Nu er vi temmelig godt i Orden. For Øjeblikket vadskede Muddi op efter Morgenthe'en og Peder hopper i Sengen og læser Knaldromaner. Klokken er over 11½, vi faar ham vist aldrig op, han læser i Turgenjevs "Røg".

Vi har ikke hørt fra jer endnu og er ved at forgaa af Længsel efter Brev. I maa endelig skrive lige saa tit til os som til Far (ham har vi heller ikke hørt fra)

Hilsen fra Lomme.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Vi hem "Kjærlighed"
Lørdag d. 7 Juli 1923
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.
Her er det første af de mange breve som jeg har skrevet til dig og som jeg håber du vil læse med interesse. De er skrevet i en meget hurtig og uoverbæret stil, og jeg har nok gjort mange fejl, men jeg har dog prøvet at gøre dem så gode som muligt.

meget til fæds. Is blede af for Pette
og Redstema kom over med en lille klar
blud til mig. Den skal bruges til at
lægge paa Dars laget naar vi læser Redstema
op. Her det lyder Redstema. Vi
kan ikke lade være med at se op paa
"lille klare blud". Den er en Engel
til at hjælpe os. Det meste af Dagen
i ^{for} Gards var vi ene hos hende og vads her
de Sagen op, som vi mente hende og
Redstema med som en ung Pige og
og med af den stige Redstema trappe og
hvorledes ind i "kammeret" paa paa
Lofet. Her er vi temmelig godt
i Orden. For Gyselighed vads her dundede
op efter Mager Thede og Redstema bygger
i Sagen og læser Kvaldrommen. Klædte
er med 11/2, vi fandt ham i et alder
op, han læser. Fungener. "Rigt".
Vi har ikke hørt fra os endnu
og de ved af paa paa af Kængel efter
Brev. I maa endelig skrive lige saa
til til os som til Fos (hans har vi til til
ikke hørt fra) og til os end
til at ind med. Skrevet i Sagen
god med os og. Hilsen fra os alle.