

1902-09-26

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Alhed Larsen er i København, hvor hendes far skulle gennemgå en nyreoperation. Den gik galt, og han døde 30. september 1902.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Andreas Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Johan Larsen

Vilhelm Larsen

Vilhelmine Larsen

Sophie Meyer

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er spændt på at høre, om der er bedring.

Han fortæller om pasning af drengene, at de spiser godt, og at han har kunnet male om eftermiddagen.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 26 Septbr 1902.

Kæreste Alhed!

Tak for Brevet, bare det nu maa blive ved med Bedring nu, jeg er meget spændt paa hvad jeg vil faa at vide i Morgen. I Dag var jeg færdig med Børnene og Huset Kl. 10 og begyndte paa at arbejde, jeg fik dem afsat herovre efter Middag saa jeg kunde male hele Eftermiddagen med Undtagelse af en kortere Tid da jeg havde Besøg af Faster Sofie og Kusiner. De, Børnene har været flinke og har spist godt i dag. Jeg kogte Mælk og Havregrød i Morges, og Lysse spiste en Masse Havregrød, men Puf ikke ret meget senere fik de hver et Stykke Honningmad og herovre fik de tynde Pandekager og Æblesuppe som de spiste godt af. Nu spiste de til Aften og for Øjeblikket spiser de Vælling med Sukker og Kanel som Farmor har lavet til dem. Jeg skal hilse fra Farmor og Farfar og Klaks Mange Hilsner og Kys fra

Din

Johannes Larsen.

København 26 Septbr 1902

Kæreste Alhed!
Tak for Brevet, bare det nu
maa blive vid med Bedrøvel-
sen, og es meget yndeligt, naar
hvad jeg vil saa at vide i
Morgen. I Dag var jeg færdig
med Dinnene, og sluttet Kl. 1/2
og begynte saa at arbejde,
og sidt dem ca. 10. hvorre
efter Middag, saa jeg kunde
male lidt. Eftermiddagen
med Undersøgelse af et
kortere Tid, da jeg havde Be-
rog af Færdig. Saa og Lærere
De Bommen har været blinde
og har spist godt i Dag. Jeg
Køgte Malt og Havregrod

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

i Norge, og dypere spiste
en stor Harekjød, men
Puffen var meget sød og
de brød et stykke Høns
smad og herover fik de
tynde Vandelager og alle
sagde som de spiste godt
af. Nu spiste de til Aften
og for Gjællikket spiste de
Vælling med Sukke og
Kanel som Færmestros
Eget til dem. I skal
vilde fra Færner og Færter
og Klads Mange Hilsener
og Kys fra
Din
Johannes Lassen.