

1953-08-03

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Christa Knuth

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst på arket

Generel kommentar:

Kay er muligvis Kaj Skanderup Nielsen.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet på kuvertens bagside

Modtagersted:

Refshalevej 16 Maribo

Modtagerinfo (udskrift, tilskrift m.m.):

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Omtalte personer:

Johan Larsen

Kaj Skanderup Nielsen

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Christa Knuth

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er blevet opereret for brok. Han løser krydsord og læser Iliaden på hospitalet.

Larsen kommer ikke på besøg hos Christa Knuth før på tilbageturen (fra Sverige).

TRANSSKRIFTION

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Fru Lensgrevinde

Chr. Knuth

Refshalevej

Maribo

[På kuvertens bagside:]

Johannes Larsen

Kjerteminde

[I brevet:]

Kjerteminde 3 August 1953

Kære Grevinde

Ja nu ligger jeg altsaa her og er opereret. Overlægen sagde at jeg skulde ikke fortælle det til mine jævnaldrende, da de ikke plejede at operere for Brok paa Folk der var over 80. Det lader til at forløbe tilfredsstillende og jeg haaber vi kan mødes i Svendborg som aftalt, derimod kommer jeg vist ikke til Maribo før paa Tilbageturen, da Lysse har tilbudt at hente mig i Kjerteminde og det vil jo være en stor Lettelse. Jeg sidder i Øjeblikket i en Stol og skriver mens min Seng bliver redt. Forøvrigt har jeg travlt med at løse Krydsord og læse Aviser som Kay forsyner mig med. Jeg havde taget Iliaden med herud men det gaar kun smaat. Mange Hilsener fra

Din hengivne

Johannes Larsen.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET





Kyesteminder 3 August 1953

Kære Grevinde

Ja nu ligesom altid her og overens.
Sverre sagde at jeg skulde ikke fortælle
det til mine jevnaldrende, da de ikke
plejede at opføre sig Børn på Folk
de var over 80. Det lader til at farløbe
tilfredstillende og jeg håber vi kommer
næst i Svendborg som aftalt, dermed
kommer jeg vist ikke til Maribo for
gaa tilbage her, da Lyse har tilbudt
at hente mig i Kyesteminder og
det vil jeg være en stor Lettelse.
Jeg sidder i Gællehuset i en Stol og
skriver min min Terg blun redt.
Förøvrigt har jeg travlt med at læse
Rydgaardz læse Aviser som Kamp
Hornværing med. Jeg havde taget
Hvad med hoved men det gaa
den snart. Mange Hilsener fra

Din hustru
Johannes Lassen.