

# 1903-11-05

## AFSENDER

Johannes Larsen

## MODTAGER

Alhed Larsen

## FAKTA

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Da

Dateringsbegrundelse:  
Brevet er dateret "Torsdag Novbr. 1903". Det kan være skrevet 5. november, som var en torsdag i 1903.

Generel kommentar:  
Den Svenske Udstilling blev afholdt på Charlottenborg 1903.

Afsendersted:  
København

Omtalte personer:  
Wilhelmine Berg  
Berta Brandstrup  
Ludvig Brandstrup, billedhugger  
Frederik Lützhøft  
Karl Schou  
Peter Tom-Petersen

Arkivplacering:  
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:  
Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

## DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har besøgt en masse mennesker og også Den Svenske Udstilling. Han rejser hjem den følgende dag.

## TRANSSKRIFTION

Kjøbenhavn Torsdag Novbr. 1903.

Kjæreste Alhed!

Jeg har i Dag været hos Dr Lytzhøft, Tante Mis, Tom Petersens, zoologisk Have og Brandstrups og den svenske Udstilling synes Du ikke at det er arbejdsomt? Jeg rejser herfra i Morgen Middag og glæder mig umaadelig til at se Dig i Morgen aften. Jeg traf ingen hjemme hos Brandstrups men indhentede Berta paa Vejen og fulgtes med hende et Stykke. Mange

Hilsner

Din

Johannes Larsen.

Hilsen fra  
Schou.

København Torshøj  
Natr. 1833.

Kæresteren Alhed.

Jeg har i Dag været hos  
De Lyttskift, Gant's Mis-  
Corn Petrus, Geologiske  
Have og Brandtropps  
og de svenske Udstilling  
Sjovs du ikke det volds-  
fydsomt? Jeg rejste  
herfra i Morgen Mid-  
dag og glæde mig min  
del til at se dig i  
Morgen aften. Jeg traf  
ingen hjemme hos  
Brandtropps men  
indhentede Posten.

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

