

1941-03-18

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Johannes Larsen var i januar og februar indlagt på Radiumstationen i København, hvor han fik røntgenbehandlinger på grund af en halssygdom.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Tagea Brandt

Grete Brønsted

Peter Oluf Brønsted

Elisa Hansen

Andreas Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens

kone

Elisabeth Neckelmann

Lars Swane

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er hjemme igen.

Larsen har ikke hørt, om Johan/Lysse nogensinde har fået det landbrugsblad, som han har tegnet abonnement på.

Lars Swane har været på besøg.

Elisabeth Neckelmann har fået Tagea Brandts Rejselegat.

Overlægen har lovet, at Johannes Larsen bliver helt rask.

TRANSSKRIFTION

Tirsdag Kjerteminde 18 Marts 1941.

Kære Lysse!

Tak for Brevet! Det var jo en Skuffelse at I ikke kom herved. Jeg har nu været hjemme siden sidste Tirsdag, vi har haft Østenvind og Frost hele Tiden og først i Nat er Vinden gaet om i Vest og Isen paa Bugten var væk i Morges, paa nær det der ligger paa Revlerne.

Jeg tegnede en Gang i Sommer Abonnement i Dit Navn paa et Agrarblad der hedder Landet og i Gaar betalte jeg et nyt Kvartal, men jeg kommer i Tanker om at jeg aldrig har hørt noget om at I har faaet det, hvis I ikke har det, maa jeg jo gøre Vrøvl med Redaktionen. Den Dag jeg kom hjem havde vi Besøg af Lasse der havde været i Aarhus og lave Udstilling sammen med et Par Kammerater og et Par Dage efter kom Peter Brønsted og Grethe der havde været paa Besøg i Odense og rejste hjem i Søndags. Jeg ser i Avisen at Lis har faaet Tagea Brandt Legat og at hun er i Sverige ellers skulde hun have haft et Telegram nu nøjedes jeg med at skrive til Elise, og hvis Lis er hos Jer maa I gratulere hende fra mig. Jeg har det nu snart godt og Overlægen lovede mig at jeg efter Haanden skulde komme helt i Orden igen. Jeg skal hilse fra Puf og Else og mange Hilsner fra mig selv.

Din Far.

Freidag Østerteminder 18 Marts 1941.

Kære Lasse!

Tak for Brevet. Det var jo en Skuffelse at I ikke kom herud. Jeg har nu været hjemme siden sidste Tirsdag, vi har haft Østervind og Frost hele Tiden og først i Nat er Vinden gået om i Vest og Isen paa Bøsten var væk: Margus Grav nær det der ligger paa Revierne.

Jeg tegnede en Gang i Sommers Abonnement i Dit Mærk paa et Agraarkad der hedder Landet og: Haas betalte jeg et nyt Kvartal, men jeg kommer i Tanker om at jeg aldrig har hørt noget om at I har fået det, hvis I ikke har det, må jeg jo gøre Udvid med Redaktionen. Den Dag jeg kom hjem havde vi Besøg af Lasse der havde været i Aarhus og have Udstilling sammen med et Par Stammevæb og et Par Dage efter kom Peter Rosensted og Grethe der havde været paa Besøg i Odense og rejste hjem: Lørdags. Jeg ser: Tviser at Lis har fået Pigen Brandt Legat og at hun er i Tveri

ellers skulde hun have haft et Belygn
nu nøjedes jeg med at skrive til Elise,
og hvis Lis er borte ser man i gra.
Tulose hende fra mig. Jeg har det
nu snart godt og Overlegen lovede
mig at jeg efter Flaanden skulde
komme helt i Odense igen. Jeg
skal hilsne fra Puff og Else og
mange Hilsener fra mig selv.

Din Far.