

1902-09-25

AFSENDER

Nicoline von Sperling

MODTAGER

Laura Warberg

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet på kortet

Generel kommentar:

Erikshaab var Warberg-familiens hjem. Deres gode ven, Hempel Syberg, boede på Gelskov. Tilsyneladende var der ikke telefon på Erikshaab, men Syberg havde en. Albrecht Warberg døde 30. september 1902.

Afsendersted:

Sandholt

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Godsets navn er skrevet på kortet

Omtalte personer:

Alice Bondesen
Thora Branner
Louise Brønsted
Alhed Larsen
Christine Mackie
Otto Emil Paludan
Ellen Sawyer
Erik Schaffalitzky de Muckadell
Albrecht Warberg
Frederik Andreas Warberg
Astrid Warberg-Goldschmidt

Arkivplacering:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB2667

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Gave til Østfyns Museer fra en efterkommer af Louise Brønsted

DOKUMENTINDHOLD

Paludan har læst breve om Albrecht Warbergs tilstand op for Nicoline von Sperling, og hun blev meget bedrøvet. Aftalen er nu, at Paludan hver dag ringer til von Sperling med nyt. Von Sperling tænker meget på Laura Warberg og børnene og også på, hvor meget Albrecht Warberg har betydet for hende selv og hele egnen. Hun skylder ham stor tak.

TRANSSKRIFTION

Kære Fru Warberg!

Igaar var vi paa Erikshaab og Paludan læste Brevene for os, og efter Junge's sidste Brev, fik vi noget Haab. Vi aftalte saa, at Paludan hver Dag skal telefonere fra Gjelskov, hvordan det er, og det lød jo saa ilde til Morgen og Deres Brevkort gør det samme. Hvor bedrøvet jeg er over det, kan jeg ikke sige Dem, og De véd vist ikke heller, hvor stor en Støtte, Deres Mand er for mig, eller for hvor meget jeg har at sige ham Tak. Kan en Tak bringes, saa bring ham den. Jeg tænker hele Tiden paa Dem og Børnene, og hvad Paludan læste om Deres Nattevagt i den lille Daligstue paa Klinikken gik mig nær, men jeg tænker ogsaa meget paa Greven og mig selv, hvis gode Raadgiver han er, og paa hele Egnen her, hvor enhver er fuld af den største Deltagelse.

Vi vil holde paa det lille Haab, og opfyldes det, være uendelig taknemmelig.

Alix sender mange Hilsener. Hils alle fra Deres heng. Line Sperling Sandholt 25 Sept 1902.

Kære Fru Warberg!

Igaar var vi paa Eriks haab og Paludan
leste Brevene for os, og efter Junge's
sidste Brev, fik vi noget Haab. Vi aftalte
saa, at Paludan hver Dag skal telefonere
fra Gjelshov, hvordan det er, og det hørd
jo saa ilde til Morgen og Deres Brev-
kort gør det samme. Hvor bedøvst
jag er over det, kan jeg ikke sige Dem, og
de vid vist ikke heller, hvor stor en
Skælle, Deres Mand er for mig, eller for
hvor meget jeg har at sige ham tak.
Kan en tak bringes, saa bring ham den.

Jeg tænker hele tiden paa Dem og Birnne,
og hvad Paludan koste om Deres Kælling i
den lille Dagligstue paa Klinikken, gik
mig nær, men jeg tænker ogsaa meget
paa Grevnen og mig selv, hvis god Naadgiver,
han er, og paa hele Eggen her, hvor
enhver er fuld af den største Kælling.
Vi vil holde paa det lille Hæder, og
opfyldes det, vore uendelig taknemmelige.
Lix sender mange Hilsener. Hils alle
fra Deres heng. Line Sperling.
Sandholt 25 Sept 1902.