

# 1939-02-25

**AFSENDER**

Johannes Larsen

**MODTAGER**

Johan Larsen

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Thora Cohn

Johannes Jensen

Andreas Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Vilhelmine Larsen

Theodor Oppermann

Viggo Thorlacius-Ussing

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

**DOKUMENTINDHOLD**

Johannes Larsen har modtaget et brev fra Th. Oppermann indeholdende aktier til en værdi af 4400 kr. til Andreas/Puf og Johan/Lysse. Oppermann ville hermed takke for den gæstfrihed, han i sin tid mødte hos Larsens forældre.

Larsen solgte 30-31 billeder på sin udstilling.

Johs. V. Jensen har fra Ny Carlsbergfondet fået afslag på støtte til Larsens rejse til Amerika, men fonden vil i stedet gerne købe nogle billeder af Larsen. Jensen rejser nok heller ikke, da han frygter, at der udbræder krig.

**TRANSSKRIFTION**

Kjerteminde 25 Febr. 1939.

Kære Lysse!

Maa jeg ønske Dig til Lykke med Din Værdighed som Aktionær i de danske Sukkerfabriker. Da jeg kom her hjem fra Kjøbenhavn, hvor jeg havde haft det skidt og et Par Gange maatte lægge mig med Feber, blev jeg liggende et Par Dage mest fordi Vinden var østlig med Kulde. Næste Mrg kom Frk Hansen op til mig med Postkvitteringsbogen og et meget stort Brev til Værdi 4400 Kr. Det viste sig at indeholde 2 Aktier i Sukkerfabrikern og et Brev fra Oppermann der skrev, at i Erindring om den Gæstfrihed han havde nydt i mine Forældres Hjem havde han faaet den Ide, at han vilde give Dig og Puf hver en Aktie som synligt Udtryk for sin Taknemmelighed. Puf forlangte straks "Politiken" for at se i Kurslisten og fablede om at møde op paa Fabrikernes Generalforsamling. Det gik godt med Udstillingen jeg havde solgt 30 eller 31 da jeg rejste og de mente at kunde sælge et Par Stykker til og hængte Resten op i Kontoret. Johs V. havde søgt Ny Carlsbergfonden om Penge til at jeg kunde rejse med til Amerika, men fik det Svar at de gav ikke Penge til noget uden for Danmark men de kunde godt købe nogle Billeder af mig. I den Anledning var Ussing her i Onsdags og tog 4 Billeder ud som er sendt over til dem til Udvalg. Rejsen bliver vist ikke til noget da Johs V er bleven bange for at der skal blive Krig. Men Pengene er jo lige gode for det. Nu faar Du ikke mere denne Gang da jeg maa ned med Brevene. Vi har det godt allesammen lille Thora kan gaa alene nu. Mange Hilsner fra os alle til Jer allesammen

Din

Far.

P.S.

Oppermanns Adr:

Th. Oppermann

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

Stockholmsgade 41  
Kjøbenhavn Ø.

Ijertuminde 25 Febr. 1939.

Kære Lasse!

Maa jeg ønske Dig til Lykke med Din  
Stædighed som Aktionær i de danske  
Lukkefabriker. Da jeg kom her hjem fra  
Kjøbenhavn, hvor jeg havde haft det skidt  
og et Par Gange maatte lægge mig ned  
Pæser, blev jeg liggende et Par Dage smert  
fordi Vindem var østlig med Kulde.  
Nede Maa kom Frk. Hansen op til mig  
med Postkvitteringsbogen og et meget  
stort Brev til Værdi 4400 Kr. Det viste  
sig at indeholde 2 Aktier i Lukkefabrik  
og et Brev fra Cypermann der skrev,  
at i Erindring om den Gæstfrihed  
han havde nydt i mine Forældres  
Hjem havde han faaet den Ide,  
at han vilde give Dig og Puf tove  
en Aktie som synligt Udtryk for  
sin Taknemmelighed. Puf forlangte  
straks "Politiken" for at se i Kunskister  
og fablede om at møde op paa Fabrik  
kernes Generalforsamling. Det gik  
godt med Udstillingen jeg havde  
solgt 30 eller 31 da jeg syntte og de man  
te at kunde sælge et Par Stykker  
til og haage Resur op i Kontoret,

John V. havde sagt Ny Carlsbergfondet  
om Penge til at jeg kunde rejse ned  
til Amerika men fik det for at de  
gav ikke Penge til noget uden for  
Danmark men de kunde godt  
løbe nogle Billeder af mig. I den  
Anledning var Udsigterne: Onsdags  
og Tor & Billeder ud som er sendt  
over til dem til Udvalg. Rejsen bliver  
være ikke til noget da John V. er bleven  
bange for at der skal blive Krig.  
Min Rejse er jo lige godt forstodt.  
Nu naar du ikke mere kommer  
Gode da jeg maaske med med  
Boreverne. V. har det godt alle,  
sammen lide Thora kom ogsaa  
alene nu. Mange Hilsener fra  
os alle til jer allesammen

Sin  
Far.

P. J.

Oppermanns Ader:

Th. Oppermann

Stockholmsgade 41

Svenhavs P.