

1903-04-15

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

"Haven" = Zoologisk Have.

Afsendersted:

Valby

Omtalte personer:

Berta Brandstrup

Ludvig Brandstrup, billedhugger

Andreas Larsen

Johan Larsen

Karl Schou

Fritz Syberg

Astrid Warberg-Goldschmidt

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har fået brev fra Fritz Syberg (Baronen) med en anmeldelse af Den frie Udstilling, som han enten skal levere til Politiken eller brænde. Han maler i Zoologisk Have, og Karl Schou vil også male hjortene eller zebraerne.

TRANSSKRIFTION

Valby 15 April 1903.

Kæreste Alhed!

Tak for Dit Brev, tænkt at Du allerede rejser Hjem i Morgen, saa faar Du altsaa dette Brev der. I Dag har jeg da faaet udrettet en Del i Haven, jeg malede til henad 3, og gik saa til Brandstrups hvor jeg skriver dette. Det var for Resten en nederdrægtig kold Tur, men det lader til at Vejret er i Bedring saa jeg har det bedste Haab for i Morgen. Jeg har faaet Brev fra Baronen med en Anmeldelse af den frie Udstilling som jeg skal rykke ind i Politiken hvis de vil have den d.v.s. jeg maa ogsaa brænde den, men jeg maa ikke vise nogen den, jeg leverer den altsaa ind da jeg ikke tør paatage mig det Ansvar at tilintetgøre den. Jeg synes der er meget godt i den, men er ikke sikker paa at det er en god Artikel, da jeg ikke maa raadføre mig med nogen og ikke maa betænke mig synes jeg ikke der er andet at gøre. Der stod ikke ret meget i Dit Brev, men jeg faar vel et til i Morgen. Bare jeg nu maa faa godt Vejr i et Par Dage, saa jeg kan faa gjort en Del ved Billedet. Fodermesteren har lovet mig en Hvedeknop hver Dag mens jeg maler, saa jeg kan faa den til at staa i Nærheden. Schou var derude i Dag han tænker paa at male henne ved Hjortene eller Zebraerne. Marie er helt godt ved Humøret nu. De er forfærdelig flinke at være hos. Mange Hilsner og Kys til Jer alle tre. Det var rart at Dis kunde tage med til Kjerteminde, vil Du hilse hende.

Din

Johannes Larsen.

være her. Mange Hilsener
og Bys til jer alle tre.
Det var rart, at I
kunne tage med til
Gyteminder, vil I
vilse hende.

Din
Johannes Larsen.

Talby, 15 April 1903.

Kære Alhed!
Tak for Dit Brev, tænkt at
du allerede rejser ~~hjem~~
i Morgen, saa faar du alt;
saa dette Brev des. I Dag
har jeg da faaet udrettet
en Del: Haven, og ma-
led. til hende 3, og jeg saa
til Brandstreges hvor jeg
skrev dette. Det var for
Resten en nedvredt
kold Dag, men det kaldes
til at Vind er i Aften
saa jeg har det bedste Hved
for i Morgen. Jeg har faaet
Brev fra Baronnen med
en Anmeldelse af den
nye Udstilling som jeg

skal rykke ind i Odithus meget i Dit Brev, men
hvís De vil have den, så faar vel et til i Mo-
d. v. s. og maa ogsaa gen. Bave og nu maa
brænde den, men jeg faa godt sigt, et par
maa ikke vise nogen den, Dog, saa og kan pan
jeg leverer den altsaa godt en Del ved Billedet.
Saa da og ikke tør paa Følgermederen har lovet
tage mig det svar at mig en Ivedetnoje hve
tilintetgjøre den. Og jeg, Dog mens og maa, saa
nødes er meget godt og kan pan den til at
i den men er ikke selsk. stav i Nærheden. Siden
pan at det er en god var detude i Dog han
strådel, da og ikke maa tanko pan at maa
raadføre mig med nogen hjerne ved Hjortens
og ikke maa betænke alle Debuene. Maa
mig synes og ikke det er helt godt ved Hu.
er andet at gøre. Miret nu, De er for,
Der stod ikke ret beordelig flinke at