

# 1899-05-07

## AFSENDER

Johannes Larsen

## MODTAGER

Alhed Larsen

## FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Alhed Larsen er på Erikshaab hos forældrene, fordi hun skal føde.

Johannes Larsen opholder sig imens hos sine forældre.

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

Erikshaab

Omtalte personer:

Victor Bøttern

Alfred Eckardt

Jeppe Andreas Larsen

Marie Larsen

Vilhelmine Larsen

Marie Larsen, Georg Larsens datter

Christine Swane

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

## DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen har ingen konvolutter, så Alhed får brevet i en brugt kuvert. Han beder hende sende hans kasket og hue.

Han fik malet i morges, men senere på dagen har det blæst for meget.

## TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 7 Maj 1899.

Kæreste Alhed!

Du faa vist et meget lille Brev i Aften for det er allerede temmelig mørkt og for Resten er det usikkert om det kommer af Sted da vi ikke har fundet nogen Konvolut endnu og Grossereren er gaaet i Seng. Jeg fik malet en Del i Morges men det blæste for stærkt til at jeg kunde være nede i Haven, saa jeg har holdt Helligdag i Dag. Jeg glemte forleden, jeg i sudste Brev at bede Dig om at sende mig min Hue og min Kasket, jeg har nemlig ikke andet Hovedtøj end min Hat og min lodne Hue og ingen af dem egner sig til at staa og male i Solskin med. Nu fandt Uglen en Konvolut hvorpaa der staaar Hr. Alfred Eckardt den kommer Du vist til at nøjes med, jeg kan ikke se mere. Vil Du ønske Christine til Lykke fra mig og fra Moder. I Morgen skal Du faa et langt Brev. Fader og Moder er gaaet i Seng og de andre vil ikke tænde Lampe og vi har ingen Lys. Marie siger at det er Sludder og beder mig hilse. Lille Marie sidder og blader i Ill. Fam. og gaar hen til Vinduet hver Gang finder et Billede (temmelig tit). Uglen forstyrrer mig. Godnat Min egen Ven. Din

Johannes Larsen

Kjærtensinde 9 May 1899.

Kjæreste Alhed!

Ju faar vist et meget lille  
Brev i Aften for det er alle  
rede temmeligt snødt og  
for Resten er det usikkert om  
det kommer af Tid for i  
ikke har fundet nogen Kone,  
Lut endnu og Godevenner  
og vante i Tys. Jy fik malet  
en Del i Bergen men det  
blev for stærkt til at pynte  
vare rede i Flaven, saa Jy  
har holdt Helligdag: Dag.  
Jy glæmte forleden, Jy  
i sidste Brev at bede dig  
om at sende mig mine

She og min Kuske, sy her og Moder er gaaet,  
nemlig ikke andet blodet. Seng og de andre vil  
end min Kat og min Lade, ikke kunde Lamyre  
ne Hæe og mig af dem og sig til at staa og male. De og vi har mig Lyg  
sin med. Nu fandt Ugh Marie sig at det er  
en Rindvoldt hvooppevdes. I luddes og bedes mig  
at Dr. Alfred Eckhardt. Glæde og hilse. Lille Marie  
den kommer du mit til hilse. Lille Marie  
at rejse med, sy her i Hæe og bladet: H. Sam.  
se mere. Vil du indse og gaa hen til Christinet  
Christine til Lykke fra hoes Gang findes et til  
mig og fra Moder. I Lede (temmelig tit). Ugh  
Morgen skal du fan fortjenes mig: Godt  
et langt Brev. Fader. Min egen Ven. Min  
Johannes Lorenz